

Hellen Rinell  
621 Nakano-Cho  
Yashiro  
HIMEJI CITY  
Japan.

Göteborg den 1 februari 1956.

Nr 10.

Ålakade min lillasyster!

Din fullmakt kom alltså inte i går. Men nu sa dom att det är ordnat så att om jag skriver till Uppsala och säger att jag har en fullmakt på postkontoret här så är det troligt att dom skickar pengarna hit och jag får kvitterat ut dom. Men jag kan förstås inte skriva förr än fullmakten kommer. Och det blir väl en-dera dagen. Nu vet jag ju inte om Oscar kanske har kvarskatt, så att pengarna behövs för att betala den. Annars drar dom ju den på er lön. Får väl se. Stig Svärd är kallad till pastor och föreståndare, som det heter på kallelse-språk för Göteborgs Första Baptistförsamling. Han svarade tydligen i måndags den 30/1. Han var ju nyligen kallad att tjänstgöra som vakanspastor ett år. Och så tar dom plötsligt och kallar honom på fullt allvar. Om det är så klokt vet jag ju inte varken av den ena parten eller den andra. Men han är nog duktig. Till Gerda skrev jag här om dan följande som jag kopierar: "Du minns att vi träffade honom på Fortbildningskurs för missionärer i Holsbybrunn 1927. Han var väl då 9-10 månader antagligen jag. Nu skulle jag tro att han närmar sig de 30. /Bekräftat i tidningen ni dag/ Så utbildningstiden är ju lång. Och grabben är bra. Han är ju så lik sin pappa, så det är alldeles skrämmande egentligen. Han rycker och rullar med det där lilla huvudet, så man är ibland rädd att det ska trilla av! Detta vare inte sagt som något ont om min gode vän Stig. Dom tycks i alla fall ha lite olika meningar i församlingen ity att på församlingamötet, som tydligen annonserats som pastorsfrågemöte, hade infunnit sig 102 medlemmar. Av dessa röstade 65 för Svärds kallande. Jag hoppas ju att han inte tar det. Lite stolthet har dom väl i alla fall i familjen, i synnerhet då det gäller sonen? Ja, det kan man säga. Men stoltheten räckte alltså inte till. Nu är det ju så att knappast någon predikant kan samla till en enhällig kallelse. Nå ja, det kan ju hända att det blir bra. Han har ju importerat lite ideer från USA och en del kunskap har han hämtat på samma ställe. Nu hörde jag att nån hade sagt att det var sååå många som talade för honom. Ja, ta ock för det. Om dom 65 hov upp sina röster, så blev det ju lika många förespråkare. Men dom 37 då? Och församlingen har väl omkring 350 medlemmar, dom som vi. Och dom är väl också i åtminstone 2 läger. Jag har inte hört att något annat namn varit uppe. Och det tror jag knappast heller. Så en annan sak! Jag tycker nog att det gör mej ont om alla våra medelålders predikanter, då dom ser att församlingarna, den ena efter den andra, kallar unga män till att leda sig. Och där får dom sitta dessa goda män med en hel del livserfarenhet och församlingssvana. Ja, vad skall man säga om sånt? Jag minns att då Oscar för många år sen under en hemnavistalse reste i Norrland, så var han väldigt tagen av detta förhållande. Och jag har återgett hans syn på saken i många sammanhang. Nu kommer ju snart Ingvar Laxvik hem för att ta hand om Bromma. Det undras mej hur det ska gå? Man hoppas ju att Rüsclikon ska ha gjort honom gott. Här ha vi kallt så det räcker. 19 gr. minus o morse. Ock på andra ställen i stan kan det vara mer. Kylan är inte så farlig. Men det blåser och naren är ohygglig. Man behöver så in huvudet i ett paket för att "inte förlora ansiktet!" Jag var bara på posten i går em, men det räckte för min del. Och inne har man ju hela förm. flödande sol. Så här kallt ha vi visst inte haft sedan 1941 eller 42 säger dom. För en stund sedan ringde Selma Arnheim från Stockholm. Henne talade jag väl om i samband med Viggbyholm, skulle jag tro. Hon är kristen judinna och i bräschon för föreningen "För Israels barn" Jag var med i en kommitté som dom hade här i stan. Ingrid Segerstedt Wiberg var ordf.. Hon är inte intresserad i företaget längre. Hon är fullödig kommunist, säger Selma. Jag drabbade ihop med henne i en debatt någonstans i Sthlm, sa hon. Och jag tog itu med henne ordentligt skam du se. Jag tog Thora Thoong med mej och så - - - - Hon är så rolig den. Och så fantastiskt begåvad och har en överväldigande arbetsbörda. Och nu skall hon snart resa till Israel och inviga några barnhem eller vad hon sa. Det är sånna som hon samlat pengar till. Men - och det är ett väldigt men. Hon har grå starr och ser så dåligt. Kan t. ex. inte skriva. Men det kan ju andra göra åt henne. Hon ska väl så småningom opereras, men det är inte färdigt än. Så synn om denna vitala människa. Över nästa veckoslut ska vi fira Västsvenska Baptistmissionens 75-årsjubileum. Vi samlar pengar till de små församlingarnas hjälp. Här om dan hörde jag att Gärda hade fått ihop över 300:- kronor. Dom behövde ju det så väl själva. Fint!



Men så har dom också fått lite belöning ätte Gud. Dom har nyligen fått bedja med 3 människor. Och på söndag ska dom döpa en. Vi ska också ha dop på söndag, då det är Baptisternas dag, som du kanske vet! Det är visst 5 tror jag, varav ett par äldre. Och ungdomarna är visst i 20-årsåldern. Det är ju en bra ålder. Då bör dom ha hunnit tänka över saken lite.

Vi är ett 10-tal fruntimmer som på Nios initiativ samlas till bibelstudium någon fredagskväll då och då. Vi följer Bert Franzéns studium över "Kristus i profetia och evangelium". Vi var första gången hos Nic. För 14 dar sen var vi hos Karin Lagergård och fredagen den 3 ds, som är 3:dje gången, är vi här hos mej. För jag har ett eget hem och kan bjuda folk, så mycket jag vill. Det är roligt må du tro. Tack ska du ha för hjälpen! Vi, det är följande: Nic K., Carin Lagergård, Marta och Hanna Oddestad, Astrid Sahlin, Anna-Lisa Brink, Liv Freij, Gunvor Hallgren och jag. Kanske någon mer. Ja, jag hoppade ju över Margit Söderberg.

Den 22 januari hade vi Inga och Fredrik Franklin hos oss hela dan, Fredrik predikade på förm. och på kvällen delade dom upp föredraget sej emellan, belyst med vackra bilder. Denne F.F. är en fascinerande människa. För att nu inte tala om

hans bok "Intervju med Indien". Det är en strålande sak. Fredrik Franklin är nog lika mycket indier som Oscar Rineil är kines. Inga är väldigt rar och säkert mycket dukig. Var det ni som var hos mej tillsammans med dom för några år sen, då dom hade förlorat en pojke? Eller kanske det var Lisa och David. Den 15 ds skall jag ledsaga Inga till Elimkapellet på Hisingen. Hon skall då tala på Mirjams Hemafn för juniorers och söndagsskolbarns mammor. En trevlig samling rara fruar. Vi hade i förra veckan alliansmöten i västra stadsdelarna. På onsdag var det i Betel och jag gick dit. Sannerstedt, som nu är i Majornas missionsförsamling, predikade. Det var längesen jag var i Betel. Dom har gjort sin lokal så trevlig. Du kanske minns att förr kom predikanten ut på talarstolen genom en dörr mitt på denna. Och över dörren stod med stora dekorativa bokstäver i en båge: "Se, jag kommer snart!" Det var då Carl Hedin och Th. Lundström och dom! Och elak som man är så tänkte man elakt också. - Nu hade Radiotjänst samtal med Häparanda, som hade landets mildaste väder i em. 5-6 gr. Paris hade visst 23 om jag minns rätt. I morron har dom lovat oss 5-7 gr. Tack! De tusende hälsningar till er båda ätte

hans bok "Intervju med Indien". Det är en strålande sak. Fredrik Franklin är nog lika mycket indier som Oscar Rineil är kines. Inga är väldigt rar och säkert mycket dukig. Var det ni som var hos mej tillsammans med dom för några år sen, då dom hade förlorat en pojke? Eller kanske det var Lisa och David. Den 15 ds skall jag ledsaga Inga till Elimkapellet på Hisingen. Hon skall då tala på Mirjams Hemafn för juniorers och söndagsskolbarns mammor. En trevlig samling rara fruar. Vi hade i förra veckan alliansmöten i västra stadsdelarna. På onsdag var det i Betel och jag gick dit. Sannerstedt, som nu är i Majornas missionsförsamling, predikade. Det var längesen jag var i Betel. Dom har gjort sin lokal så trevlig. Du kanske minns att förr kom predikanten ut på talarstolen genom en dörr mitt på denna. Och över dörren stod med stora dekorativa bokstäver i en båge: "Se, jag kommer snart!" Det var då Carl Hedin och Th. Lundström och dom! Och elak som man är så tänkte man elakt också. - Nu hade Radiotjänst samtal med Häparanda, som hade landets mildaste väder i em. 5-6 gr. Paris hade visst 23 om jag minns rätt. I morron har dom lovat oss 5-7 gr. Tack! De tusende hälsningar till er båda ätte

3000: - - - - -

3000: - - - - -