

Hellen Rinell
621 Nakano Cho
Yashiro
Himeji City
Japan.

Göteborg den 26 febr. 1956.

N:o 11.

Käraste lilla Hella!

Den 2 ds kom ditt brev av den 25/1 och du ska ha varmt tack. Du behöver aldrig be om ursäkt för det röda bandet. För det första så passar det så bra när man skr skriver till storasyster. Och för det andra är det väl ett bra tillfälle att få slita ut det. Har ni alltid röd-svarta band, så för all del slit dom till mej. Din fullmakt för posten kom den 2 ds, alltså samtidigt med ditt brev, fastän du hade skickat den den före. Det blev alltså för sent för att få ut pengarna här. Jag skrev ~~mitt~~ då till Uppsala och bad dom skicka dom hit. Men ännu har dom inte kommit, men så småningom ha vi väl dom. - Det är duktigt att också du tar itu med japanskan. Men benigt måtte det vara.

Ja, nog kom det en räkning från Nerliens i Sthlm. Men så särdeles liten tyckte jag inte att den var. Och när jag fick se hur mycket som var porto, blev jag paff. Det har ni redan upptäckt av åsatta frimärken. Varorna gick till 51:25 och frakten 44:80. Jag tyckte inte att jag kunde betala dem utan vidare, varför jag skrev till firman och frågade om Oscar begärt försändelsen med flyg? Dom svarade: "Vi tackar för Edert brev av den 6 ds beträffande varorna vi sänt till missionär Oscar Rinell, Himeji, Japan. Då herr Rinell bad oss att snarast försöka hjälpa honom, och då, med hänsyn till att herr Rinell brukar besöka oss, visste vi, att han var angelägen om att ha sin kamerautrustning komplett, varför vi sände varorna pr flyg. Dessutom kan vi meddela, att flyg tar 2-3 dagar till Japan, medan vanlig post på grund av osedvanligt många omlastningar tar cirka 60 dagar och att vanligt postpaket kostar cirka Kr. 15:--. Vi hoppas härmed ha lämnat en nöjaktig förklaring till flygsändningen!"

Tack för dom förtjusande korten på ungarna. Dom är väl för rara. Ja, visst är Meta-Lynn lik sin mamma, men hon har ett rundare ansikte än dodo hade, tycker jag. Lennart tycks vara sin faders avbild. Att Lille Carey är lessen, det förstår jag. Att behöva ta på sej så stela kläder när man är 9 månader måtte vara en prövning. Det hade allt varit tjustigare om han uppträtt i en liten kolt, som han troligen gör annars. Har du dato då korten togs? Så småningom ska jag väl skriva ett par rader till Dodo. Men tack ska du ha. Och så ritningarna på käken. Den var också förtjusande. Ska du ha ritningarna tillbaka eller ska Dodo ha dom?

Det var ju snällt av Stina att sända dej Året Runt. Då betalat hon alltså portot också, vilket ju blir dyrt. - Ringen, som T u b b i n s har med sej, skall jag ta vara på. Det var ett underligt namn dom där missionsförbundarna har!

Jag glömde förstås att skriva till Isa några dar om boken. Men så ringde jag och hon visste redan att ni fått ett ex. Förlaget hade ringt henne och sagt att samma bok ligger här med adress till O.R. Så hade jag inte brevet till hands utan föreslog att dom kunde ev sända Franklins bok. Om dom ville. Så då så!

Så lite affärer! Roy fick 100:-- kr. att överlämnas till "Japan". Kr. 15:-- till Gerda har jag satt in på din bok. De 300:-- som jag lånade återbetalade jag den 7 ds jämte ränta kr. 2:--. Så tog jag ut till Nerliens rkg kr. 96:05. Från Överstelöjtnant Gunnar Aldin /?/ fick jag kr. 22:--, som också hamnat i banken. Den 24 ds tog jag ut kr. 72:50 och betalade Riksföreningen för deras räkning inclusive årsavgiften kr. 8:--. För dagen finns på din bok kr. 255:42.

Den 22 ds fick jag från Westerbergs och Nils Sundgren 21 st. foten, som dom haft till låns. Dom kom i samma konvolut som du lämnat dom i och skrivit på. Kort nr 1-4 var bland dom, så jag förmodar det var alla. Du betyder i detta sista sammanhang Oscar. Skall jag förvara dom eller ska du ha dom? - Jag har visst inte tackat för ett trevligt foto från julafton 55. Tack så mycke. Oscar har kommanderats av sin hustru att sätta ögonen i granen, men han tänker säkert på nåt annat. Det vore ju annars förspild tid att sitta och titta på en julgran. Inte sant Oscar? Den 21 ds fyllde Stella Andreasson 50 år. Hon hade stort kalas i kyrkans föreningsrum för 70 eller 80 personer. Det var så trevligt så. Apropos Stella! Fick ni ente en jultidning från henne? Har du erkänt den på något sätt? Mildred, hennes syster som bott i Stockholm och varit telefonist, emigrerar till Californien med båt som går den 1 mars. Dom har ju Alva där, annars tycker man nog att det är underligt att bryta upp från fosterjorden vid henne ålder. Hon är äldre än Stella. Men hon har de senare åren varit över minst ett par gånger, kanske mer. Så hon vet väl vad hon gör.

I morron är det Kalle Solbergs 70-årsdag och jag skall väl gå upp till Frida med en liten blomma. I slutet av denna vecka reser hon till Lund för att någon tid vara hos sin sjuka syster. Om några dar är det 3 år sen Kalle dog och ännu är inga pengar förlössade från sterbhuset. Det är för jämmerligt. Men det påstås att innevarande år är "den ljusnande framtid"

Den 10-12 dennes hade vi Västsvenska Baptistmissionens 75-årsjubileum i Tabernaklet. Ruben Swedberg och Rudén var här och gjorde väldiga insatser med sin förkunnelse. Det var så roligt att träffa Ruben. Han sa på lördagen till mej att han hade kommit på villkor att endast tala 2 gånger under mötet. Och, sa han, här begär dom att jag skall tala 2 gånger i dag och 2 gånger i morron. Ja, sa jag, det är hårt. Du är ju ändå inte 100-procentig. 25-procentig, sa han. Och han sa att det hade kostat på honom så väldigt att sitta på ett långt kvällsmöte och veta att han skulle säga något vid dess slut. Hetta är i hög grad en nervsak, sa han. Så man förstår att vännen Ruben inte är så särdeles stark. Detta behöver du ju inte skriva om så att det kommer till Sverige, sånt där som har sagts mellan 4 ögon. Men han är i riksdagen har jag hört i radio nån gång.

Jaha, nu har det blivit den 28 och Maria. Det kom jag ihåg nån gång i natt. Men jag har inte gratulerat Ebba än. - I går var jag uppe hos Frida med några liljekonvaljer. Det var Kalles 70-årsdag. Han dog alltså några dar efter det han blivit folkpensionär. Ser att jag nämnde därom här ovan.

I morron börjar vi en mötesserie över 1½ vecka med Gösta Engvall, du vet han som då han var frälsningskapten gick in på danshaken och förkunnade Guds ord. Hörde i går att han var baptist innan han gick in vid armén. Hans hustru döptes i Vällersvik i somras. Han är också en av AKO-timets män. - Onsdagen den 14 ds har jag efter mycken ångest lovat komma till Falkenberg och tala vid ett kvinno möte. Det är väl 3-4 år sen dom bad mej förra gången. Men då tackade jag "nej" och skickade dom respengarna till kollekten. Nu måste jag i alla fall försöka. Vet dunåt bra om "Vänskap som förvandlar"; så kan du låta mej veta de!!!! På Kvinnornas internationella bönedag, som ni naturligtvis också firar, samlades vi i S:t Jakobs kyrka. Vid nattvardsgången, varmed mötet avslutas, offici- erade för första gången en baptistpredikant. Stig Svärd heter han. Övriga: Wieselgren, Sv. K. - Brattström, Metodistkyrkan - Landberg, Missionsförbundet. De tusende hälsningar ätte

om luga