

Hellen Rinell  
621 Nakano-Cho  
Yashiro  
Hameji City  
Japan.

Göteborg den 25 mars 1956.

N:o 12.

Käraste lilla Hella!

Tack ska du ha för brev nr 14, som kom den 9/3. Tack också för de båda fakturorna, som kom i går, tror jag det var. Dessutom fick jag 1 räkning direkt från Carey Kingsgate Press, Ltd. Någon av de närmaste dagarna, då jag kommer till stan, skall jag köpa en check ~~med~~ på alla 3 och skicka dom. Det var ju bra att det blir 3 på en gång för dom debiterar kr. 1:- för varje check dom utfärdar. På den räkningen som jag fick har dom debiterat Post & Insurance med £ - - 11. Slutbelopp £ 1-0-11. Den 17 mars kom din återbäring på skatt kr. 93:- från Upsala. Samma dag satte jag in beloppet på din bok och tog samtidigt ut kr. 26:45, som jag den 14 ds remitterat till London. Kvar står 321:17.

Jag ser att jag inte erkänt ditt brev av den 28/2, som kom den 7/3. Tack, tack!

Din fullmakt till posten kom den 2 febr., alltså 2 dagar för sent. Och det har tagit Uppsala 1½ mån. att skicka pengarna hit.

Ja, Oscar får säkert bidrag till sina svenska bokköp av Riksföreningen. Det brukar visst bli 20-25 %. Det är bestämt någon fönd dom hämtar dessa bidrag ur. Är det meningen att jag utan vidare skall beställa "Tankelinjer och trosformer"? Det vore väl så gott det, för han har väl inga!!! Nästa vecka aviserar dom väl om 60-årsdagen i tidningarna, så då kanske nån ger sej till känna. Som vill skänka ett litet bidrag?

I onsdags morse ringde Sven Svensson från Stockholm och hälsade från er och sa att ni mådde så bra och hade det så bra. Jag har alltid tyckt att han verkar lite viktig. Men kanske jag har fel. - Tänk att fru Rinell hade en chans att uppträda på foto tillsammans med Billy Graham och det slog slint. Det var väl inte helt medvetet som fotografen krånglade till det hela? Det var i alla fall roligt att ni fick höra honom så pass mycket och träffa honom. Vad har ni för uppfattning om honom och hans verksamhet? Dom flesta är nog positivt inställda, men det finns ju negativa varselser också.

Tänk att jag skrev mitt sista brev på er 35-årsförlovningsdag! Den stackars karn, säger du. Ja, det kan man säga. Att gå i 35 år och ångra att han inte tog mej i stället. För resten är ju hans lidande inte slut än. Vem vet hur länge han får leva?

Ja, det finns nog dom som menar att japanerna vill i första hand åt engelskan. Så det är så roligt att höra att det finns verklig hunger efter Gud också. Och användes Guds-ordet i studierna, så får man väl räkna med dess inneboende kraft. Tänk att ha en klass med 15 med.stud.! I tisdags kväll ringde Roy och sa att pastor Wannberg "eller vad han heter" ringt och sagt att ett paket från Japan finns hos vaktmästaren. Och jag skulle ta den så fort jag kom till kyrkan. Det skulle bli på fredag. Ringde på hos ~~vaktmästaren~~, men dom visste inte av något. Wannberg var i kyrkan och jag frågade honom om han ringt Roy. Nej. Då förstod jag att det var Landberg som ringt. Varpå jag var i Betlehemskyrkan och fick tag i vaktmästaren där. Och han hade paketet. Det var en väldigt söt ring. Att dom inte kunde få tag i mej på det tel:nr du uppgivit är ju inte ägnat att förvåna. 18265 finns inte i denna stad. 185261 kan du föreslå nästa gång. Det hade ju varit roligt om jag hade fått kontakt med dom. Men dom hade väl bråttom. - Roys kamrat och vän Rubenson har i dagarna startat eller övertagit ett konditori någonstans på Långedraglinjen och han jobbar åtminstone t. v. där. Innehavaren kan inte mycket så om det går stannar han kanske där. - Apropå Stig Svärd och nattvardsgången! Du förstår att jag skrev till Anna-Lisa Svärd i ett annat ärende. Och fortsatte "Jag kan ju säga lite mer eftersom jag har dej "på tråden"! Vi hade i fredags Kvinnornas internationella bönedag i S:t Jakobs kyrka. Och där var det en sak som var så intressant. Vi ha de senaste åren avslutat detta möte med en nattvardsstund. Vi baptister ha ju alltid fått känna oss så fattiga i sammanhanget, då ingen av våra pastorer varit med och officierat. Nu hade vi en baptistpredikant med. Och han hette Stig Svärd. Jag tyckte det var så roligt sååå. Övriga var Brattström, Metodistkyrkan - Wieselgren, Svenska Kyrkan - Landberg, Missionsförbundet. Metodisternas ritual användes då vi ju gästade dom." Detta var väl inte så roligt för Arvid. Jag skall i morron skaffa en fullmakt för Oscar och bifoga. De tusende hälsningar ätte

*Du älska*