

Hellen Rinell
Kanto Gakuin University
Mitsuura, Kanazawa Ku

Göteborg den 29/7 1956.

YOKOHAMA, Japan. Mr 18.

Käraste min lillasyster!

I dag har vi haft parentation i kyrkan över två av våra gamla vänner. I torsdags middag lämnade A. F. Lindahl de sina från deras sommarställe i Gråbo. Han satt i en stol reste sej och sa att han hade något ont i bröstet och satte sej igen. Och i det ögonblicket hämtade Herren sin gamle vän. En underbar och strålande död för en gammal god kristen. Han var 83 år. Om det vore valfritt så skulle man nog önska att få dö så.

Men man kan också få det som vår älskliga Gullf Mattsson, som efter kanske 17 år i sängen under mycket lidande få hälsa befrielsen från Himmelen. Det skedde samma dag som Lindahl fastän på kvällen. Hon var 65 år. Man finner det ofta så meningslöst att människor ska få ha det så under så många år. Jag sa det för en tid sedan till Gulli. Men, fortsatte jag, när det gäller dej så är det som om man liksom tror dej förstå det. Du har säkert fått leva för en speciell uppgift. Ja, hon har haft samma åsikt. Alla aktade henne högt som kristen, alla beundrade hennes tålamod och uthållighet och hon påverkade på något sätt medvetet eller omedvetet alla människor i sin närhet. Inte önskar man sej Gullis lidande, man hoppas ju att slippa det, men det är min bön att om något svårt skulle drabba mej, jag kunde möta det som Gulli.

Onsdagen den 1 begravdes Axel Lindahl. Begravningsakten hålles i vår kyrka kl. 15.15 och samling sker där för gästerna kl. 14. Vi är bjudna alla tre, men bara Ludde och jag kan gå. Jag jobbar ju och det är sista omgången innan jag reser bort och jag har mycket att göra. Men jag tar mej ledigt några timmar, då det gäller en så gammal vän som L. Lindahls flyttade in i vår lägenhet på Lilla Vegagatan 6, då vi flyttade till Haga. Och det är ju snart 60 år sen. Du vet att Ludde föddes där. Därifrån flyttade dom väl till L. Vegagatan 5, där dom alltfört bor.

Gulli begravdes på fredag och jordfästes på Kviberg. Men vet jag inte.

Hälsa Gerda och tacka för brev av den 17 ds, som kom den 23, därför att vi inte bär ut post på söndagar. Så skall väl också du ha tack för brev nr 23 av den 19/7. Jaså ni gäster Gerda och Egron och Margareta! Hur i all världen ska dom då få nån vilotid? Det kan man undra.

Tänk att denna Håkan Crensioc kan bära sej åt så! Jag är ju mycket fundersam på om han skrivit den dag han lovade. Men om han gjert det och så skickat vanlig post, så blir man ju rent ängslig hur dom med sådan tanklöshet eller kanske snålhet med porto, kan ta sej igenom livet. Jag litade liksom på det i alla fall, därför att Tillan var därjust då och kanske kunde stöta på mågen sin. I går ringde jag dit, men där var förstas ingen hamma.

Kl. är nu 19.30 och i dagens eko intervjuades några passagerare från "Stockholm". Ni vet väl lika fort som vi allt om en sådan olycka som sammanstötningen på Atlanten mellan det italienska lyxfartyget "Andrea Doria" och vår "Stockholm". Pastor H. D. Landberg var den förste. Han låg och sov och vaknade av stöten men somnade igen till dess hyttkamraten kom in och sökte efter livbälten. Dom var tyvärr inte inpre-vade - eller vad det heter - så tidigt under resan. Skulle göras senare. Dansen ombord hade börjat en stund tidigare och bröts genom olyckan. - Någon annan har nu sagt att Landberg gjorde en god insats i det kaos som givetvis uppstod. Bl. a. samlade han visst en del omkring sej och stände upp "Tryggarekan". Antalet omkomna sex, ~~sju~~ och några tiotal saknade. Det får väl betraktas som ett under att så många räddats. Vid en bussolycka i Finland i går dog 27 av 38 passagerare. Chauffören och konduktören också räddade. Det sägs att bromsarna, som fungerade 50 meter tidigare, klickade när bussen körde ut på färjan, varför den fortsatte ut i vattnet och så många omkom. Finlands största landsvägsolycka! Proportionerna underliga!

I onsdags var jag i Borås och hälsade på mitt lilla "barnbarn" Hon heter Eva Maria och är så söt sååå. Men ack, så liten tyckte jag. Hon vägde vid födelsen 2.800 gr. Och nu har hon kommit upp i födelsevikten igen och höll nu 2.850 gr. Dom hade köpt en begagnad barnvagn som såg bra ut. Och på onsdag em. företog Eva sin första promenad i vagn. Vi var då och tittade på deras nya lägenhet, som ju inte är färdig än. Men det blir en tjustig sak med vackert läge, lite längre ut från centrala stan än där dom nu bor. Den innehåller 3 rum och kök med ett rum lämpligt för uthyrning.

