

Hellen Rinell
637 Shinzaike
H I M E J I.
Japan.

Nr 84.

Göteborg den 2 maj 1959.

Älskade min lillasyster!

Som du vet fick Lally och hennes Åke en flicka precis 2 månader efter våran Kerstins ankomst eller den 18 april. Vi ska hjälpas åt att komma ihåg att skicka 1 burk kaffe till Farmor på mors dag I god tid före menar du kanske? Till dej skickade jag ytterligare 1 burk den 23 april. - Från Hedvig hade jag ett stort och på båda sidor fullskrivet korrespondenskort från den 18/4 skrivet den 16. Det gällde Svenska Dagbladet. Och så konferensen som ska bli. Hon berättade att dom var med här 1893 och att det den 12/4 var 65 år sedan hon och hennes John landsteg i Kina. Så gratulerade hon Aina och Olle till deras lilla flicka. Dessutom hälsar hon Lisa och David vilka välkomna hem, då dom anländer. Hon är väl för tjuvig! Ett par rader är lite sämre skrivet. Men fortsättningen är nästan som förr. "Jag måste träna mej", säger hon. Ja, säger Oscars Ma, det blir bra att fortsätta med prenumerationen på Sv. D. för resten av året. Han tycker så bra om den. Saken är ordnad och i dag har jag betalt räkningen från Riksföreningen med 24:- kr. Jag krediterade erat konto med de 50:- kr. Ma skickade. Nu vid utbetalningen debiterar jag kr. 24:- och likadant vid årets början. Två kronor över. Vad ska Oscar ha dom till???

Ida Andersson, Skara fyller 70 år den 19 maj. Man har satt igång med en insamling till något som heter Ida Anderssons 70-årsfond. Resultatet av denna skall kunna bli till välsignelse för det missionsverk, hon av Gud kallats att utföra! Så heter det om jubileumsinsamlingen. Undertecknade: Mauritz Köllerström, Hilmer Johansson, Gottfrid Ahlbäck, Edgar Sundberg, Ragnar Gustafsson, Linus Karlsson, Harry Lönn, Gunnar Götestam, Nils Karlge, John Magnusson, Arthur Andréasson, Gustaf Zackrisson. En av våra medl. gav mej ett sådan papper. Jag tycker nog att det är lite underligt med en fond i Idas sammang. Men i stället för ett telegram till min gamla vän gav jag 10:- kr. Ebba och Ludde var sin tia. Och så tog jag 10:- för eran räkning. Alltså 40:- tillsammans. Det skall vara inne före den 5 ds för man skall ha upp alla namnen på en adress som hon skall få på dagen. Jag skrev Hellen & Oscar Rinell, Japan för erat. Och Colldénarna, Göteborg för vårat. Innerst inne är det ju bidrag till Ö-M. Men det gör säkert vår gamla vän glad om hon nu kan förlika sej med en f o n d. Och hon var ju ändå snäll mot dej, då du tog dina första stapplande steg på förkunnarebanan. Nu återstår att se om herrskapet godkänner mitt åtgörande. Så må du ha tack för brev nr 93, som jag fick den 24/4. Det var intressant få veta att man alltid tar av sej skorna, då man går in i ett hus i Japan. Det var trevligt med den där pojken i Uppsala. Likaså om eran söndagsskolflicka och hennes lärare samt följderna av hennes deltagande i S-skolan. Tänk, att Oscar varit och träffat Bernie! Vad det måtte vara roligt. Längre fram kanske familjen kan få följa med under någon eller ett par sommarmånader!?! Om ni är kvar då, så blir det ändå roligare.

Olle kom till Stenared i går förm. Flickorna och Helga var och vårstädade och så fick dom lite hjälp. Hannakulle egentligen säga ved åt dom med en såg som Ludde fick av boråsarna på födelsedagen. Men det blev väl inte så mycket av det då allting var vått. På kvällen kom han denna vägen och fortsatte hem vid 21-tiden. Olle åker moped hela vägen. Och därför kan han sticka hit ibland. Om 8 dar kommer han igen och skall se Svenska Mässan, Söndag kväll den 3/5. Vi har förfärliga översvämningar i Värmland och Dalarna. Människor får lämna sina hem och på båt ta sej över till högre liggande hus. På en del håll har vattnet sjunkit något och man hoppas väl att det inte ska vara så här så länge.

Att vår förre ärkebiskop är död, vet ni kanske. Bara 67 år gammal. Det har sagts vad vackra och starka ord om honom. Han var nog större än vi vanliga människor visste. Du vet kanske att Sven Moberg - Simon och Olivia Mobergs son - är gift med Ingve Brillioths dotter.

Ång. E. Lernberg har avgått med pension vid 65 års ålder. Och blivit avskedshyllad, som det står. Och det var nog bra. Jag tror att evangelisterna tyckte om honom. Men när jag hörde honom i sådana sammanhang, som bibelskolorna och

evangelistmötena, tyckte jag att han var larvig. Han ville nog hålla det hela på ett andligt plan. Men rent intellektuellt blev det mycket enkelt. Jag har ju varken sett eller hört honom så mycket, så jag är kanske inte kapabel att uttala mej om broderaen. Men nog tycker jag att det förefaller som om det som Lernberg haft hand om har lyfts upp på ett högra plan i o. m. Abrahamsson; Zeth Göteborgs II:dra ska välja diakoner. Diakonkåren vill ha 5 manliga diakoner. Och har kommit med ett majoritetsförslag om det till församlingen. I diakonatet hade några reserverat sej. Det var Åke W. Åkesson, Ernst Jonsson, Georg Sahlin och John Ericsson. Och i söndags efter förm.-mötet drack vi kaffe i föreningsrummen och därefter vidtog extra församlingemöte på ungefär 2½ timmar. Reserverna och en hel del av oss vill ha in några kvinnor. Men E.W.Hermansson, Carl Gerhard och David Börjesson kan inte för sitt samvetes skull gå med på det. Dom håller på ordet, o r d e t. Och dom håller alltså på den gamla översättningen av t. ex. I Tim. 3. Är det kvinnor o.s.v. gäller diakonernas hustrur. Församlingens styrelse utgöres av diakonerna. Får se om vi kan få delat på det.

Det är inte nödvändigt att våra kvinnliga arbetare ska bli diakoner. Bara det att dom får vara med och dela ansvaret för församlingens ledning. Helst i styrelsen. Bland talarna på mötet representerade ju 3 kvinnor intelligensen!!! Det var Nic Karlsson, Astrid Sahlin och Anna-Greta Gustafsson. A-G. kanske du inte känner. Hon är handarbetslärarinna i 45-årsåldern och hitflyttad från Kristinehamn för 10-15 år sen kan jag tro. DB. blir väl 78 år i höst tror jag. E.W.H. 75 i år och C.G. samma ålder i vår. Gerhard är medäldste. Hjälp oss!!! I morron kväll har vi ordinarie församlingemöte, då diskussionen fortsätter. Jag hoppas att ärendet inte avgöres nu, vilket var meningen, utan får vila till hösten. - I senaste numret av G.V. kan du läsa ett föredrag av Ester Lutteman om Bibelns kvinnosyn. Det är ett utförligt referat försett med hennes tjugiga foto tillsammans med rektor Edith Hedin. Hon bor alltid hos E.H. då hon är här. Ja, nu får det visst vara slut för i dag med de innerligaste hälsningar till min lulle sväger och hans kärring ätte

du lga