

Hellen Rinell
637 Shinsaike
H I M E J I.
Japan.

Göteborg pingstafton- 16/5 - 1959.

Nr 85.

Käraste lilla Hella!

Tack ska du ha för brev av den 3 ds, som jag fick den 8:de. Samma dag tog jag ut kr. 400:- och skickade till exp. f.v.b. till Oscar Rinell. Jag bad också Rut att hon skulle meddela er att beloppet inbetalts här. Så kommer det väl då nästa penningförsändelse går till Japan. Hoppas ni har något i kassan, så att ni kan få ut det genast, om ni behöver det. I dag hade jag brev från Rut, vari hon meddelade att hon förfarit enligt min önskan, alltså meddelat både Egron och Oscar. Så har eran Margaret lämnat er. Roy ringde om det och vidare fick jag ju i ditt brev. Tänk, att hon hade ett så ävagt hjärta. Stackars hennes Roy! Jag sa till våran Roy att "du skriver kanske några rader till Margarets Roy! Ja, det skulle han kanske göra. Men jag vet ju inte hur det blev.

Vad denna kräfte är för ett listigt ting! Där går fru Eitel till tandläkaren för att få ordnat något som hon väl trodde var en enkel sak. Och så detta - - - Hur kunde det ha avancerat så långt och hennes man inte hade märkt något? Det tycker man väl är underligt. Men det är väl så med en läkare som med oss andra att man tror det man vill tro. Du minns väl Asta och Ragnar Gustafsson, Ida Anderssons goda vänner. Asta var ju medel till Idas oavändelse. Men nu gällde det Ragnar. Det är väl nu något år sedan eller kanske två. Han behövde nya glasögon. För säkerhets skull givk han till doktorn. Han fick inga nya glasögon, men dom tog hans ena öga, någon vecka senare. Det är ruskigt. Men Ragnar klarar sej säkert bra med ett öga och en glasglob. Det andra tycks ju inte vara angripet. - Här i huset, 1 tr. upp från mej räknat, bor en rar äldre familj. Dom har en dotter, som nu är över 30 år, en bussig och trevlig flicka. När hon var 20 år fick hon cancer i ena ögat och det togs bort. Ett förfärligt slag för både henne och föräldrarna. Men hon är fullt frisk och jobbar på något av stadens ritkontor och allt är bra. Jag sa visst inte att Ragnar G:s också var kräfte. Apropå G:s så är det ju Idas stora dag på tisdag. Och det måtte bli väldigt! Vad folk där ska bli!

Käre Oscar! Den 6 ds kom ditt paket med mina kort. Nu måste jag väl tacka så hjärtligt efter att först ha grålat på dej, för att du gör en beställning till gåva. Ja, tack ska du ha. Och vilken smak du har! Dom var så läckra sååå! Vad dessa österlänningar kan göra vackra saker. Vad dom sysslar med så tycks det bli något vackert.

I samma paket hade Hella smusslat in en brosch till Frida Solbergs 70-årsdag, Det var väl så? Och så de förtjusande manschettknapparna med nå kravattnät till David på 60-årsdagen. Är det rätt så? Allt var välbehållet. I går kväll pakaterade jag 4 burkar kaffe. Men det föreföll mej så besvärligt att få iväg dom i dag på pingstafton, så dom ligger över tills på tisdag, som är första helgfria dag. Två går åtminstone då och de andra kanske något senare. Ja, jag undrar hur det skall gå till på Fridas födelsedag. Hon är väldigt illa därän. Hon kommer ihåg att vi båda ska fira 70-årsdag. Men annars är det mycket som inte fastnar i hjärnan. Hon var hos mej 3 timmar i förrgår. Och det är inte utan att hennes besök liksom mina besök hos henne tar på krafterna. Men hennes båda rara systrar orkar inte med henne ensamma utan vi får hjälpa dom ibland. Att vi "hjälp" dom förstår inte Frida. När hon var här berättade hon att dom alla tre varit i Botaniska Trädgården och Trädgårdsföreningen. Men hon visste inte om inträdesavgifter till trädgårn var 75 öre eller 75:- kronor. Det kostar numera 75 öre. Förr kostade det 10 öre. Flickorna vägar aldrig lämna henne ensam. Gas, vatten och strykjärn kan ju ställa till farliga saker. Det gör mej så ont om stackars lilla Frida. Men hon förstår ju inget själv. Ingen har så bra minne som hon!!! Hon går och tappar allt vad hon äger nästan. Frida är egentligen ett sjukhusfall av något slag. Men hur ska det kunna ordnas? Stella säger att det går massor av sådana människor omkring, bor för sej själva eller i familjer, utan att kunna ta vara på sej själva. För att ta lite lättare på saken, så kommer jag ihåg en kvickhet, som stod i nån tidning för några år sen: "Här bygger dom sinnessjukhus för sex millioner och så är vi sju! Nej, det här var det visst: Här bygger dom dårhus för 7 millioner och så är vi bara sex. Det är så pass länge sen att siffrorna passade in.

Under pingsthelgen är det sångarförbundets konferens i Örebro. Över 800 deltagare är anmälda. Hela Olle-familjen skulle följa med bussen från Borås 6 morse kl. 6. Aina och barnen skulle fara till Karlskoga och gästa hennes sysset Brita med familj. Och Olle skulle delta i konferensen. Han tillhör ju kören. Men i går kväll sa Aina att Olle hade fått något slags halsont och kunde kanske inte vara med och sjunga. Men jag hoppas att allt gått bra. Lisa och David lämnar Leopoldville den 29 juni och är i Bryssel följande dag. Så ska dom fara till Holland och hälsa på Greta Persson-Kist, vilket väl tar ett par dar. Vi har dom i alla fall här någon av de första dagarna i juli. Vet inte om dom flyger eller tågar eller batar den här sista biten. Kommer dom inte dinglande genom luften, så blir Eva oerhört besviken. För hon förkunnar visst varje dag hur farmor och farfar ska komma. Skriv upp att "de gamla" ska ha roligt i sommar med dessa ungar och särskilt då med Eva. Du har väl varit i USA? För att kunna fara från Leo den 29 måste dom lämna Banningville den 27 och Lisas skola slutar intekförr än den 26. Skolan är ju subsidierad, så dom kan

inte sluta förr än stadgad tid. Men dom får väl lappa ihop det på något sätt. Predikantskolan är oberoende av statens pengar och slutar den 15 juni. I förra veckans VP. meddelades att Kerstin och Bertil Strutz fått sin andra flicka. Det andra väsentliga var det så ofta återkommande hemaka fotot på Joel Sörenson. Har du sett något så förfärligt och så dött på denna sällsynt levande människas? Jag menar det i prästräkten. I veckans nr återfinnes Gerdas trevliga brev från konferensen i Atani. Vad hon skriver tjuvigt, denna Gerda. Hoppas du fått mitt lilla I-bänd med del av Vepan upptagande Hellens brev till Bert Franzen. - Annandagen skall jag fara till Stenared och hälsa på mina systrar. Ska du följa med? I går, i dag och i morron ska jag varit och skall gå till Vasa sjukhus och hälsa på Emma Jansson, som i onsdags fick sin - ja, jag vet inte vilken i ordningen - nya hjärnblödning. Hennes anhöriga är bortresta i pingst och jag har lovat se till att hon får lite besök. Hon är så rar Emma. Jag har haft några dagar i sängen för en förkylning, så jag har sedan just inte orkat med mer än dessa besök, sen jag kom upp. Nu är det bra igen tycker jag. Vi har högsommarvärns. - Ska ni bo ihop med Gerda och Egren i sommar?

Du lga