

Hellen Rinell
637 Shinsaike
H I M E J I.
Japan.

Nr 86.

Göteborg den 23 juni 1959.

Älskade min lillasyster! Här ska du få ett litet brev ätte den lga. Du ska ha tack för brev nr 95 av 22/5, som kom den 27/5 och nr 96, som jag fick den 12 ds. I lördags, midsommardagen, på em. var jag nere på posten med Vepan, som Oscar skulle skulle haft på födelsedagen. Att han inte fick den just då berodde helt enkelt på att den inte var utkommen till deuna stora dag. Det var min första promenad på "egen hand" efter den 20/5. Nu går jag ut lite utan sällskap. Har i dag varit och köpt jordgubbar m.m.. - Du undrar hur det där vilsegångna brevet kommit dej tillhanda. Dina 3 aerogram fick Hellas Hembageri den 16/5. Den 9 maj fick jag från Generalpoststyrelsens reklamationskontor brev om att dom inte lyckats få några upplysningar om "försändelsens öde". Alltså måste någon på Sahlgrenska ha gått och burit dessa båda brev i fickan under två månader!!! I det närmaste. Jag skickade en kaffeburk till Ma i god tid för Mors dag och la i ett kort med hälsning från Oscar och Hellen. Omgående fick jag ett brev med tack för kaffet och för brev, som jag skrivit med anledning av Margaretts död.

Den 19/5 gick 2 burkar kaffe till dej och den 3/6 också 2 burkar. Vassego! Vem är Åkarbergs? - Tänk att jag inte nämnt om varken Antonsons eller Ragnhilds död. A. har nog länge haft dåligt hjärta tror jag. Han hade väl för några år sen proppar och då trodde man ju inte att man skulle få se honom mer. Men han har varit ganska kry och jobbat så mycket han velat i sin affär. Men han har ju 3 söner som är engagerade där. Ragnhild har haft några svåra år. Men för Dagmar är det nog ändå värre. Hon är visst inte hemma utan på något sjukhus. Ingen vet riktigt var. Men Selmy Lindblom gissade på Lillhagen. Selmy är Yngves hustru, om då inte vet det. Jag vet inte om du kan skriva utan att låsa om något? I så fall är hennes namn och adress: Dagmar Lindeblad, Jättegrvsgatan 1 A, Göteborg S. Hennes man är ju inte kristen, som du väl vet. Stackars Dagmar!

I em. har ~~Ragna~~ Margit Högberg varit här en stund för att hälsa på jag. Härifrån gick hon till Carländerska Sjukhemmet där Olga Peterson ligger. Olga har ju i flera år varit ganska åderförkalkad och dom har haft en människa hemma hos henne nästan ständigt. Men för ett par tre veckor sen föll hon baklänges men hamnade i en fåtölj, vilket var väldigt fint. Men hon fick ett ben under sej på något sätt så att hon fick en utgjutning i knät och dom fick då iväg henne till sjukhuset. Rut Ringde mej och undrade om jag kunde sticka ner till henne nån gång. Vilket jag tyvärr inte kunde. Rut sa att mitt namn var det enda hon hade kvar i sitt dåliga minne. Annars glömmet hon i nästa minut vad som hänt den föregående. I morron ska jag troligen göra en promenad ner till Olga. - Tänk att ni har fått så mycken glädje av er med. stud. Miyazawa! Och flera så påtagbara resultat av Oscars bibelstudier. Det måtte göra era hjärtan gott!

Dina duk-order har jag ju inte kunnat göra något åt ännu. Men Ebba har lovat att möta mej i stan en dag i denna veckan, trodde hon. Det är liksom tryggare att ha nån med sej. I första hand ska vi köpa den lilla duken. Får vi inte tag i något just nu, då det gäller den stora duken, så väntar vi lite men ser till att ha den i november. Hur lång tid tar paketen till Japan? Jag minns inte. Man behöver säkert inte köpa servietter till dukarna. Det är väl egentligen ni kineser, som hittat på dom dumheterna! Men jag ser att dom apat efter er i viss mån. Det finns säkert solo-dukar. Jag vet ju inte vilken tid ni är borta. Bara att du skall vara på någon sommarvästelse på din födelsedag. Har ni ingen adress dit? Vart ska jag skicka den första duken? När reser ni och när kommer ni hem? Det är väl dyrt att eftersända paket, antar jag.

Det var intressant att du rör vid hemresan. Kanske 1962 - så spännande! Då är det väl närmare 7 år sen ni for ut. Nej, vi knystrar inte för nån utanför familjen. "Har du något särskilt att föra innan lunch?" Det var en rolig historia och jag har skrattat hjärtligt åt den. Flickorna har inte sett det brevet än. Dom ska få det nu när jag besvarat det. - Alla brev till konferensfolk, som kom via mej, vidarebefordrades med en väldig vänster. Matilda kom onsdag em. och på förm. hade hennes och Doris brev kommit och hon tog med sej d:s brev till ~~Batimack~~ Kvinnoförbundets årsmöte torsdag förm. Rudéns kom väl följande dag, tror jag. Lördag morron kom ett brev till Eric Strutz från David. På det stod angeläget. - Oscar Andersson tog hand om det, så han fick det på middagen. Av allt det här bekymmersamma med posten förstår du att jag icke deltagit i konferensen. Doktorn gick inte med på att jag fick gå på ens ett föredrag. Så då så! Man kan ju tycka att det

är lite försmäddligt att man inte kan få vara med en sån här gång, då man har konferensen på hemmaplan och det ingenting kostar i rese- och hotellpengar mm. Men jag låg här ovanpå min bädd och knäppte mina händer och tackade och lovade min Gud att jag inte låg där med spröckt skalle eller brutna armar och ben. Det finns alltid glädjekännen, som du alltför väl erfarit själv. Jag hade i alla fall lite besök och telefonpåringningar av konferensare. Och blommor. Lördagens förm. under lunchen på Margareta kom Sarah och Oskar till mej i stället för att vara med där. Söndag kväll kom Ester och Edwin Fryxell hit en stund i sällskap med sitt värdfolk, Sven Andréasson med hustru och två barn. Dom kom från Slottsskogs-mötet kl. 21. Matilda och jag var ganska trötta och skulle just gå och lägga oss, då det ringde på dörren. Jag kokte kaffe och Mattis skötte jobbet och dom var här till 22.15. Det var ju så roligt att dom kom. Men dom kunde ju inte veta hur pass kry jag var, så man tycker ju att det var likasom lite gjärvt. Men det gick bra tack vare Mattis. Medan vi drack kaffe ringde Aron och hälsade. Och nästa morron hade jag Kerstin Rudén i telefon. Doris Strutz var här en stund på förm.. Härifrån gick hon till Styrelsens lunch.

Den 25 juni. Midsommarafton på em. var Therese Lönnblad här i 4 timmar. Det var också roligt. Hon hälsade så hjärtligt till er. Hjärpes från Västerås var här en annan em. Ja, alla var så rara. Dagny Berg var här också en stund i dag för 8 dar sen.

I går var Ebba och jag ute och skulle se efter någon duk. Vi var hos Lundqvistens ett annat ärende och då försökte vi där. Dom hade en hel del Almedals bl. a. Men det blev inget. Så gick vi till Almedahls. På båda ställena läste jag upp din beskrivning. Expediten trodde att det handlade om duk av gammalt mönster, varav dom hade något enda ex. Vi köpte den för kr. 9:- /nio/, som sades vara mycket billigt. Storlek 115x115cm. vill jag minnas. Halvlinns. Skulle du inte gilla den, så är den ju så pass billig att du kan använda den själv eller ge bort den till någon annan. Den är så snyggt inslagen så jag vill inte öppna den. Men priset sitter kvar och då skall ju i alla fall se på den, så tar du bort det. Jag tänkte mej inte för. Duken är indelad i fält och rosorna är rosafärgade. I dag har jag badat "på egen hand" och tvättat upp ett nattlinne m.m. med egna händer. Den stora duken ska vi se efter en annan gång. Jag blev trött i går. De tusende hälsningar ätte er båda ätte din

Lyn