

Hellen Runell
637 Shinsaike
HIMEJI -
Japan.

Nr 90.

Göteborg den 10 augusti 1959.

Älskade min Lillasyster!

Transport från brev nr 89 av gåvor till din 60-årsdag: Kr. 235:-
Helga Johannesson 25:- /tillägg/
Annie Ahlborn 15:-
Anna & Martin Jansson. 10:-
Isa Carlsson 25:-
Kr. 310:-

Jag förstår att du väntat intensivt på brev från mej. Men jag har varit så trött och haft så mycket om mej, så jag har inte rätt med något brev. I går lävill langade jag av 77 st. av mina tackkort. Jag har skrivit dom för hand, men det var ungefär samma text på alla eller på de flesta, kanske jag ska säga. Det tröttar ut en mera att tänka på att sånt ska göras än att till sist göra det. Jag har nog mer än 25 kvar, därav kanske ett par brev.

Helga kom upp någon dag efter min födelsedag och gav mej 25:- kr. och så fyllde hon på din gåva till 50:-. David fick också 50:-. Annie Ahlborn blev så glad över en sån här lösning av gåvofrågan och skickade kr. 15:-. Och Isa var i Gbg den 5 ds och undrade om hon skulle köpa en cardigan till dej. Jag sa att du beställt genom Dorås någon slags jumper eller vad det var. Då ska man köpa i Sverige, sa Isa, det är mycket dyrare i USA. Gav mej 25:- kr.

Isa ringde i onsdags, den 5 ds, och frågade om hon och Britt och barnen fick komma upp och hämta mej och sätta kurs på Långedrag. Jag drog på det lite först. Hon tyckte nog att det var konstigt, då dom gjorde det så enkelt för mej. Men så tackade jag och dom kom framå kl. 13 och vi for ut och hade en härlig dag. Kl. 17.30 var jag hemma igen. Vi hade druckit kaffe på Saltholmen. Dom badade och jag tittade på och sedan for vi till Långedrag restaurant, där det numera finns barservering, och åt middag, som Isa bjöd på förstas.

I går förm. var jag i kyrkan och där satt Mina och Linnéa Ljungqvist samt Rut Larnelius. Min första tanke var ju att försöka få dom med mej hem på kyrkkaffe. Men dom tog mej med till Näset i Ruts bil. Ester med familj var också där. Vi drack kaffe och vi åt middag och pratade för det vilda. Det var hemskt roligt. Dom har visst varit där hela Ljungqvistska familjen i etapper denna månad, så dom inte kan samlas där på Ruts 50-årsdag, som inträffar den 31 ds, alltså på Roys födelsedag. Rut är alltid så rar mot mej. Så snart hon har någon av de sina här ser hon till att få tag i mej, och tar mej med ut. Och Karl är lika rar. Nu vet jag inte om du är intresserad av Ruts 50-årsdag. Annars är hennes adress: Utsikten, N A S E T. Kl. 18 i går skjutsade Erik Wikström mej hem i sällskap med Ester och Linnéa. Dom vände förstas tillbaka med Erik.

Ja, nu började jag i slutet, som jag ofta gör. Min 70-årsdag blev ju en stor dag. Många var här, men ännu fler uppvaktade utan att komma hit. Vepan sparade ju telegramkostnader för en hel del folk och berövade mej en hel del hälsningar i form av brev och kort och telegram utifrån landet. Dom "annonserade" inte förr än den 23 juli. Åkesson kontrollerade att han skickat in meddelandet den 18 juni, så han var då utan skuld. Och det hela gick ju bra ändå. Till dom som ev. frågade: sa jag att jag ville hellre ha 5:an än blommor. Då gör ju de flesta så att dom skickar blommor med vidhängande pengar. Jag fick mer än 80 nejlikor och över 50 rosor utom en hel del andra blommor. Man blir knappast glad åt så mycket blomster på en gång. Först på fredag lördag orkade jag ut med några kvastar, som hade stått sej någotsånär. På torsdag kom en bukett. Den tog David och for till Kungsbacka med. Han har där en gammal vän, som han brukar hälsa på varje gång han är hemma. Det är kapten Göransson och hans fru. G. har gått på Kongos vatten och dom är goda vänner sen den tiden. Han är 87 år nu och hon är väl nästan lika gammal. Dom är inte kristna. Men dom lever upp, då dom träffar en gammal kongovän. Jag var hos bl. a. Karin Ahlborn. Hon och Annie gav mej tillsammans kr. 20:-. Inte så klokt, men användbart.

Ger ni tvenne gåvor på en sjuttioårsdag? I tisdags, den 4 ds, fick jag det förfärligt trevliga albumet. Det var förtjusande! Och ett så trevligt och bra sätt att

att få in korten! Tack ska ni ha! Det hade dock varit roligt med lite mer text, förstås. Jag upptäckte till slut att det fanns en del sådan på kortens baksida. Men på många fattades det. Du menar förstås att många handlar om julfesterna för era ungdomar, och det är inte nödvändigt med vidare upplysningar. Och du har kanske rätt. Men roligt var det att få albumet. Tack igen! Jag har nämligen också en dubblettgåva på din 60-årsdag. Men då jag blev sjuk fick den ligga till sej. Ännu har den inte gått, men så småningom kommer den. I lördags, den 8 ds, gick den lilla duken till Himeji. Det var kanske i sista momangen. Men jag är hur trött som helst och rör inte med allt vad jag skall göra. För att återgå till Rut L. så menar jag inte alls att du skall göra någon annan affär av hennes dag än möjligen ett kort. Men kanske inte ens det. Dom har kanske inte kommit ihåg dej på något sätt. Och då kanske det känns besvärligt om du uppvaktar. Ja, gör som du vill, för det gör du ju ändå. "Annonsen" i Vepan kom ju in för sent. Ja, det har jag visst sagt. Men jag fick ändå ett 25-tal telegram. Det som glädde mej allra mest var från Emilie

Bertelson. Den 20:de skrev hon ett brev också. Det var luftpost och tog 12 dagar tvärs över Östersjön! Hon fyller 75 den 15 okt. Direktörerna Eric Beckman och Alvar Hansson kom vid 11-tiden på min dag. B. är den ende av våra gamla chefer som lever. Och H. känner du. Dom hade med sej en blomsterkvast och 200:- kronor. Ett par år senare ringde Hansson och sa att dom betalt in kr. 60:- i skatt också, så att beloppet blev skattefritt. Dom satt här nog en timma och pratade med David. H. hade läst "Liten kvinna i Kina" och undrade om det fanns reellt underlag för en sådan skildring. Det trodde David, som också läst den. Ett par timmar senare kom boken som en gåva från Hansson med Fru. Det var väl rart. Jag skall fortsätta i nästa brev med min dag. Davids 60-årsdag blev inte så lyckad. Veckotidningen talade om att han fyllde 60 år men sa också att han "firar sin födelsedag utanför hemlandets gränser"!!! Flickorna hade ju berättat sej på en hel del folk. Men bar Åkesson, Ernst & Mirjam, Anna Johansson, Signe Andersson, Helga Johansson och Kuhlins kom. Hemskt tråkigt! Vepan hade inget mer än det i början av juli. Mer en annan gång. Hälsning!

Inulga