

Hellen Rinell
637 Shinzaike
H i m e j i.
Japan.

Nr 94.

Göteborg den 12 sept. 1959.

Dyraste min lillasyster!

Nu har 60-årsgåvorna varit till Kr. 340:--. Det senaste tillskottet av kr. 20:-- är från Frida Solberg. Jag fick det av hennes syster Ingeborg i lördags, då jag var uppe hos henne. Banken har fått det beloppet också. Frida har begärt av mej din adress och jag skrev adress och avsändare på ett aerogram och gav henne. Sååtyckte jag att hon kunde ju klottra lite hur som helst på papperet. Men i går ringde jag och tackade henne för gåvan till dej. Jag sa bara "den pengan, som jag fick av flickorna till Hellen!" Hon har välöigt dunkla begrepp om pengars värde. så du behöver inte heller nämna beloppet, då du i sinom tid tackar. Det blir väl sedan du besvarat de 120 breven!!! Hon sa också till mej att Ingeborg eller om det var Maja skulle skriva. Jag ringde i dag för att säga att dom behövde inte alls skriva. Jag vet inte om du och dom känner varandra personligen. Och då blir ju det hela så högtidligt och besvärligt. Jag ska säga dom att det räcker om dom tackar genom mej. Inte sant? Dessa tjusiga människor har det inte enkelt med Frida. Det är hemskt synn om dom. Jag försöker någon gång att ta hit Frida några timmar och dom är mer än tacksamma därför. Jag önskar att du vore här och kunde hjälpa till. För hur det är så är det inte så många, som tänker på att hjälpa i ett sådant sammanhang.

Lever Oscar Rinell ännu? Jag blir så betänksam, då jag inte får den allra minsta lilla bokräkning från London!!! Trots de ökade tillgångarna - - - -

Nu är David Colldén ute och härjar i landet. Då jag inte vet huru pass livlig korrespondensen är mellan tvillingarna, så kan jag ju berätta lite. Han och Thomas Mushikangondo skall vara i vår kyrka på Alla Helgons dag, lördagen den 31 oktober kl. 17. Mötet ska bli i samkvämsform och det säjes väl då ett välkommen till församlingsmedlemmen Colldén. Och så får han och Lans församling hälsa på varandra. LO har haft något slags kurs för missionärer på Runö-skolan. Där har David just varit. Jag antar att dom vill veta vad missionen gör för de underutvecklade länderna. David tyckte att det skulle bli roligt att träffa Geijer och andra pampar, för vilka denna hjälp är ny, och tala om att han jobbat på sådant område i 36 år. Jag ville gärna varit med och hört och gett akt på reaktionerna. I slutet av månaden skall David samarbeta med John Magnusson i Fjugesta. Den 2 okt. skall Lisa och David stånda till ansvar inför Missionsstyrelsen. Och den 18-20 hålles missionärskonferensen i Bromma.

Du vet kanske att Mary och Georg Sahlin har en son som tog studenten i våras. Det är en fin och gudfruktig pojke. Han har under gymnasietiden jobbat i FKG på ett bra sätt. Så har han varit ute i "tid åt Gud" team. I onsdags for eller flyttade han till Upsåla, där han skall läsa teologi. Men första tiden skulle han komplettera grekiskan och något annat, som han inte har i sitt studentbetyg. Han tycker om Per-Arne och trivs i församlingen. Du vet kanske att Sahlins har en liten Per-Olof, som kom 15 år efter storebror. Jag har inte frågat vad L-G. siktar till. Att bli kristendoms lärare i Sverige eller någon annanstans. Eller kanske pastor. Han kanske inte vet ännu så mycket om målet. Men pojken är bra. Den 11 aug. lämnade Margit /Gittan/ Sahlin hemstaden för att nästa dag från Oslo sätta kurs på USA. Hon har tagit tjänstledigt ett år. Hon är ju barnträdgårdslärarinna, senast i Vetlanda. Anna-Lisa Brink har också gett sej över Pölen. Hon har i många år suttit på mottagningen på Vanföresanstalten, numera kallad Ånggårdens Ortopediska klinik. och hjälpt folk tillrätta på ett trevligt sätt. Gittan har fått Dodos adress och om hon kommer i närheten, så skulle hon hälsa på henne. Flickorna skulle först till Los Angeles. Anna-Lisa har ju varit i USA 2 eller 3 gånger förut och har förbindelse med Inga-Lisa Ahlrik sedan dess. Men ingen vet väl var Gittan kan få någon plats. Det är ju väl att dom kan få tjänstledigt i händelse om inte skulle trivas eller misslyckas med jobbet på något sätt. Amanda tyckte nog inte att det var så roligt att hennes lilla tös skulle ge sej iväg så långt. Hon fyller i alla fall 47 år i höst, det lilla trollet. Och Astrid fyller 50 den 28 januari 1960. T.o.m. du tycker väl att det var inte så länge sen dom var småbarn?

Nu upptäcker jag att jag har "rättat" numren på mina brev fel. Detta är alltså nr 94. Så blir det när man inte sätter in dom med detsamma. Jag vill gärna ha dom senare breven tillgängliga, då jag skriver nya. Ändå händer det väl att jag dubblerar "berättelserna"

Lisas föreläsningar började visst i torsdags. Hon fick dispens för studentexamen. Hon behöver alltså inte läsa upp till studenten innan hon får börja med sin fil.-kand.-linje. Nu blir det väl snart inte så mycket att ha denna examen. Eric Bylin licade ju, då han var hemma. Och John Hilberth ligger f. n. i Uppsala med samma mål i sikte. Han kom hem någon gång i vintras för en operation, vad det var för något. Jag har väl talat om förut att både han och hans Ellen tog. fil. kand. sist dom var hemma. Nu är han ensam i hemlandet. Så Ellen stannar väl vid fil. kand. Dom där Ö-M:arna är buseiga människor. Vanligt bra folk. Jag har en spindellilja, som blommar just nu. Här om den sa Anna-Greta Gustafsson att när det hände så skulle dom komma hit. I ~~här~~ torsdags på Nics 60-års dag sa jag att dom kunde ju komma på körkaffe på söndag. Dom är Astrid och

Amanda Sahlin, Anna Greta Gustafsson och Inga-Lisa Eriksson. I dag ringde Nic och undrade om jag ville ändra på mitt rep, för hon ville så gärna ha Amanda ut till sej på efterkalas. Hon orkade inte följa med dit i torsdags kväll och har visst aldrig varit där. Jag gav upp och Nic ville att vi allesammans skulle följa med för att prata hos henne i stället för här. Spindelliljan var ju bara en förevändning för att få prata lite om aktuella ting. Så blir väl fortsättningen hos mej någon gång framöver. Om liljan håller vet jag inte. Ifrån Nic får jag till Judith Persson och äter kyckling tillsammans med Anna Gustafsson. Judith bjuder mej på middag så där nån gång. Och det är snällt. I dag och i morron är Lisa och David i Norrköping. Sa jag det förut? I dag hade Ida Gustafsson fyllt 91 år om hon varit ibland oss. Och den 20 nov. skulle våran pappa ha blivit 95 år. Samma ålder uppnådde morbror Carl den 8/9. Så ska ni väl må så gott och ha så roligt sååååå!
Och de tusende hälsningar till er båda ätte

Dulge