

Hellen Rinell
637 Shinzaike
H I M E J I
Japan.

Göteborg den 13 okt. 1959.

Nr 97.

Lillasyster min!

Detta ska inte bli något vidare brev. Men det blir något slags svar på en fråga i ditt brev av den 6 okt. Det slog visst ner som en bomb hos dej att Roy och Eva söker lägenhet. Ja, jag vet inte mer än att då jag träffade Roy ute på gatan på försommaren och han sa något därom. Lite överraskad slog jag väl upp ett förvånat ansikte. Men han sa som den naturligaste sak i världen att dom i 6 år, eller hur länge det var, hade haft ansökan inne hos bostadsförmedlingen. Sedan har jag inte träffat honom förr än han för ett par veckor sen var uppe med mina födelsedagsblommor. Jag förde det väl på tal kanske. Och han sa att han ville gärna bo på Guldheden, men att dom nya lägenheterna där är så hemakt dyra. Eva har jag inte sett sedan vi var bjudna till Roy för att se hans nya lägenhet. Och det är väl snart ett par år sen? Och jag vet ju inte om det här är något annorlunda än det har varit. Men han vill tydligen att man skall ta det som en helt naturlig sak att dom söker lägenhet liksom alla andra.

Så du får väl ta det som det är. Själv har jag ju ingen känsla av att något hänt. Men Roy har ju bott där ute hela sommaren och ätit hos Evas familj. Dom har inte varit ute på någon resa i sommar. Men om Eva inte ens skriver och tackar för en gåva, så tycker man ju att det är underligt.

Ainas klänning hade Olle med sej till Ludde, då han var här i fredags-söndags. Den är för stor åt Ludde också, men hon skulle se om fru Boman kunde greja den. Hon ger säkert Aina en peng för den om hon kan använda den. Men jag kan ju inte säga något därom, då jag inte låter någon annan läsa PRIVAT-brev! Förstått? I dag står det i G.P. att Gerdas i Lindome make, Oscar Persson, avled den 10 ds. Vi har skickat ett kondoleanstelegram till Gerda. Oscar var 82 år. Gerda är 73.

Jaså, det är så regåla tofflor! Då kanske man ska hålla sej framme med nr 41 om det var meningen. Eva är did det laget $3\frac{1}{2}$ år gammal och har nr 24å. Kr. 26:50 skickar jag till Stina i morron. Hela eftermiddagen i dag skall jag sitta i kyrkan och jobba med vår adresskalender. Och i går var jag där hela kvällen på 2 sammanträden. Det andra var jubileumsinsamlingen för Betelseminariet.

Nej, jag tycker heller inte att du kan hålla på att skriva till Eva, då hon har gett upp liksom. Det verkar ju för envetet och hon är ju den som ska görat. Allt det där du skrev om klänningen att du köpt den i USA, vad den kostat och vad Aina skrivit och vad du skrivit får du ta upp i något brev till flickorna. Jag hade ett kort från Lisa i går. Hon talar om att John Hilberth licar om torsdag, den 15 ds. Och i nästa månad återvänder han till Kongo.

Kommer igen en annan dag, då jag har bättre tid. Detta var vara det där omgående-svaret. De tusende hälsningar ätte

Anders

...

...the first of these is the fact that the...

...the second of these is the fact that the...

...the third of these is the fact that the...

...the fourth of these is the fact that the...

...the fifth of these is the fact that the...