

Hellen Rinell
637 Shinsaike
H I M E J I.
Japan.

Mr 104.

Göteborg den 12/2 1960.

Kära min Lillasyster!

Tack ska du ha för brev av den 1 ds; som jag fick den 5:te.
Så ska vi väl börja med det väsentliga - böckerna! I går var jag hos Wettergren & Kerber och frågade på följande:

Kärre-Lindqvist-Nöjd. Engelsk Svensk ordbok. Skolupplaga. Senaste upplaga utkom 1952 och den nytrycktes 1959. Ett vanligt stort lexikon. Kr. 24:-
Almullt. Förklarande ord. A. & W. förlag Kr. 5:75. Större d:o kr. 13:50.

I dag har jag talat med Riksföreningen för att få veta om man får bidrag till sådana böcker. Det får man inte, men dom beställer dom gärna och skickar ut dom. Ordboken tycker jag nog att Oscar skall ha den stora kr. 13:50. Eftersom du frågade om pris etc. så skriver jag därom. Annars hade jag nog beställt dom omedelbart. Men jag har ju svar på 8-10 dagar. Så då så.

Den 8 ds skickade jag i kolla Cocos, vägande netto 650:gram. Jag kunde inte få in mer, då emballaget tog resten till närmare 1 kg. Det är väl 350:- gram ungefär, som jag har kvar och skall skicka senare, kanske i samband med kaffe. Det jag sänt ligger i plåtbark. Och den i sin tur ligger i en kartong med omslag på den. Så jag hoppas att det skall komma fram i gott skick. Det kostar kr. 3:25 pr kg. Så var det broschen. Den 29 januari skickade jag den rek. till Olivia och skrev några förklarande rader. Jag sa att hon behövde inte erkänna den till mej, då man vet att rek. går fram i detta land. Hon kunde låta dej veta att hon fått den. Och det har hon väl gjort, antar jag. Jag kan inte finna att du skrivit något till mej om detta. Inte förr än i senaste brevet, nej, jag menar det av den 15/1. Där står det så här: "Och lilla Olivia har gett mej en slant igen. HAR DU FÅTT BROSCHE TILL HENNE? SOM JAG SÄNT I ROYS PAKET? Hon stackars liten skulle vara ensam i jul! Då va allt!!!

Så blev det ju en olycka till! Tofflorna. Därom skrev du den 14 sept.: "Vad har Lisa och David för mummer på skor? Lista ut det. Har Ebba och Ludde lika 39? Aina och Olle? Hemligheter för julen." Varpå jag svarar: "Du efterlyser en hel del skomummer. Skulle tro att Ebba och Ludde har samma nr. Kanske 39, vet du det kanske? Lisa och David ska jag försöka ta reda på. Likaså Aina och Olle." Dom 2 sista skulle ju inte vara med sa du visst sedan. Jag vet faktiskt inte om jag skrivit om detta sedan. Har för mej att jag frågade Olle om föräldrarnas skomr. Så kan vi ju ta specifikationen på Dodos kopparsaker. Så här ser den ut.

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Sockersats med briska | Kr. 28:- |
| Rep. och puts av kanna och bunks | 20:- |
| Bordspis med bambuhandtag | 16:- |
| Dalahäst, blå | 8:85 |
| Flagga | 2:50 |
| Porto | 7:40 |
| | <u>Kr. 82:75</u> |

Apropå bambu, så tycker jag nog att mitt bestick är lite för fint att använda i vardagslag. Men så tänkte jag: Varför ska jag inte slita dom? Och det gör jag nu varje dag och känner mej som en fin fröken. I dag har jag ätit stuvad kantareller med lök med min fina gaffel. Dom är så trevliga att ta i dessa bambuskaff. Men jag är inte säker på att det skulle

vara lika roligt att ha en hel uppsättning "bordsilver" av detta slag, för dom är ju så skrymmande. Jag har inte haft tillfälle visa dom för Roy för han har inte varit här sen julafton och då hade jag packat mer julpapparna. Men om han kommer upp så ska jag höra vad han säger om dom. I varje fall tror jag nog att det är klokast att ge dom pengar, som du själv sa, om det skulle bli bröllopp nån gång. Annars kan ju hela släkten där få för sej att ni köper det för nästan ingenting. Jag minns att på sin tid fick John Ahlborn en mycket vacker krokodil av Lisa och David. Han var ju alltid så hjälpsam. Jag såg att han stod och tittade på den och sa ungefär så här: Vad har dom gett för den? 10 öre? Och då var det en sak som Lisa fått av en sjökaptan i Kongo, om jag minns rätt. Nu är väl inte alla så dumma som John men ändå - - -

Just nu ringde jag till Ahlborns för att fråga hur det var med Karin. Hon har ju ganska länge legat på neurologen hos professor Broman. Jag minns inte om jag skrivit därom förut. Men då hon kom dit så sövde dom ner henne först och rättade ut benen. Sedan har hon fått injektioner och behandliggar. Och en underbar sjukgymnast har sysslat med henne. Hon har fått upp henne, så att hon kan sitta i en

rullstol och kan visst nu "spatsera" i den själv. Hon har ju inte suttit på över tre år, så det är ju något alldeles fantastiskt. Detta tog dom ju itu med sedan dom föreslagit henne att ta av båda benen. Hon är naturligtvis överlycklig. Hon ligger visst ovanpå och har skor på fötterna eller känger. Men benen kan hon ju inte stödja på, Ingrid Pettersson bad att jag skulle hälsa dej från dom allihop. Hon är så rar, Pettersson! Jag tror inte att Karin blir så glad, då någon av hennes rara systrar kommer, som då Ingrid P. hälsar på henne. Nu när hon är på Vasa - hon har kommit tillbaka dit i dag - är P. där varje lördag. Så delar dom andra upp de övriga besöksdagarna. Det är bara 4 besöksdagar i veckan numera.

Sistlidne lördag, söndag och måndag hade vi Zeth Abraham Mathéus Abrahamsson hos oss. Det är en gosse med många bibliska namn. Och han är en bra karl tycker vi. Han är ju, som du vet, Aug. E. Lerbérgs Eftr. och har bl. a. hand om bibel- och ungdomsskolorna. Dom heter visst sånna.

I går satte jag mej att läsa igenom hela redovisningen för Betelseminariets

jubileumsinsamling. Det är intressanta spalter. Rätt vad det är träffar man på någon av sina vännere. Och det som redovisats hittills och ändå mer har gått genom mej. Jag är nämligen en av 3 insamlare, valda av församlingen. Jag har fått in några tusen kronor utan att stöta på någon enda. Dom gamla kommer i regel till mej. Och de flesta av dom vill lämna ett belopp på en gång och omedelbart. Sedan är det ju meningen att andra ska binda sej för något belopp för vart och ett av de 8 åren 1959-1966. Närmare 2 millioner ska vi ha. Något ännu mera fantastiskt var ju att en halv million kom in under de 3 eller var det 4 sista månaderna av förra året till missionskassorna. Jag trodde aldrig att det skulle gå. Men det gick med många, många små belopp och några stora. Betel i Örebro har haft stor konferens 4-7 ds. Talare: Joel Sörenson, Aron Andersson och David Colldén. Sångare var Göran Stenlund, vilken David tyckte var en intressant bekantkap. 11.000:- drog dom in. Men dom är ju också rika antar jag. - I redovisningarna ser man ofta Bengt Nyströms namn. Dom bor tydligen i Mariestad. Trevligt med unga människor, som har ansvar.

Silja