

Hellen Rinell  
637 Shinsaike  
H I M E J I.  
Japan.

Göteborg den 25 mars 1960.

Nr 106.

Käraste lillasyster min!

Tack ska du ha för brev nr 111 av 11 ds, vilket jag fick den 16:de. Först lite affärer. Jag har från Sparbanken uttagit mina utlägg för Dodo kronor 82:75 samt kr. 21:- för div. utbetalningar för dej. Tack ska du ha så hjärtligt. Den 18 ds skickade jag 2 paket till Hella. Det ena innehöll 1 burk kaffe och det andra 350 gr. cocos och 2 glas sacker. Dessa innehåller tillsammans 1.200 bitar sockerfritt sacker. Dom kostade kr. 6:25 pr glas. 25 öre gäller den här så förhatliga omsättningskatten. Innan oms. kom till kostade dom kr. 7:- !!! Jag har 2 burkar kaffe kvar här, som jag hämtade här om dan och dom ska gå så småningom.

Ni har redan fått Vepan och sett att Karl-Erik Freij är död. Pastor Åkesson har varit sjukskriven i 10 dagar för ett för lågt blodtryck. Han är nog rätt sliten. Men jag hörde i går att han kommit hem igen och känner sej vederkvickt och bra. Du vet att Freij en tid varit sånglekade hos oss, vilket vi varit så tacksamma för. Han var också så glad åt uppgiften. I söndags förm. skulle han också predika då Åkesson var bortrest. Vi väntade och väntade. Men inga sångnummer kom upp på tavlorna ens. Jag trodde ju att han försummat sej på något sätt. Kanske han råkat ut för något missöde med bilen på väg från Mölndal, där dom bor. Så fick jag se Astrid Lundberg sitta där med en bibel i hand och se lite jagad ut. Sedan Ernst Jonson och John Jakobson skött om inledningen och Birgit Asteberg /hon är metodist och vi anlitar henne ibland, ackompanjerad av sin man/ sjungit en sång bjöds Astrid upp på peditet. Det var alltså hon som skulle predika och det gjorde hon bra. Men hon sa sej vara dåligt förberedd, då liv Freij hade ringt henne kl. 10.40 och hon kastat sej i en bil och nu var här. Karl-Erik hade blivit hastigt sjuk. Mellan kl. 11 & 12 avled han. Han efterlämnar familj på 4 personer. Liv, norska och född Öhrn, har för en kort tid sedan genomgått en stor underlivs-operation. Samtidigt togs hennes minste pojke in på lasarettet. Han har under flera år opererats åtskilliga gånger för något konstigt i magen. Nu har dom visst kommit under fund med vad det är, fast jag inte vet det. Dom skulle i alla fall ta in honom samtidigt som mamman, för att det samtidigt skulle bli lite enklare att ta hand om barnen. Det är 2 pojkar till. Så kom Liv hem. Någon dag senare hämtade tade K-E. pojken. Dagen därpå kom Liv tillbaka till sjukhuset för något som hörde till operationen tror jag. Äldste sonen, som väl är 13+14 år antar jag är så där onaturligt stor och tjock, så han går på Sahlgrenska och får behandlingar av något slag. Mellan pojken är behäftad med ledgångsreumatism. För några år sen låg han länge på sjukhuset och länge hemma. Så har det väl gått fram och tillbaka. Alltså en sjuk hustru och 3 sjuka barn. Det är vad Karl-Erik lämnade efter sej. Och ingenting att leva på så vitt jag vet. Dom hade ju nu den bästa ekonomi som dom haft. Han var anställd på skyddsvärnet. Det är varken statens eller stadens och där förekommer ingen pension. Nu hade han ju inte varit där med ih några år på sin höjd, så han hade ju ändå inte varit berättigade till pension och ännu mindre hans hustru. Församlingen har satt igång en insamling, som jag hoppas blir bra stor. Ernst Jonson och John Ericsson for ut till Liv med 500:- kr. att börja med. Det var i tisdags. Men det blir nog mycket mer.

Nu skall jag gå till stan och köpa lite smör och bröd m.m. Kommer snart igen.

Nu är jag här igen. Och då kan jag börja med att tala om att den där TV-tittren, som frågade efter församlingens postgiromummer skickade in kr. 100:-.

Hur kan ens syster stuka sin hand och låta den bli bra igen och inte tala om hur olyckan gick till? - Jag vet inte om Gösta i vanlig mening varit otrogen. Men han har visst haft andra intressen än familjen. Det säjs att han sitter borta och spelar kort och annat i den stilen. I stället för att vara hemma eller i lämpligare gare sällskap. - Om Lindbergs vet jag inte mer än det du skrev och så vad Astrid Jäder säger i sin intervju med Matilda att hon vårdar sin gamle vän och arbetskamrat på Epidemisjukhuset.

Karl Erik Freij tillhörde inte vår församling utan Mölndal. Svar på din fråga. I morron kommer David kl. 11.40 över Jönköping. Olle kommer vid 10-tiden och dom gör sällskap till Stockholmsgatan, där dom skall bo. På kvällen skall ~~se~~ David

tala på Ungdomsföreningens möte över ämnet: Kongo tår och retur. Predikar sönd. förm. och håller föredrag kl. 20. Mötet framflyttat på grund av att Tabernakle har avskedsmöte för Stig Svärd kl. 18. Samma tid är det minnesgudstjänst i Mölndal och kl. 1315 skall Karl-Erik jordfästas. Ebba och Ludde hade tänkt bjuda pastorns och Ernst Jonsons på körkaffe vid den tiden. Men det går ju inte  
alls.

Här skall du få en liten bön. Nic har översatt den från danskan. Jag har skrivit många ex. som delats ut till deltagarna i en studiecirkel, som vi har, och som Nic. leder. Vår studiebok hete "Kristen kvinna".

### B Ö N.

Du Herre ser, min dag är full av mångahanda ting,  
i köket där bland grytor och kärl jag går omkring.  
Ett helgon kan jag knappast bli, men ödmjukt nu jag ber  
att här i köket jag må dig likna mer och mer.

Marias själ i mig låt bo, fast Martas lott jag fick,  
jag skurade golv och borstade skor, så lätt det hela gick,  
ty Herre, också dessa skor för dig jag borstat har,  
och kände då djupt i min själ, du själv så när mig var.

Kom till mitt lilla kök, fyll det med frid och ro,  
Förlåt mig all min ängslan, giv mig en större tro.  
Du som bespisade tusenden gick lidandets väg,  
tag emot min ringa gärning, jag gör den just för dig.

Jag tror att jag nu ska gå och höra förre ambassadören i USA. Erik Boheman, som om en timma eller 19.30 talar på folkpattimöte i Handelshögskolans aula. Ämne: "Svensk politik i en förändrad värld" Jag ger i allmänhet joan i politiska föredrag, men jag skulle gärna vilja höra just den mannen en gång. Så stoppar jag detta brev i en låda på vägen dit.

Nov 1. 1977 Risén  
Rulga