

Hellen Rinell
637 Shinzaike
H I M E J I.
Japan.

Nr 124.

Göteborg den 14 febr. 1961.

Älskade lilla Hella!

Tack ska du ha för brev nr 126, som kom i går. Skrivet den 7/2.

Då visste du ännu inte att eran lilla morska råkat ut för att bryta sitt friska ben. Jag ringde Doris dagen efter hennes födelsedag, därför att jag försummat mej den riktiga dagen. Nästa dag fick jag med en-posten ett korrespondenskort fullskrivet på båda sidor, vari hon berättade om Hedvigs olycka. I det ögonblick då vi talades vid kom hon inte att tänka på att jag borde få veta det. Jag har sedan talat vid Mattis, som också skrivit till mej och vid Elisabeth. Mattis tyckte inte att Elisabeth skulle gå till sjukhuset de första dagarna, därför att hon själv är så klen och skulle kanske inte tåla att se sin vän då där. Det säjs i alla fall att det är tämligen bra med Hedvig. Hur hon nu ska ~~klara~~ klara upp det här utan proppar och lunginflammation å sånt. Jag vet att Mattis s krev till dej samma dag det hände, söndagen den 5 ds.

Så till ärendena! Kr. 20:- skickade jag i går till Betelseminariet för C. E. Benanders gravvård från Oscar och Hella.

I dag på morron talade jag med Ruth Lindhe. Inte visste jag förr än ditt brev kom att hon varit i USA en gång till. Jo då, hon har filmen med sej. Och "vi har just talat om att vi skulle gå upp till dej någon dag med den" Så enkelt låter det. Och då har hon väl varit hemma i 2 mån. ungefär. Så föreslog hon att dom skulle komma hit med den vid något tillfälle eller om du vill komma hit, sa hon. Varpå jag naturligtvis sa att dom var så välkomna hit och att jag skulle ringa vidare. Bara jag nu fick veta det, så jag kan meddela Hella, sa ja I nästa vecka ska jag försöka få hit dom.

Hoppas du fått strumporna, då detta brev någ dej. Och blivit schockad av de stora fraktkostnaderna? Men jag tyckte att det var så tröstlöst att ni inte skulle få dom förr efter kanske 5-6 veckor, då ni behövde dom just nu. Hade jag riktigt bestämt mej för att flyga dom innan jag gick till posten, så kunde jag kanske bara slagit in dom i papper utan kartong. Men jag vet inte riktigt om det är lika bra? Som du såg gick portot till kr. 9:95. Oscars strumpor kostar kr. 7:90 pr par och dina kr. 13:50. Summa summariet för hela rasket kr. 39:25. Och nu undrar jag vad du tycker om det hela. Oscars föreföll mej så njuka och bra. Och jag tog samma färg på dom, för då kan man bättre slita ut alla fyra st. Dessutom fanns det ingen annan mörkgrå färg utom en som var nästan svart. Till dej var det väl bara meningen 1 par? Men jag undrar nog om du ville ha något par tjocka elasta nylon också eller tunnare i annan färg?

I morron bitti ska jag fara ut till flickorna med deras deklARATIONER. Så är det färdigt på ett år.

Nu hinner jag inte mer i dag. Ville bara låta dej veta vad jag här skrivit. Och alldeles särskilt det där om filmen.

Ruth L. har inte en enda gång låtit höra av sej sedan hon kom hem från USA. för 3 år sen eller vad det kan vara. Hon ringde efter någon tid och tackade för en bok, som jag var vid båten med. Jag gick hem snart och skickade den med Nisses Rut Rut upp. Det var busväder och jag hade inget kort.

Ja, så är det Congo!!! Vilket elände! Och hur ska det gå? Ni vet väl allt lika snart som vi. Hade brev från Olle i dag och dom hade redan order om utgångs-förbud. Svenskarna alltså.

De tusen hälsningar ätte er båda två ätter din

lga

