

Hellen Rinsell  
637 Shinsaike  
H I M E J I.  
Japan.

Nr 126.

Göteborg den 6 mars 1961.

Käraste lilla Hella!

Tack ska du ha för brev nr 128 av 17/2, som jag fick den 24. Med det följde order om en hemslöjdspresent till Mrs Karl Carlsson. Det var ett hemskt uppdrag! Hemskt bara därför att jag är så rädd att inte kunna göra inköpet till allas belåtenhet. Jag gick till Klockaregårdens Hemslöjd, vilket väl är det förnämsta vi har här i stan. Någon löpare i vanlig mening fann jag inte. Och så skulle det vara färgstarkt. En festremsa av hellinne, handvävd, alltså helsvensk. Bredd 18 cm. Randig. Jag tror att bottnen var gul, men den lyste av alla regnbågens färger i ~~ixxxx~~ 1 cm. ränder på längden. Jag tog 2 mtr. Den bör ju kunna följa en ganska lång duk. Den kanske borde fällats vid ändarna, vilket jag ju kunnat göra. Men så vet man inte om dom vill dela på den och placera en bit på annat ställe än ett stort bord. Och därför skickade jag den som den var. Den gick den 2 ds som småpaket, rek. Den kostade 11.50 pr mtr alltså kr. 23:- och portot kr. 1:25. + kr. 24:25. Om du nu kan lista ut om människan tycker om den?

Att Hella kan bära sej så illa åt att hon traskar omkring med en så hemsk liktorn Ja, just det! Var lite mera generös med liktornar och sänt! Snålheten bedrar, som bekant, alltid visheten. Nu finns det ju folk som tror att om man offrar mycket så får man en hel del igen. Men så troende är väl inte du, antar jag!

Det var ju väl att du tyckte om strumporna, som jag köpte. Men kan man få ur en massa blod ur sådana strumpor, så att dom blir snygga igen? Och jag undrar hur Oscars utföll? Jag tycker att kamelhårsstrumpor blir så lunsiga och därtill tror jag att dom är rätt obehagliga om man har frost i någon del av foten, för då blir det väl klåda. Till nästa vinter kan vi ju skaffa kamelhår om min pensionsmässige svåger vill ha. Ja, visst ja, det var ju han som uppvakade sin Valentine med möjligheten att få läsa tvenne böcker i stället för att äta choklad. Ja, jag tror också att det är hälsosammare!!!

Just nu ringde Ludde och hon och hennes syster hälsar er.

Den 24 febr. var Ruth och Greta Lindhe här med filmen. Ruth var högbröstad och klotrund och gav mest intryck av gumma, tyckte jag. Hennes ansikte var grovt. Greta har ju däremot bantat ner sej och ser trevlig ut. Tre söta tulpaner hade dom med sej. Och det var ju roligt att prata med dom en stund. Dom var här nog ett par timmar. Dom frågade ju efter några av dom gamla och Karin Ahlbom. Men annars står dom ju helt främmande för våra intressen. Vilken ogudaktig människa som helst, som varit härifrån i flera årtionden, skulle nog söka upp sin barnoms söndagsskolkyrka, när dom återvände till fäderneslandet. Men inte Ruth. Och kanske är det mest Greta som söker skydda henne för vårt inflytande. Jag vet inte och inte sa jag något därom heller.

Tacka vet jag Isa! Vilken strålande och osjälvisk liten människa! Hon hade skrivit till David och han blev så glad. Så har hon skickat honom en del godsaker. Men inte har hon det lätt i livet. f. n. ligger Georg sjuk hemma. Britt ska få en baby och Isa skulle ha hand om deras minsta. Men Georg tålde inte att ungen fanns där. Varför hon måste lämna hem den lilla och Gunnar fick ta tjänstledigt. Så är hon ju aktiv i AM. Och så samlar hon sina folkpensionärer och har en studiecirkel med dom. Det är 7:de terminen sa hon. Och aldrig är hon ju frisk själv. Detta om Georg å de säger du inte för någon. Jag vet ju inte om Isa berättar sänt för dej. I fredags ringde jag Isa, för jag har inte hört av henne på så länge. Det var då jag fick veta lite om hur hon hade det. Dagen förut, den 2/3 hade hon varit hos Hedvig. Hon låg där i ett hav av blommor, sa hon. - Just nu kl. 17 ringde jag Mattis för att höra om hon hade något nytt att förtälja. I lördags hade hon varit hos Hedvig. I torsdags, den 2, hade hon haft ont i sitt ben och då hade dom röntgat henne. Men dom hade inte gett henne själv något besked. När Mattis var där kände hon sej i alla fall bättre och piggare. Nu var Elisabeth där samtidigt och hon skulle skriva till dej, och du har kanske redan fått detta besked genom henne. Mattis sa att det är klart att det gör ont varje gång hon ska ha bäcken t. ex. och dom lyfter och bryter det gamla legemet. Hon trodde visst själv att hon tagit i för hårt kanske. Att sticka och skriva och leva som vanligt, då

man är så pass bruten, det är kanske inte så klokt. Doktorn hade sagt att hon skulle nog snart få börja att röra på sej. Mattis trodde att det betydde att dom skulle sätta henne i en stol. Ja, måtte hon bara inte få det för smärtsamt! I fredags kom ett vykort från Olle hem till flickorna. Det var skrivet i Leo då han var på väg till Basakata!!! En och en halv timma senare fick jag också ett kort. Vi har varit rätt bekymrade för vi har inte hört något från Olle sedan hans första reseplan gick om inte. Och det händer ju så mycket där ute varje dag och stund. Dessa kort hade tagit nio dagar och borde ha kommit fram på två eller högst tre. Vad nu sänt kan bero på. Han hade alltså varit hos sin pappa i över åtta dagar då vi fick veta det. Och han bör väl få vara där denna vecka ut. Det var i alla fall sagt från början att han skulle få 18 dagar. Det är sammanräknade fridagar från i höstas. Men vad dom ska ha roligt! Vi får säkert var sin kopia av ett långt resebrev så småningom. Han skriver ju så detaljerat rat och trevligt, grabben. Åtta dar i dag hade jag brev från Emilie Bertelson, skrivet i Leningrad!!!

Hon har många gånger bjudits att komma och hälsa på sina gamla vänner där. Och nu blev det av. Hon hade åkt buss i åtta timmar och kom fram kl. 6.15 på morron. Brevet var skrivet den 20/2 och söndagen den 19 var hon på möten kl. 10 och kl. 18. Mycket folk var samlat och en sångkör på närmare 100 personer sjöng. Församlingen är ganska stor och man måste komma tidigt för att få plats att sitta!!!

Söndagen den 26/2 hade vi TV-utsändning härifrån Göteborg. Det var baptistungdom från olika delar av landet som sammanstrålat här och hade en förnämlig utsändning under Tore Gullbergs och Lasse Branders ledning. Kjell Lönnå med sin kvintett från Sundsvall och Ungdomskören från Upsala samt ett par solister. Sändningen gick från Burgårdens Samrealskolas Aula, som var den bästa lokal som kunde uppbringas för ändamålet. Sundsvallssångarna var hos oss på förm. och Upsalafolket i Tabernaklet osv. Efter utsändningen var alla som kunde stanna till nattåget hos oss kl. 20 och hade en underbar sångstund. Så fick dom kollekt till resehjälp. Jag var hos Frida och såg dom i TV. Hon har fått ditt brev och tackar hjärtligt. Så de käraste hälsningar till er alla två ätte

*Silja*