

Hellen Rånell  
637 Shinzaike  
H I M E J I.  
Japan.

Nr 130.

Göteborg den 13 april 1961.

Min älskade lillasyster!

Detta blir också bara ett par rader. Tack ska du ha för brevet, som kom till flickorna. Den 25 ds! Jag hissnar! Vad det ska bli roligt!

Min telefon har gått i ett kör till kl. 11. Efter det ringde Eric Strutz, som hade försökt flera gånger utan att komma fram. Han talade då om att ni kommer den 24. Och hos farmor hade han varit omdebart efter styrelsemötet. Oj, oj, oj! Hon visste väl inte hur hon skulle bära sej åt. Mätte nu ingenting inträffa, som gör att hon blir sämre.

Jag meddelar Riksföreningen i dag genom brev att tidningarna ska gå hit till mej.

Det var inte 5 minuter efter det att Ebba hade ringt, som Elna Lindahl var på tråden och sa att Oscar och Hellen kommer hem i slutet av april. Vet du det? Ja, jag har just fått veta det. Men hur vet du det? Jo, du förstår att det är två medlemmar i vår församling, som har kallelse till Japan!?!?!? Gerd Ulms tedt och Hjördis Andersson! Åh, mamma lilla! Vad säger du? Jo då, och Gerd har just fått brev från Strutz och han talar om att Oscar och Hellen kommer. Dom är båda sjuksköterskor. Gerd är instruktionsköterska vid Göteborgs sjuksköterskeskola och Hjördis är sjuksköterska. Men dom skall lägga om och gå in för grundligateologiska studier och vad som behövs. Gerd är bara några år gammal som baptist och inte så mycket äldre som avgjord kristen. Hon kom till Kungsholms Församling, då hon var i Stockholm. Efter kort tid kom hon till Gbg, där hon har sitt föräldrahem, som inte är kristet, så vitt jag förstår. Hon är 31 år gammal och scoutchef här. En gedigen människa och kristen. Hon rånge för en stund sedan och ville komma upp och prata lite med mej. Jag sa att hon var så välkommen och föreslog att Gunhild och hon skulle göra sällskap. Hon kunde inte i denna vecka men i nästa kommer dom. Hjördis har för inte så länge sedan kommit till vår församling på flyttningsbetyg från Bergums Missionsförsamling i Olofstorp. Där sa dom till flickorna att nu får ni en väldigt präktig medlem från oss. Och vi är så ledsna att mista henne, men det är inget att göra åt det. Hjördis är 25 år.

Gerd sa i tel att hon varit i Stockholm i påsk. Och Strutz sa att han haft ett par timmars samtal med henne. Och till distriktmötet här 22-23 ds kommer David Lagergren och han skall diskutera utbildningsfrågorna vidare med flickorna. Gerd sa också att "vi får ju en sån gedigen utbildning. Först Betelseminariet och sedan får vi ett år i Amerika eller Ruschlikon. Allt låter fantastiskt bra. Hedvig fick ju också allt det här till livs, så nu hoppar hon väl ut bädden!!! Om bostad sa Eric att dom hade ju de där rummen på - ja, vad heter gatan - är det Frejagatan? Seminarister brukar ju bo där. Annars sa han har ju vi ett rum som vi kan avvara!!! Sa Strutz. De tusende välkomsthälsningar ätte

*Orulyn*

P. S. Gerd sa också att Gunhild hade haft mycket med det här att Göra.  
Ja, sa jag, hon har kanske hjälpt Gud? Med kallelsen allt så. Då skrattade  
Gerd och sa att det hade hon allt gjort. D. S.