

Hellen Rinell
Vintervägen 27
SALTSJÖBADEN.

Göteborg den 13 juli 1961.

Hej då, min Lillasyster!

Tack för kortbrev i går. Jag kom inte hem förr än kl. 18 och då var det ju ingenting att göra åt ditt köpskåp. För att ni inte allt för lång tid skulle gå ifrån oss, tyckte jag att jag skulle ringa i morse, för att tala om att flickorna haft stängt bageriet sedan den 8 ds. Och frågan var ju ni om jag skulle köpa kransar på något annat ställe. Dom flesta har ju stängt, d.v.s. dom som är nåt. Därför sa jag bara till Mia att bageriet var stängt. Ni visste ju inte jag att Mia inte hade reda på ditt brödköp. Det skulle kanske blivit en överraskning. Skriv igen om du vill att jag skall köpa brödet, annars skall du helst vila dej och behöver inte skriva. Mia frågade om jag ville tala med Oscar, när du inte var hemma. Nej, sa jag, den är inget att tala med om - bröd! Däremot kan du hälsa honom och tacka för den goda begynnelsen på hans konferensföredrag, som jag läst i dag. Och skall dra igenom det om igen. Så en sak till! Har du inte en skrivmaskin och ett vanligt brevpapper? Dels är dessa kortbrev så tjocka att sätta in i min brevpärm och dels är utrymmet alltid för litet för vad du vill ha sagt. Inte sant? Har man förstått?

Det var en konstig ekonomisk fördelning ni har av kostnaderna för Skogsö-vistelsen. Skall du på något sätt avlöna Mia? Ebba sa att hon fattat ditt kortbrev till dom så att Mia och en människa till ska betala 3:- kr. pr dag för maten. Ja, det är ju i och för sig billigt för dom och går naturligtvis inte ihop. Om Mia inte ska ha nån lön, så gör det ju ingenting för hennes del. Men den andra människan sköter väl inget jobb! Ännu en sak! Hedvig skall väl betala åtminstone merkostnaderna för er, då ni har hand om henne. Antingen någon av er eller någon annan ska väl skaffa en fullmakt av henne att ta ut de pengar som behövs. Inte kan ni stå för alla extra kostnader! En sån sak är kanske inte så lätt att ordna, men det måste ske.

Om ni dina misstankar om Mors sjukdom visar sig vara med verligheten överensstämmande så får vi innerligt hoppas att det inte blir för svårt. Hon skulle väl vara färdig för sjukhus när som helst, tycker jag.

I dag har jag varit hos Olga Peterson. Hon ligger där likasom slöcknad och reagerar inte för nånting. Amanda Sahlin ligger på Mölndals Lasarett för propp i benet. Dessutom har hon ju gallsten, ett mycket dåligt hjärta, gammal pernicios anemi.

Olivia Moberg är hemma och sitter på en soffa med benen upplagda och på bordet har hon en apparat, som hjälper till att hålla hjärtat i gång. Hon skiner som en sol, men är ytterligt klen. Ja, detta var lite om dina gamla vänner, alltså om ett par av dom. Så en mängd hälsningar till er alla tre ätte

Hellen

P. S. Har du fått "Humödrarna"? Jag trodde att man fick skicka dem utan banderoller. Men det går endast om dem är postpremierade, såjs de. Du behöver inte ra denna fråga om du har fått dem D.S.