

Hellen Rinell  
Vintervägen 27  
SALTSJÖBADEN.

Göteborg den 29 juli 1961.

Käraste min lilla Hella!

Först skulle jag vilja gratulera dej min kära Lillasyster ovanpå din 62-årsdag! Den lyckönskan rymmer mycket av varma önskningar för din framtid i din Herres tjänst och för allt som åligger dej under denna framtid, som jag hoppas blir längre än min. För den måste den bli! Du kan väl inte lämna din gamla storasyster alldeles åt sitt öde? Nej, leve Hella!!! Nåja, det är inte så mycket att orda om. Men nog ville jag gärna äga dej så länge jag får vara med i den här världen. Och det är väl troligt att jag får det. Gud signe dej! Det här väl ungefär vad vi brukar säga varandra på födelsedager. Men så tyckte Ebba och Ludde och jag att du skulle ha en liten "blomma" av något slag just den här födelsedagen eftersom du firar den i hemlandet. Och vi sätter in på din bok kr. 20:- till blomman. Så kan du själv skaffa vilken modell du vill på den.

Den här hälsningen kommer ett par dar för tidigt. Och det beror närmast på att Magda Persson ringde i em. och frågade efter din adress. Hon sa att du skrivit att du hoppades få va la 14 dar i början av sept. Och dom hade haft styrelsemöte endera dagen och beslutet att inbjuda dej till Otium den 1-15 sept. Och hon undrade om du kunde komma ifrån familjen då. Jo då, menade jag, det går nog bra. Nu sa jag inte att du bokat plats i Leksand för denna tid. Jag visste inte vilket jag skulle göra, men sa inget om det. Men det är klart att du accepterar Otium och lämnar återbud till Leksand. För så vitt jag förstod, så skulle det ingenting kosta dej. Dom är förfärligt generösa. Men jag tycker att du skall säga att du bokat plats i L., men att du skall försöka få avbeställa det, då det ju är så lång tid dit. Jag menar att Magda kanske annars tror att du menade att tigga dom om det här. Jag vet ju inte hur du skrivit. Och du får tänka över själv vad som är lämpligt att säga om detta. Nu ville jag att du skulle ha dessa kommentarer till IMF-brevet och därför skrev jag i dag. Därnäst skall du ha tack för ett verkligt digert brev av den 17 ds. Ja, din hemnavistelse <sup>enformig</sup> eller händelslös. Mätte du ta dej igenom med någotsånär normala krafter i behåll. Vilken sönhustru skulle klara av allt det du haft och har denna sommar?

Och min sväger som ska till "Förbundet för kristet samhällsliv" på Dalarö och hålla föredrag. Ja, det var väl inte så märkvärdigt! Men att få samarbeta med Barbro Alving, det är i alla fall något märkligt. Hon som betecknats som Sverges störste eller främste journalist. Han kan gott ta på sej hög hatt och frack, alldeles som för sin kinesiske professor!! Om nu inte denna kvinna föreföll så vardaglig i all sin storhet. Ja, Oscar och hon kommer nog att hamna på samma våglängd, även om hon nu säga ha gått in i Katolska kyrkan. Hon är i alla fall en kristen och framträder som sådan i alla sina radioprogram. Jag tycker också att hon är en av Radions allra största tillgångar. Brukar ni höra på henne? Jag gör det alltid om det är mej möjligt. Flora Svenberg träffar han nog också på Dalarö. Hon tillhör säkert detta förnämliga förbund. Förr försökte hon få mej med i det sammanhanget, men det lyckades aldrig. Flora har nyligen varit här i stan ett par veckor och lovade komma till mej någon dag men smet. Jag sökte henne ett par dagar men fick inte tag i henne. Docent Folke Holmström är väl Brita Holmströms make, antar jag. Du vet vem Brita Holmström är? Hon som chefar för ~~den~~ Inomeuropeisk Mission eller som den kanske numera heter Individuell Människohjälpp.

I dag har jag varit hos Frida Solberg för tredje gången. Maja och Ingeborg är i Stockholm och hälsar på sin äldsta syster och skulle försöka få komma ut någonstans i Sthlms närhet tillsammans med henne. Jag har lovat dom att hålla bra kontakt med Frida under tiden. Hennes bror och hans familj skall väl också hjälpa till med besöken på Lillhagen. Jag hade smultron med mej och hon satt och plockade i sej ett och ett tills dom tog slut. Och hon tyckte att det var gott. Hon säger inte mycket men skrattar när jag skrattar och så sjunge hon ibland. Ack ja, brukar mamma sucka.

Nu ska du väl ha en så trevlig födelsedag tycker med hjärtlig hälsning till kvartetten

*Din Lilla*