

Hellen Rinell
637 Shinzaike
H I M E J I.
Japan.

Nr 143.

Göteborg den 7 maj 1962.

Käraste lilla Hella!

Tack ska du ha för brev nr 141 av den 18/4, som jag fick den 24/4. Det var skönt att du skrivdagen verkligen sov middag. Det vore något för dej varje dag! Två timmar pr dag skulle jag vilja föreslå!!!

Åke Hägermans slide skickade jag vidare med några rader på ett visittkort. Det var snyggt! Fotot alltså!

Älskade lillasyster! Jag har visst inte någon vit kofta. Och en ljusblå blus med kort ärm är faktisk omöjlig för mej. Det enda jag skulle ha bruk för är en skjortblus med lång ärm. Mörk, gärna randig. Men du ska nog inte bry dej om att skaffa mej någon blus. Om storleken misslyckas, så är ju det hela förlorat.

Tycker du inte det? En annan sak! Jag undrar om ni i Japan har såna jackor, som den jag fick av dej någon gång för många år sedan. Minns du? Grönt siden och vaddfordrad. Den är nu illa hårt sliten och hänger dåligt ihop. Men jag har den ännu, då det är kallt. Den har i alla år varit min "päls" Och eftersom jag inte tänker skaffa mej någon päls hädanefter heller, så skulle jag vara mycket betjänt av en jacka. Jag skulle nog gärna vilja ha den i svart, mönstrat eller slätt, kanske rips i så fall. Min gamla var delvis mönstrad i samma gröna färg och delvis brandgula blad i brodyr. Men nu helst svart. Nu är detta kanske inte alls vanligt med sådana plagg hos er. Och då behöver du inte bry dej om hela denna historia. Om jag skulle få en sån jacka, så vill jag betala den själv.

Just nu har jag talat vid herr Pettersson på Riksföreningen om tidningarna. Jag har i o m. detta halkat över till den 8 maj. Han sa att om det kommer 2 veckotidningar på en gång, så är det bara tillfälligt och kan bero på försening Nr 2 av Året Runt skulle han skaffa och skicka. Vassego!

Så roligt att dom beviljade 50.000:- till eran körka! Kan ett sånt belopp räcka till kyrka och bostad? Det låter billigt. Tomten har ni ju förstås.

Jag kan inte minnas att jag sett något om missionssekr. Fintligs besök hos er. Vi hade på sin tid en pastor Fintling någonstans i Värmland, tror jag. Kan denne vara en son till honom? Namnet är ju inte så vanligt.

Ulla Bardh ja! Skulle inte hon gifta sej i Polen eller någonstans söderut? Jag känner henne inte personligen. Att Birgit Karlsson är klen sörjer vi över. Jagvskall ordna så att Åke Hermansson får en blomma den 22 ds. Har ingen adress men den ska jag väl skaffa.

Så ringde jag Elisabet just i denna stund. Hon lät riktigt pig och kände sej mycket bättre, sa hon. Och hälsar er så gott.

I onsdags, då min städhjälp var ensam här, ringde någon som kallade sej Frida. Jag gissar att det kunde vara Frida Kuhlén, men jag vet inte. Har inte gjort något åt det heller. Hon får väl ringa igen om hon vill något.

Ingeborg och Maja hälsar dej och tackar så hjärtligt för brevet. Jag har sagt att dom behöver inte skriva. Hon har fullt jobb med att upplösa Fridas hem.

Så vi har kommit överens om att vi ska inte träffas nåt vidare förr än dom är klara med det. Lägenheten skulle först Sven Börjesson ha. Men den var för liten tyckte dom! Jag vet att David betalt hyran för dom så gott som hela tiden för en modern 3-rumslägenhet i Högsbotorp. Nu behövde dom en större. Fridas bror med familj ville ju gärna ha den, men dom vill inte bo i Henrys hus. Och det kan man ju förstå.

Då jag inte hört något från Hasselblads, som lovat ringa mej, då filmen var färdig, ringde jag själv här om den, dock utan att träffa herr Elm, som var sjuk. I går talade jag med honom. Visst var den tvättad. Jag frågade om han ville skriva något om den, vad han tyckte och hurudan den var. Han sa, att det att den var smutsig, det var nog inget att säga om. Dom får ofta tvätta filmer som vevas då och då. Jag har inte sett den själv, så jag ska ta och titta på den någon gång i veckan, sa han. På måndag skulle jag få hämta den. Han undrade om jag ville ha ett tekniskt utlåtande om den. Ja, det vore ju fint om det inte blir för dyrt, sa jag. Det var då han sa att han själv skulle titta på den. Och han menade nog att intet mer var att göra. Om dom blir illa åtgångna, sa han, så beror det ofta på att dom använder gamla projektorer som repar och rispar filmen.

Den 9 maj. I går fick jag höra att Gösta Peterson-Ranelf drabbats av en svår hjärnblödning. Och jag har just nu pratat med Rut Lindblad en stund. Det var söndagen den 29 april. Gösta och hans fru hade varit till tåget och vinkat av Karins son, som varit här ett tag. Dom bor i Stockholm. När han kom hem gick han in på toaletten och föll visst ut mot hallen eller vad det var för utrymme. Han sa till sin fru: Jag tror jag får hjärnblödning! Så försökte han krypa en bit och hon bit och hon fick honom i säng. Högra sidan är förlamad och han kan inte tala. Dom säger att han ofta fruktat hjärnblödning, kanske därför att hans pappa ju hade det. Gösta har varit gift $\frac{1}{2}$ år med en förtjusande människa. Hon har varit änka i 10 år och närmar sej nu de 50. Gösta blir 57 i sommar. Dom har ordnat ett förtjusande hem och Rut sa att dom var mycket lyckliga. Sönt är hårt. Ruts och Gunnars dotter Christina har haft svåra fel på båda ögonen. Förre året opererades det ena och hon har nyss kommit hem från den sista operationen. Och dom har lyckats. Det är något ärtligt, då det gäller Christina. Olgas syster hade något liknande och någon av dom hade svårt att reda sej redan som ung.

I går kväll talade jag med Mirjam. Jo då, hon var införstådd med Kerstins önskan om en brevvän. När du säger att hon kan skriva via dej, menar du då att du vill på något sätt kontrollera dom? Eller kan man släppa ihop ett par ungdomar pr post utan vidare? Hon har väl inte hans fullständiga namn? Till en postförsändelse måste man ju ha det. Jag vill ha svar på dessa frågor innan jag återkommer till Kerstin eller Mirjam. Sedan ska jag förmedla allt. I går var jag nere i mitt kassafack för att se om jag möjligen hade lagt in den där filmen kanske m. ö. l. som jag skulle skaffa några kort på. Men den fanns inte där. Och jag vet inte var jag skall leta. Om jag fått den vet varken du eller jag. Det blir väl för dyrt att fotografera det kort jag har? Det kan väl hända att filmen dyker upp någon gång hos dej eller mej. Vem vet? I går kväll hade Kvinnoförbundet årsmöte i Linneakyrkan. Karin Ernestam hälsade från Thora. Du vet att dom flyttat till Gbg? Karin bad mej hälsa er så gott. Till detta bara mina egna men ack så kära hälsningar!

Bulge