

Hellen Rinell
637 Shinzaike
H I M E J I.
Japan.
f.v.b. Nojiri.

Nr 150.

Göteborg den 7 ^{Ring} 1962.

Kära lilla Hella!

Vid halvnotiden i morse ringde Roy och talade om att Farmor hade fått propp i ett ben och förts till S:t ^{Reger} Sjukhus. Stackars lilla Hedvig! Innerligt hoppas man att det inte måtte bli någon lång och smärtsam historia! Den 31 juli fick jag från Olivia Ramkvist ett litet brev med inneliggande i kontanter kr. 15:- av sedda för din födelsedag. På din bok har jag satt in det beloppet jämte kr. 10:- som jag ville att Hella skulle köpa sej något önskvärt på födelsedagen åtte storasyter. Tillsammans kr. 25:-. Olivias brev var avstämplat redan den 23. Att det blev så försenat berodde på att hon skrivit adr. Lagmansgatan 10. Med samma post fick jag tacksägelse från Kalle Jäder som jag telegraferat till på hans 75-årsdag. Och dom hade också skrivit Lagmansgatan 10. Man skulle ju kunna tro att dom hade samarbetat för att få till denna adress. Det ena var i alla fall datumstämplat i Örebro och det andra i Stockholm 23/7. Det är ju ganska lustigt. Jag skrev till Olivia samma dag jag fick brevet. Om nu Hedvig skulle lämna denna tillvaro i detta sammanhang eller senare, så tycker jag att det skulle vara förtjusande ~~mek~~ om det förordades en gåva till Himejis Kyrka i stället för blommor. Dom närmaste och en del andra skickar ju alltid blommor ändå. Mej tilltalar det alltid att få ge en gåva till något missionsändamål eller annat där det kommer till verkligt gagn. Det önskas ofta i samband med dödsfall en gåva till cancerforskningen. Men för oss ligger ju missionen ändå närmare. Vad tycker ni?

I går meddelades att Jamaica blivit fritt föregående natt kl.. 12. Margaret och hennes fotograf har bevittnat evenemanget. Samtidigt meddelades att Indien och Kina ska förhandla om sina gränstvister sedan dom tillsammans kommit överens om vad ont dom gjort varandra.

Du vet att Olle Mystedt brukar i radio besvara frågor i andliga och religiösa ämnen. En gång skrev någon och frågade hur det skulle bli i Himmelen? Svar: Det vet inte jag. Men om ni frågar Jehovas vittnen, så får ni besked om allt. Ni får alla detaljer. För dom vet - - - N. är en trevlig och kvick gubbe! I söndags morse for Ebba och Ludde och jag till Stenared kl. 7.35. Dom hade inte hunnit fara ut på lördag. Mest regn och blåst och kyla. Dagens bästa stund var när dom följde mej till tåget kl. 7.30. Måndagarna har dom stängt hela sommarens. Innan jag hann ett par stationshåll vart det häftigt åskregn med hagel. Ett hårt regn råkade flickorna också ut för när dom gick till skogen 1 timma för att plocka kantareller till mej. Skörden var inte färdig än. Försenad 3 veckor. Det blev bara en hand full. Jag vågar mej inte ut i skogen, där det inte finns någon banad stig. Jag passar faktiskt bäst i min moderna lägenhet uti staden. Och där har jag det bra.

Den 31/7 hände följande: Maja Gerdin ringde på förm., då hon kommit från Vällersvik, och sa att hon tänkt sej till Botaniska Trädgården, för hon ville se nåt. Men hon borde förstas hälsa på mej också. Båda hann hon inte mej. Hon kom hit och vi drack kaffe och pratade en stund. Sedan for vi till Ringbaren och åt middag dag. Kokt Kungsflundra med smör och hackat ägg. Hemskt gott tyckte vi båda. Därefter gick vi i några affärer. Satte så kurs på Centralen, där Maja hade sitt bagage. Jag följde henne till Majnabbehannen, där Prinsessan Christina tog hand om henne kl. 17.15 och vidarebefordrade henne till Fredrikshavn. Där skulle det bli Ellen Christensen och hennes make - förätvarande Kongo-missionärer - möta Maja. Sedan hon gästade dom ett par dar skulle hon fortsätta till andra vänner. 8 dar var var anslagna för resan. Sedan skulle hon återvända till Vällersvik, där hon haft någon tjänst i somrar. Efter ytterligare en vecka där återvänder hon hem. Hennes yngste pojke har också varit i V. i somrar som något sorts tjänsteande och skött sej bra, hade dom sagt, sa Maja. Mats-Ola heter han och är 13 år. När Maja för hit tog han vägen till Vårdkasen, Åmneberg. 2.000 ungdomar är samlade där. Det var radioutsändning från Vårdkasen i söndags em. Men dom hade tydligen mycket bekymmersamt med regnet. Hade måst resa något tält

Det gör en ont inte bara om ungdomarna utan om alla dom som har ansvar för att allt ska klaffa. Vilka massor av mat. Dom sa något om det i radio. Men det kommer väl i Vepan också.

Fredagen den 20 juli på förm. ringde William Colldén från Forsmo /Sollefteå/ och talade om att dom semesterat på Västkusten och den dagen passerade Göteborg. Jag skrev väl om att han ringde från Sollefteå och pratade i 20 min. för att söka utröna om vi var släkt, vilket vi tydligen inte alls är. Han forskar efter Colldénare och i synnerhet dom som stavar som vi. Det gör han nämligen själv. Dom kom i bil. William och Inger och deras son på c:a 5 år, som heter Roger. Föräldrarna var i 30-årsåldern. Just när dom var här ringde Olle, men dom båda Colldénarna fick prata med varandra. Inger har damfrisering. Dom hade tydligen inga kristna intressen. Men det var ju ändå något visst att få träffa dom. Maja och Ingeborg had mej komma upp till Fridas hem en dag innan hemmet skingrades. Vi drack kaffe. Och så frågade dom mej vad jag ville ha av det som fanns där. Jag sa att inte ville jag ha något. Men om dom ändå tyckte att jag skulle

få något så ville jag bara ha ett litet minne. Så stod där några små saker som Frida fått av dej, bl. a. en liten skål, som jag tyckte såg trevlig ut och som även kunde vara användbar om man ville bjuda på karameller å sånt. När jag sedan fick den så skändes jag nästan. Den är gränslöst söt men kanske också fin. Guld är den dominerande färgen. Så är det väl ljusrött och mörkrött och tegelfärg. Några blommor ligger högt och liknar astrar mest, tycker jag. Har du med detta fått någon klarhet i vad det är för en gåva som du gett Frida nån gång? Den är 12 cm. i diamtr och 5 1/2 cm. hög och öppen, alltså utan lock. Ebba och Lasse hade anmält sej till en sällskapsresa, anordnad av HT, till Bornholm den 25/7. Onsdag alltså. På måndagen ringde dom att resan blir inställd, då dom fått så många återbud. 4 dagar skulle den ta. Dom blev ju väldigt lessna då dom betalt färden och allt var bestämt. Men så hade HT erbjudit dom ått följa med på en resa till Strömstad-Alaska gratis, som ersättning 36:- kostade den, men dom betalade ingenting. Kaffe och smörgås samt middag bjöds. Färden var trevlig. Men det var alltså allt vad dom fick ut av sina 3 veckor jämte en och annan dag på Stenared. Så var det slut från HT för i dag. Hälsningar i mängd till hela trion eller hur många ni är ätte *Pellew*