

Hellen Rinell  
637 Shinzaika  
H I M E J I.  
Japan.

Nr 151.

Göteborg den 17 aug. 1962.

Kära Oscar och Hella!

Så gick hon då eran lilla Mor från dödens och förgängelsens värl till Livets och Vilans land! Mot slutet var ju vägen inte så framkomlig. Men målet var henne klart. Och jag förstår att ni nu är än mer tacksamma att ni fick hjälpa och stödja mor en bit av det vägstycke som började bli allt för besvärligt att ta sej fram på. Så är dom då hemma våra kära - Hedvig och John och Ida och Johan!

För ett par tre år sen skrev Hedvig i ett brev till mej följande: "Ja, gamla blir vi allihopa Och här sitter vi i Guds <sup>98 200 221 424</sup> väntsal och en vacker dag får vi flytta högre upp!" Väntsalen har tjänat ut.

Kl. 23.30 i tisdags kväll ringde Roy och talade om att Farmor passerat gränsen kl. 20.30. Och han trodde att begravningen skulle äga rum lördagen den 25 ds.

I onsdags kväll ringde Linnéa Ljungqvist. Då var hon och Ester hos Ruth och Karl och på väg till Vällersvik och söndagsskolemötet, som började i går. Så jag fick inte träffa dom mer än pr tel. Men Linnéa sa att Hedvig bestämt att hon skulle inte ha några blommor utan dessas värde skulle gå till Japan-missionen. Hur dom nu formulerar det - kanske säger dom kyrkan. Men det kvittar ju vilket. Kyrkan är ju det aktuella just nu, så det går väl dit ändå. Så hade vi gjort med våra blommor ändå. Men det tar kanske bättre på andra att hon själv har bestämt att hon vill ha det så. Ack, om kristet folk ordnade det så i stället för att låta flera hundra eller ibland tusentals "missionskronor" vissna på en grav.

På min grav skall heller inte vissna några blommor! Så ni vet det.

~~Att~~ I lördags ringde jag Matilda då jag inte hört något på ett par dar. Hon hade kommit hem från någonstans i Medelpad på torsdagen. På fredagen hade hon varit hos Hedvig. Då var hon så vaken och med på det hela. Har du kommit hem för min skull sa hon till Mattis. Mej då jag skulle komma nu. Så tog hon Gertrud med sej och gick dit på lördagen. Mattis sa att Gertrud var med osv. Men då reagerade hon inte alls, inte ens för Gertrud. Av Mattis fick jag veta att Lally ringt till sin mamma och pappa i Japan! Då Farmor förts till sjukhuset antar jag. Det är ju fantastiskt! Jag visste ju inte ens att det gick för sej. Till USA ringer dom ju hur som helst och ner över kontinenten. Men J A P A N ! Det har allt varit gott för farmor att hon haft Lally och hennes Åke. Roy sa att han ringt till Frida Kuhlén, så hon har väl varit där några gånger. Om dom haft någon verklig hjälp av henne vet jag inte. Göteborgs-Posten hade en trevlig notis om Hedvig. Jag har klippt ur den och bifogar den. Har i dag varit på 2 ställen för att få tag i HT men den var slut. Jag antar att det var samma text. Jag skulle väl först ha sagt, vad ni kanske redan vet, att 18.30-utsändningen i radio talade om riktigt fylligt och omständigt Mors död. Jag satt i köket och drack kaffe med Ingelisa, som var hemma alldeles tillfälligt. Jag sa att jag brydde mej inte om nyheterna för dom skulle jag ju få i TV om en stund. Så snopet. Jag hör ju så gott som alltid annars. Usch då!! Åkesson sa i går kväll att han trodde att det nog var Bengt Arvidsson som författat texten till radiomheterna. Och jag antar att det var ungefär detsamma, som står i tidningarna. Men där hade dom ju lagt till att hon bott på Ålderdomshemmet sedan 1949, vilket var fel. Tre gånger i dag har jag ringt till Elisabet Axelsson för att hälsa på henne. Men ingen svara. Kan hon vara sjuk och på sjukhus? Eller bortrest? Kanske hon stupar också i detta sammanhang? Martin Eriksson, Chikago, har också helt hastig lämnat denna tillvaro. Hans lilla Ruth /?/ blir väl då så ensam. Dom hade väl inga barn? Av Vepan finner jag också att Edvin Fryxell fyller 75 år den 21 ds. Ja, det är så sant att "gamla blir vi allihopa!" Ester är ju sjuk, så dom har det väl inte så roligt. Sånt drabbar också någon gång nästan allihopa. Jag har visst svårt att följa med tiden! Ditt förra brev daterade jag den 7 juli. Skulle förstås vara augusti, vilket jag rättat. Brevet till David av den 10 ds hade jag också dat. jul Så de mängder av hälsningar till er båda ätte oss alla tre. Skriver snart igen.

*Hellen*

The following information was obtained from the records of the  
Department of the Interior, Bureau of Land Management, and  
the Bureau of Reclamation, regarding the land in question.  
The land in question is situated in the County of [County Name],  
State of [State Name]. It is bounded on the north by [Description of North Boundary],  
on the south by [Description of South Boundary], on the east by [Description of East Boundary],  
and on the west by [Description of West Boundary]. The area of the land is approximately [Area] acres.  
The land was originally acquired by [Name] in the year [Year]. It was then transferred to [Name] in the year [Year].  
The land is currently owned by [Name], who is the holder of the title. The title is subject to the following conditions:  
1. The land is to be used for agricultural purposes only.  
2. The land is to be maintained in a state of good cultivation.  
3. The land is to be sold only to qualified persons.  
4. The land is to be sold only for agricultural purposes.  
The above information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, and the Bureau of Reclamation. It is subject to change without notice.