

Hellen Rinsell
637 Shinzaike
H I M E J I.
Japan.

Nr 153.

Göteborg den 8 sept. 1962.

Käraste lilla Hella!

I dag hade morbror Carl varit 98 år om han varit kvar ibland oss. Pappa och han var lika gamla, alltså födda 1864. Så ska du ha tack för brev 151 med avskrifterna av Lallys brev angående Hedvigs sjukdomstid och död. Vad glad jag blev att få detta. Var säker om att jag införlivar detta med mina samlingar.

Tack också för brev 152, som kom i dag. Först till ankommande post! Den 27/8 kom paketet, som jag skulle vidarebefordra till Gerd Ulmstedt. Jag höll på det i 4 dagar, då jag hoppades att du skulle säga något om gamnet nu sedan det blev klart att Ma inte hade bruk för det. Men inte ett ord. Då tyckte jag att jag inte kunde låta det ligga här längre. Och kanske du skrivit till Gerd. Ett par dagar efter det jag skickat paketet till Stockholm kom en ny avis från Himeji! Mamma lilla, vad har jag nu gjort! Tänk om detta är lampan!! Jag menar ju egentligen om det första var lampan. Annars vore det ju inget problem. Inte förr än jag kom ner till posten kom jag att tänka på fotona. Och det var ju dom. Tack så hjärtligt! Det var fyraticett st.!!! Jag kom nog ihåg att du skulle sända lampan först sedan du kom hem efter semestern. Men - - - Nu har kanske Gerd redan skrivit till dej och frågat om gamnet. Kanske ska jag be henne att dom tar det med sej, då någon kommer hit? Nej, det är nog bäst att dom returnerar det. Men här ska du få höra! Dom ska få en tredje flicka i Borås! Tänk om du skulle ge dom det där fina garnet till Aina? Vad säger du om det? Nu ska detta hållas hemligt för farmor och farfar t. v. Dom ska överraskas. Det tycker jag är synn. Men det blir kanske roligt. Du får alltså inte beröra saken i brev till David. Har det förståtts? Men det vore ju en fin present för Aina att få. Tycker du inte det? Det andra ska jag fråga Alma om. Jag vet att hon stickat strumpor och gett till något särskilt ändamål. Så till slla dessa örder i ditt 4-sept.-brev.

Pengarna, som Rut Sjöström kommer att skicka, skall jag ta väl vara på så att din bok växer. Om det är missionärskandidaten för Japan som är förlovad vet jag inte. Skrivbordsuppsatsen till Bud ska jag sända så snart jag får tid. Du har väl tid tänker du, det är väl det enda du har!!! Nej, jag ska säga dej att den varan är det inte gott om. Det beror förstås på att man inte rutar in tiden så där ordentligt, så man får ut något av dagens alla timmar. Lite makligheß sätter in ibland. Men allt ska ordnas så småningom. Till Elisabet skall jag skriva några rader och bifoga kortet du skickade. Hyllremsona ska jag ock så skaffa. Lampan ska vi gömma till jul, Ainas och Olles alltså. Byxorna ska jag fråga efter hos Gurli Eklöf i Germa i morron. Jukonsalva kommer också. Sill och kaviar likaså. Nu tror jag att jag räknat upp alltihop, Det kommer jag att göra en gång till, när jag skickat det.

I dag har jag haft hela Olle-familjen här. Barna har varit hos mej medan mamma och pappa varit på utställningen "Dagens Hushåll" i Mässhallarna. Dom kom med 8-tåget och for hem kl. 16. Jag hade räknat med att dom skulle vara kvar över natten och hela morrondagen. Men dom hade samlingsfest i kväll, som dom skulle hem till. Olle kommer förstås tillbaka i morron. Han har börjat sin kurs - instruktionssköterskekurs. Ungarna växer ju och blir stora och trevliga. Och dom vet redan att dom ska få en syster på Kerstins födelsedag, den 18 febr. eller så omkring. Olle säger att förr har dom önskat sej en pojke och fått flickor. Nu vill dom ha en flicka till, men kanske blir det då en grabb. Gonatt med sej. Sovså gott!

Söndag morron den 9/9. Kl. är 7.50 och jag är likasom färdig. D.v.s. jag har inte dammtorkat. Det kommer jag att göra på några min. under ett radioprogram. När jag tar ur detta halvskrivna brev ska jag skriva ett par rader till Gerd och be henne återställa garnet. Jag kan ju utan vidare ge Aina det, men jag tycker att det är roligare om du har bestämt att hon ska få farmors garn. Därför gör jag inget åt det förr än jag fått veta om du tycker som jag. Annars har jag ju fått fria händer. Och tack för det.

Så har det då blivit den 10:de. I går morse skrev jag till Gerd och till Elisabet, som fick kortet med. I dag ska jag göra färdigt detta alster. Du kan säga Oscar att det var ett vackert och välformat eftermäle han gav son lilla Ma i Yepan. Jag fick inte tidningen förr än på fredagen, vilket jag mest får. Läste genast Oscars teckning av mors liv och så läste jag om begravningen. Därefter la jag tidningen i ett kuvert och skickade den till Eva och Roy och sa att dom fick behålla den för jag hade en till. Den hade jag tänkt skaffa i Smyrna men fick inte tillfälle. Lånade Inga-Lisas. Så hade jag i mina samlingar ett foto på Roy med klasskamrater och lärare, som jag skickade dom med tack för senast. Du vet att jag var där veckan förut. Kortet måtte vara från Gbgs-tiden? Du säger ingenting om sånt här utan att dom själva tar upp det!!! Till Lally skall jag skriva endera dagen. Hinner inte i dag. Dodos adress är väl inte densamma som innan dom for till Forrosa? Vad det är tjusigt med små barns löneliv! Jag tänker på Dodos lilla. Hennes mamma hade ju också andra, mera världsliga höneämnen, som du minns? Tack för att jag fått ha mitt halsband i d a a g! t. ex. Minns du?

I marginalen: Åkesson ringde just nu - kl. 12 den 10/9 - och sa att det är en familj Liljelund från Uppsala, som flyttat till Kungshäcka. Känner du dom? Hoppas dom kommer till vår församling!

Jag kunde väl tro att det var en extra fin skål jag fick efter Frida. Det var ju rätt förmädligt eftersom jag valde själv, dock utan att begripa vad jag gjorde. Nu tänker ju dom inte så. Dom tog upp mej i våningen och frågade vad jag ville ha av allt som fanns. Och jag tog den lilla skålen. Och när jag tala de om det sedan, så sa dom, Vi är så glada att Frida fick en så fin sak av Hel-len. - Är inte mina foton större än det prov du skickade? Jag har inte det kvar, för jag skickade det i brev till Freddy Lönnns fränskilda fru i Höganäs. 8½ x 12 cm. är dom nya. Jag skickade faktiskt ett till Elisabet. I går. Tänk att ni har taktlagsfester i Japan också! - Beträffande broschén, som Aina fick, så kan jag väl få säga till henne vid tillfälle att hon inte erkant den? Betr. lampan så är det väl inte sladden som ska bytas ut utan lampan - glöd? Ja, det ska vi nog ordna. - Det var ju faktiskt skaplig vikt ni har båda två. Jag väger netto-drygt 80 kg. Och det har jag vägt i mer än 25 år. Så då så. Men jag skulle vilja väga som du 75. Jag gör dock ingenting åt det. Sådåsa! I går återinvigde vi Elim-kapellet ett av Kalles på Hisingen. Det är långa stycken ombyggt. Vackert! Fullpackat med folk. - På frikyrkofolkets slottskogs möte i går med Levi Pethrus drog in över 11,000:- för Iran. Hälsn.