

Hellen Rinell
637 Shinsaike
H I M E J I.
Japan.

Nr 154.

Göteborg den 14 sept. 1962.

Käraste Lillasyster!

Först har jag väl den äran gratulera eftersom det är I D A i dag. Jag har varit och gratulerat Alma Gustafsson, som denna dag fyller 81 år. I tisdags, den 11 ds, var jag ute och handlade för dej. Först gick jag till Gurli Eklöf i Germa. Jag fick tag i ett par fina byxor, som jag hoppas mosvarar vad du önskar dej. Men ack, så dyra! Återkommer därtill. Så gick jag till Ferd. Lundqvist. Där hade dom ett par bitar tillsammans 2 mtr kanske av hyllremsoarna. Damen som exp. mej sprang omkring och sökte och frågade om någon visste om att det fanns fler remсор nästans. Nej. Plötsligt kom en dam med en hel rulle. Och jag fick 10 mtr, som du ville ha. Jag vart så glad. Jag sa att det skulle exp. till Japan och det var väl det som satte sprätt på dom. Därefter - - - - - Jaha, nu är kl. 23,35 och sista valdebatten har just avslutats. Det var alla 5 partiledarna som drabbade ihop. Och nu går jag och lägger mej. Gonatt, Gonatt Den 15 sept. Jag gick alltså sedan till Wickman & Stillström. Jag räknade med att dom har allting och att man får det säkert friskt och färskt, sånt som ska vara färskt förstås. I varje fall p rima. Jag fick kaviar. Tog 3 tuber med dill och 3 vanlig salt kaviar utan extra smak! Kanske var det fel. Jag vet inte. Men tror d u att denna stora och dominerande firma hade laxsill! Nä då. Jag gick till Falbygdens ostnederlag eller vad det heter, där jag handlar ibland. Dom bröt upp en ny stor kartong och jag fick hur många jag ville ha. Den 12 ds gick ett par byxor flyg. Det sa du inte det. Men jag tyckte att det var ju inte klokt att du skulle vänta kanske 5-6 veckor på dom, då du behövde dom så väl. Och dom kostar ju ändå så mycket så en femma spelar väl ingen rull? Den 13 gick allt det andra i 3 paket - kartonger - småpaket, vanlig post, rek. Och så här mycket kostar det hela:

2 par Byxor	14:-	28:-
10 mtr Hyllremсор, självklistr.	1:55	15:50
2 tub. Jukon-salva	2:80	5:60
6 " Kaviar	1:10	6:60
4 ask. Laxsill	1:25	5:-
Flygporto & rek. småpkt		4:70
Porto & rek. 3 st. "		11:30

Kronor 76:70

som jag endera dagen ska ta ut på banken jämte

" 35:-

vilket utgör premie för hemförsäkringen i Uppsala tills. Kronor 101:70

Olle var här och hjälpte mej med vad som skulle stå på tulldeklarationerna. På måndag kommer han igen och då ska vi ordna USA-paketet. Så det går troligen tisdagen den 18 ds, /Lella-Ruths 70-årsdag! /Du kan ju säga Dodo det. Till Gerd sa jag att om hon ev. kommer till Gbg någon gång under terminen, så kan hon ta garnet med då. Annars skicka det. Jag skrev i söndags men här inget hört ännu, så hon kanske kommer hem nån gång under terminen. Från David hade jag brev i dag. Han säger bl. a.: "Det var en trevlig minnesruna Oscar gav sin mamma i Vecko-Posten!" Och det kan man säga. Jag skulle ha sagt att när det inte kräver mer än så här att skicka sill och kaviar å sånt, så kan du gott beställa när du vill ha och jag sänder det gärna. Om nu detta kommer fram i gott skick förstås. Gissa vad jag just nu har gjort! Druckit förmiddagskaffe med 3 st. wienerbrödl Det är ju ett frosseri utan gräns, vilket jag nästan aldrig gör mej skyldig till. Du kanske minns att det fanns en mjölk- och livsmedelsaffär här nere på hörnet. Dom orkade inte med jobbet och affären stängdes utan att överlåtas. För ett par veckor sen öppnades ett konditori i den lokalen, fint och modernt. Jag skulle alltså svamala "dom". Ja, inte var det så gott som Hellas, inte. Men

det är ju bra att ha ett sånt ställe att ta till om gäster överraskar en. Annars håller jag mej till Hellas. Och det står ju sej hur länge som helst. Vetebröd köper jag ibland hos Hilma Andersson. Så då så. Kommer du ihåg Augusta Lundblad, nu 87 år gammal? För några veckor sen träffade jag två av hennes döttrar just då dom varit till Sahlgrenska med sin mamma Höggradig sockersjuka. Sedan dubbelsidig lunginflammation. Kryade på sej lite efter båda dessa perser. På måndagen den 10 ds hade dom med sej kaffe och smörgåsar. Hon satte sej upp och åt och var glad och tyckte att det var så gott Och så hade hon visst undrat hur det skulle bli när hon fick komma hem? Följande natt, då sköterskan kom in hade hon så stilla och tydligen utan smärta somnat in. Det var alltså den 11. En ljuvlig död för en gammal kristen människa! I torsdags var jag hos en gammal amerikanska - 86 år - som jag känner. Då hon hade besök gick jag från henne om en liten stund och stack in till Olivia Moberg, som f. n. ligger på Torax-avdelningen. Det är hennes doktor där som kallat på henne. Han ringde och sa att om hon ville komma in några dar, så hade dom

dom så mycket nytt, som dom skulle kunna pröva på henne. Hon gick in, vad dom nu kan göra vet väl ingen. Men detta att dom vill försöka, satte hon ju så stort värde på. Hon sitter ju eller ligger där hemma med en puls på 30, högst 32. Rätt som det är tror dom att hon är "resfärdig" Men så lever hon vidare. Hon är en sån tjugig människa och kristen. Jag har aldrig hört henne säga något ont om en människa. Jag kanske upprepar mej, då jag skriver om människor. Men jag har inte tid att gå igenom gamla brev och kontrollera. SÅDÅSÅ! I går kväll satt jag vid TV och hörde hela partiledaredebatten kl. 19.15 till 23.35. Det är rätt roligt att höra på dom när man också kan se dom. Den trevligaste av dom är center-ledaren Hedlund. Såsom jurist använder han inte så oerhört många ord, som en del gör. Korta dräpande svar. Men rolig är han. Till slut var alla de fyra partiledarna överens om att vi har det gott som får bo i ett fritt land, där var och en får ha en mening och säga den. Alla strök under detta utom - kommunisten Hagberg. I en diktaturstat vore en sån här debatt omöjlig. - Så en mängd hälsningar till er alla båda två ätte

Anders