

Hellen Rinell
637 Shinzaike
H I M E J I.
Japan.

Nr 166.

Göteborg den 23 jan. 1963.

Käraste min lillasyster!

I måndags kom "Meddelanden från L.M.F." och där hade Himeji fått en mycket förnämlig plats Hela mittuppslaget! Jag läste det genast och fann att ett korrekturfel insmugit sej. Vems mi felet kan vara. Och jag tänkte att det upptäcker dom nog själva, så jag ringde inte då. Men så ringde jag å morse - onsdag - och träffade Magda. Men dom hade inte upptäckt det och hon var ju tacksam att jag ringde. Hon skulle undersöka saken och införa rättelse i nästa nr, 60 år var väl 10 gånger för mycket!

Jag fick i måndags morse en häftig men hastigt övergående diarré. Därpå följde feber, som för i dag gett med sej något. Har dock 37.8 i em. om jag ligger i sängen. Jag var uppe en stund och lagade lite mat och bums stod det 38.3 på pinnen. Men nu tyckte jag att jag måste skriva dom här raderna och bilägga eran artikel och så ska jag be Inga-Lisa ta den med sej i morron bitti. Trodde att jag själv skulle bli så pass att jag kunde gå ut med brevet. Men det ska jag nog inte göra. Jag har inte haft och har inget ont, så jag antar att om ett par dar så är jag nog feberfri.

En liten sak funderar jag på. "När snickaren inte begagnade elektriska verktyg, förde han hyveln mot sig - det var ju originellt - och sågade också på samma sätt! Sågar man inte allti mot sej? Åtminstone då det gäller plank eller bräder. Men detta kanske gäller något annat? Eftersom jag i förra brevet berättade om Sofia Johanssons brist på humor, så måste jag väl också tala om att hon i söndags sa att hon var så lessen för att hon sårat mej i det sammanhanget. Sårad var jag visst inte och det var ju i så fall ömsesidigt. Struutsak egentligen. Tack ska du ha för brevet till Alma, som jag vidarebefordrade med posten. Säkert blev hon mycket glad. Men jag har ju inte haft tillfälle att träffa henne sedan.

Ännu har ingen arvedel kommit från Stockholm. Men den kommer väl.

Just nu meddelas det i radio att Ingrid's dotter Anne-Marie tror jag hon heter och måste väl vara den andra i ordningen - prinsessa av Danmark alltså-förlovat sej med kronprins Konstantin av Grekland. Gossen är 22 år och flickan 16. Nästa år skall brölloppet stå, säger dom. Nu blir det visst inget mer i dag än de käraste hälsningar till er båda ätte

Inga

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

