

Hellen Rinell
637 Shinzaiko
H I M E J I.

Nr 167.

Göteborg den 29 januari 1963.

Japan.

Käraste Hella!

David Börjesson avled vid 13-tiden i dag på Sahlgrenska Sjukhuset. Det är nästan det enda jag har att säga i dag. Han har legat inne i 13 dagar. Det var väl hans hjärta, som inte höll längre. Jag har försökt få lite närmare upplysningar om hur det var, då vännen David företog sin Himmelsfärd. Men jag har inte fått veta så mycket. Ringde till Ahlboms för att höra med Ingrid Pettersson om hon visste något. Då träffade jag Annie som inte visste att farbror David var död.

Kl. 17.15 ringde Elisabeth Gustafsson och sa att hon talat med Kerstin och fått veta att hon kl. 13.00 hörde sin pappas röst för sista gången. Då sa han till henne: Nu kan du gå upp till Pelle en stund, för jag vill sova. Om några minuter kom Kerstin tillbaka och då var David medvetslös. Detta tillstånd varade i 10 minuter och så slocknade han. Som du förstår ligger Pelle också på Sahlgrenska. Honom har dom tagit hand om på kirurgen för sår på en fot, vilket kan vara en mycket allvarlig sak för en sockersjuk. Man gissar ju genast på kallbrand. Men ingen har sagt det. Anders Svens son - Greta Ahlboms make - ligger på samma avdelning där David dog. Han har också ett mycket dåligt hjärta Liksom David alltså.

Man måste ju säga att det är för underbart för en gammal kristen man att så gott som direkt från jobbet gå in i härligheten. Han arbetade troligen till dess han lades in på sjukhuset. Tänk att vid denna höga åld er inte behöva ligga och plågas av sjukdom! Sönt skulle man av allt sitt hjärta önska sej om det nu hjälpte.

Kerstin kom för några dar sen. Och det var ju roligt för både David och henne att få denna tid med varandra. Nils Svartholm fyllde 50 år i går. Och dom hade visst rest bort, har jag hört. Och det var ju synn om Ingegerd. Hon tillhör ju inte dom starka. Och stackars Pelle! Det har nog varit gott för honom att ha sin pappa under dessa svåra år. Man kan ju tänka sej att han nu känner sej liksom utlämnad tack vare sitt svåra handikap. Jag vet inget därom, bara funderar. Så underligt att våran David drömde om honom så nyss!

Jag skrev så här till David också och var vid posten för en stund sen. I händelse brevet skulle kunna komma med lördagsplanet. Till er går ju post varje dag, så detta får ligga tills i morron.

Om jag skulle få veta något mer lägger jag till det i morron bitti. De tusende hälsningar till er båda. Skriver igen efter begravningen.

Hellen Rinell

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

