

Hellen Rinell
637 Shinzaike
H I M E J I.
Japan.

Nr 176.

Göteborg den 8 maj 1963.

Hej då, Lillasyster!

Vad ska jag nu ta mej till? Ett kvarts dussin brev från dej att besvara. Och dom här kommit inom loppet av 8 dar. Det var inte på sumpen, det! Tack ska du ha för följande brev: Nr 169 - ej 170 - av den 25/4 som kom den 30/4, nr 170 skrivet kl. 6.30 på främmande ort den 28/4 och anlände den 3 ds, nr 171 av den 1 maj, vilket anlände i går förm. Nu är detta rätta nr.

Vi börjar väl i slutet. Ett par timmar efter gårdagsbrevets ankomst var jag på posten och grejade kr. 15:- till Eric Bylin för Strutzens ävskedsgåva och kr. 15:- till Matilda Persson för Martin Janssons 60- årspresent.

Att Birgit Karlsson fått stipendium för studier i sällskap med Gerdie och Hjördis visste jag inte. Men det tyckte jag verkligen var roligt. Hon är av kvalitésatt satsa på.

Jaså, du vill ha grytlappar! Det var roligt. Det är Alma Gustafsson på Vega-gatan som har virkat dom. Och dom är så trevliga så, tycker jag. Ännu har inte patetetet med dom och jukon och sill å sånt gått. Men det ska inte dröja så många dagar. Jag köpte till mej själv här för liden en ask sådan sill som du fick i sista sändningen. Men jag tyckte att den var för söt på något sätt eller vad det kunde vara. Jag vill knappast ha den igen.

Vad det låter otäckt med din tå! Hur kan du ha så ont och inte jämra dej? Det skulle jag aldrig kunna. Hoppas att du har nån doktor som kan hjälpa dej!

Att Öguni är gynekolog visste jag inte. Jag tycker ni har honom till allting. Har försökt nå Alba pr tel. för att få Kjells namn och adress, men hon är tro-ligen i Frillesås, där dom har stuga. Återkommer.

Inte behöver du alltid skriva aerogrammen fulla. Det är roligt också med några rader om man inte har tid eller utfyllnad till ett helt ark.

Så fick du checken på dessa massor av YEN.

Och så tack för att jag får se på era slides. Visst tar jag i ramen eller kar-tongen. Men när jag blåddrar igenom dessa tusental, så händer det väl att tum-men åker in på bilden kanske. Men jag vet inte. Att inte alla är så rena vet jag däremot. Särskilt minns jag 1 av dom som Roy visade då dom var här och sorterade och jag frågade vad det är med det. Det såg ut som översållat med flugsmuts eller nåt sånt. Men jag ska vara så aktsam om dom så. Inte blir det så ofta jag tar fram några heller. Men det kan nog bli roligt nån gång. Tänk att Isa har varit eller är ute och reser i sällskap med Greta Anvill eller om dom bara träffats på sina resor. Det låter trevligt!

Nu kom jag på en sak, som jag glöm i 8 dar! Men i kväll skall jag göra i ord-ning försändelsen på kr. 20:- till Fröken Ulla Nilsson, Baggebytorg 2^{VI}; Lidingsö. Förlåt mej Hella lella! I morron går posten.

Ja, tänk vad man kan hitta på å drömma! Det är ju hemskt kusligt medan det på-går. Kanske handlar det bara om någon mimts dröm och så kan det bli en lång historeia i ens känsla.

Jag vet inte om jag berättat att Roy ringde för ett par tre veckor sen och sa att Eva och han ville bjuda alla tre mostrarna på middag följande lördag. Men det gick ju inte. Flickorna är precis slut när dom stänger på lördag, så det ställdes på framtiden. Men det var ju så roligt att dom ville se oss hos sej. Jag nämnde här om Jagen att jag fått en kreditnota från Carey Kingsgate Press. Aina ~~överraktat~~ renskrev den åt mej då hon var här 1 maj. Så här står det:

"By cancellation of Invoice IV 18517 £ -16-. Subscription to China Quarterly cancelled for Rev. O. Rinell och så adress. Daterad den 29/3. Senare kom det en faktura på av den 18/4 som följer: Baptists and Unity Mission in Crisis som debiterats med resp. £ -5-6 och £ -9-6 samt porto -.-.9 eller tillsammans £ -15-9. Ni har alltså att fordra £ -.-.3, om jag nu kan räkna rätt på sånt här Ni känner väl igen det antar jag. Och jag har ju inget att göra åt saken förr än det kommer en ny faktura. SÅDÅDÅ!

Den 9 maj. Du anar inte hur glad jag blev i dag då ditt fjärde brev kom. Tänk att jag lyckats få ut de slides som Oscar behövde. Det var hemskt roligt. I dag har jag skickat kr. 20:- till Ulla Nilsson. Sedan har jag varit i Mölnadal och hälsat på Emma Juhlin, som sedan länge är intagen på Lackarebäcks ålderdomshem där. På sjukavdelningen. Hon håller på å dör nu och då, men så klarar hon upp det ett litet tag igen. En syregasapparat stod på hennes rum. Den hade använts några dar tidigare. Nu låg hon klädd ovanpå.

För en stund sedan ringde Elisabeth och talade om att Ernhard Gehlin fått en propp och fallit omkull och i medvetslöst tillstånd förts till Sabbatsberg. Men efter 5-6 timmar kom han hem igen och givetvis vid full sans. Men hur det annars är vet jag inte.

Lunch åt 25 personer säger du! Jag tackar och lovar att det inte är jag som ska klara av det. Fyra nattgäster har jag någon gång då och då. Men själv ligger jag i min alldeles egen säng. Vad är tatami för nåt? Golvet?

I dag har jag anmält mej till deltagande i Kvinnoförbundets Gemenskapsdagar

på Österströms Friluftsgård, A N U N D G Å R D, 4-5 mil från Sundsvall. Vi har årsmötet i stan pingstdagen och far efter detta pr bussar till Anundgård. Detta evenemang inträffar den 2-7 juni. Jag fick för mej att jag skulle resa den här gången medan jag är så här pass kry. När man når de 75 och därefter vet man inte om det går.

Den 10 maj. I går kväll träffade jag Alba. Och i dag på morron ringde hon och gav mej Kjells adress: Kjell Nilsson, Pl 490, Bölet, K å l l e r e d. Hans mamma heter Ulla-Britt Nilsson. Och hennes syster Anne-Marie Eliasson. Dom bor också i Källered. Anne-Marie har varit gift i 11 år. Och om några veckor ska hon få sitt första barn. Det är naturligtvis oerhört spännande. Hon är 37 år. Men problemet är visst att hon är för trångt byggd, som det heter. Döktorn har berett henne på kejsarsnitt. Hoppas det går bra!

Om en stund ska jag fara till Lillhagen. Där ligger Berta Jacobsson och en annan medlem. Av vår församling alltså.

Jag är om igen glad att jag hittade de slides som Oscar behövde och hälsar er båda så kärt.

Julia