

Hellen Rinell
637 Shinzaike
H I M E J I.
Japan.

Nr 178.

Göteborg den 26 maj 1963.

Hella lella!

Du ska tro att vi hade kalas i torsdags! Det ser du av sida nr 1 i detta brev. Mia och Isa har varit här i stan. Isa har förstås också varit i Alingsås och Borås. Mia ringde en dag och sa att dom skulle nog komma hit en dag, då Isa kom tillbaka. I onsdags ringde jag - dom har bott hos Lindahls - och vi bestämde att dom skulle komma till mej fredag kl. 12. Det bestämde Karin. Kr. Him.-färdsdag kl. 11 ringde Isa och ville bjuda på middag på Margareta kl. 16. Hon talade bara om sej, Mia och Karin och jag. Ebba och Lasse skulle varit med, men dom fick vi inte tag i och Eb-

Från sid. nr 44

att bo hos Rosemars, vilket jag blev så glad för. Frun i huset är Nanny och Ivar Lindahls yngsta dotter och Arne är kamrer vid något företag i S. Just nu har jag skrivit till Ingela. Det är inte så enkelt att uppehålla sej i en främmande stad en hel dag alldeles ensam. Bara ett hotellrum till sällskap. Jag har fått förteckningen på alla anmälda deltagare och känner i förväg mer än 1/4 av dom 61. - Jag skrev sist att vi varit hos Kerstin den 19 ds. I torsdags fick jag veta av Karin att hela den Johansson-Lindhalska släkten varit hos Kerstin samma eftermiddag och gratulerat på hennes födelsedag, som skulle inträffa nästa dag. Det tycker jag var rart. Och jag förstår att Kerstin var glad åt det. Nu har vi hög-högsommar med åskvärme, så man orkar inte riktigt med den. Men man är ändå så tacksam att sommaren äntligen är här. Nu är det som allra veckrast. Nu blir det bara de allra käraste hälsningar till Oscar och hanses Hella ätte

Doris

ba hade mycket värk och stelhet i kroppen och mådde inte bra av alla de tabletter hon måst sätta i sej, Så dom hade ändå inte kommit. Efter middan skulle dom komma till mej och dricka kaffe. Vid Isas och Mias middagsbord var vi 9 personer. Det var utom vi Karin, David, Sigrid, Einar samt Ruth och Greta Lindhe. Lindhebarnen hade inte tid att följa med, så vi blev 7 st. på kafferepet. Och det var så roligt. Det är ju alltid Isa som tar initiativet till sånt som en hälsning till er och en till Lisa och David. Hon hade hälsningar också till maj grån Greta Anvill. I dag fyller våran lillebror 60 år. Jag undrar ofta hur det skulle varit om Daniel och alla dom andra levat nu?
Den 31 ds - fredag - är det Isabella. Dagen firar jag med att sätta mej på tåget till Sundsvall kl. 8.45 och så når jag målet kl. 21.10. Lång dag, men det ska nog gå. Jag skrev till Doris i samband med anmälan till Gemenskapsdagarna och frågade om hon trodde att det var någon som skulle vilja härbergera mej 2 nätter i stan. Årsmötet är ju på söndag. Men hon ringde och sa att dom sagt att dom inte kunde ta emot fler än styrelsen i hemmen. Då får du skaffa mej hotellrum för 2 nätter. För ett par dar sen hade jag brev från henne där hon meddelar att jag är inbjuden

