

Hellen Rinell
637 Shinzaike
H I M E J I
Japan.

Nr 184.

Göteborg den 15 juli 1963.

Käraste min Lillasyster!

I dag på morron kl. 3.40 stannade Herrens vagn vid J. A. Swedbergs säng på Beckomberga Sjukhus. Och den gamle pilgrimen tog plats och fördes från dödens till Livets land. All vår, - och i synnerhet hans käras, ångest och oro och ropande till Gud om förbarmande och frigörelse, har nu vänts i tacksägelse. Kl. 8.15 i morse ringde Matilda och talade om ~~det~~ det underbara att vagnen nu hämtat vår gamle käre vän. Hur länge nu Märta ska stå rycken. Barbro var där denna sista natt. Dagny och Märta har bott hos Strutzens i det rum där ni bodde förstär jag, för att ha lite närmare och bättre kontakt med varandra. Ännu vet jag ingenting mer.

I dag kom ditt brev nr 176 och jag tackar så hjärtligt. Nu en dag kom jag att tänka på att jag hade ett så rart minne av mamma, som jag borde haft med i ditt brev. Det var någon av de sista dagarna vill jag minnas. Ett par främmande människor stod där också. Jag vill minnas att det var Amanda Sahlin och Hilma Wikström. Ida låg där så förtjusande. Och så sa hon: "Smärtans stunder ila - allt ej evigt är. Snart skall jag få vila hos min Jesus kär".

När det gäller Hjördis och Gerdie, så tycker jag nog att du har rätt. Andligen tycker jag nog att dom verkar jämnstarka. Men jag tycker nog att Gerdie är starkare som predikant. Och jag tror att Hjördis är ganska beroende av Gerdie. Om dom får lön av missionen vet jag inte. Jag vet bara att dom jobbar hårt på Sahlgrenska och i församlingen. Gerdie tillhörde ju församlingen före Hjördis. Hon döptes ju, som du vet, i Betania, Stockholm. Hjördis kom på flyttningsbetyg från Stora Lundby Missionsförsamling (Olofstorp) och var säkert döpt redan då. I morron ska jag ringa Roy och fråga om Evas födelsedag. I dag har jag haft främmande från Linköping. Det var fam. Rolf Berg. Fru B. låg i flera omgångar på Ögonavdelningen, Sahlgrenska. Och jag brukade hälsa på henne. Nu har hon något mer än ledsyn tror jag. Och dom var så glada. Hade sina båda barn med. Så jag läste bara i största hast genom ditt brev i förmiddags, nu först riktigt. Och så ska du ha tack för gratulationer åtte dej och Oscar ovamppå min 74-årsdag.

Det var verkligen märkligt med din korrespondens med Sigurd Lund. Jag skall fundera på saken lite. Kanske skriver jag till honom och jag får skicka någon av mina vänner i Stockholm till honom. Jag funderar nog på Mohn Berg. Men han kan väl inte under den närmaste tiden stå till tjänst. Dels bor dom ju på Ljusterö och därtill har dom ju mycket att bestyra nu. En annan som jag tänkt på är Bengt Säfström. Men jag vet inte var han håller hus. Han står i grupp II i årsboken. Ja, jag får väl se hur det blir. Först måste jag ju skriva till Sigurd Lund.

Den 16 juli. I dag har det kommit ett litet brev från Ester Dahlin att hennes August avled i söndags den 14:de. Begravning lördag. Jag far nog dit. I går em. fördes Elisabeth Gustafsson från Otium i Alingsås till Sahlgrenska. Hon ligger på kirurgen men jag vet inte vad det handlar om. Skall gå dit i dag. Skickar inte iväg detta brev förr än jag kommer hem, då jag vet lite mer. Nu höll jag ju på att glömma tacka för de rara fotona. Så roligt att alla dom här släktingarna fått träffas. Vad barnen ha blivit stora. Och era barn har ju blivit nästan medelålders!!! Dom måtte ha gamla föräldrar! Just nu ringde jag Roy. Dom är på Styrö den 30. Blommorna från er köper Roy på Styrö och jag betalar dom sedan. Det var ju fint. ~~Den 16 juli.~~ Den 2 aug. ville jag passa på och gratulera min rara lillasyster ovamppå hennes 64-årsdag. Hoppas att ni båda är friska och glada. Jag saknar dock uppgifter om hur det blev med din onda tå? Har ni ingen semester i år? Gerdie sa här om dan att ni blivit lurade på bostad för detta ändamål. Hur är det med den saken?

Då jag i fredags var nere i stan och handlade lite var det någon som ropade mitt mitt namn från en bil. Jojomensan! Det var Bertil Rylander. Han väntade på Göta och deras 16-årige son Jan. Jag gick att möta dom som hade varit något ärende i en bank. Jag undrade om dom hade gott om tid. I så fall var dom välkomna upp till mej och dricka förmiddagskaffe någon dag. Dom skulle fortsätta på måndag och bodde hos Stella här uppe i Johanneberg. Lördag förm. vid 12-tiden kom dom och stannade ett par timmar. Och det var väldigt roligt att få prata med dom lite. Det är rätt många år sen dom var hos mej, kanske 6 år. Nu har dom visserligen en begåvad men oerhört bortskämd och självvändig son. Han tycks bestämma både över sina föräldrar och vilket sällskap som helst var dom hamnar. Hos mej tog han ögonblickligen plats i min stora fåtölj inna föräldrarna ens hunnit få klart för sej var dom "fick" sitta. Där satt han hela tiden i två omgångar, dvs, före och efter kaffet. Bertil är komminister i Västerås. Domkyrkoförsamlingen är delad i 4 församlingar och han är i en av dom. Tycks inte ha någon förbindelse med baptisterna eller över huvud taget

med frikyrkofolk.

Samtidigt med ditt brev kom i går ett från Gerda. Dom kommer den 25 ds om allt går bra. Och jag skall väl möta dom. Roy hade också fått brev från henne. Gerda, som alltid är så påpasslig, gratulerade också på födelsedagen.

Ja, nu har jag kommit tillbaka från Sahlgrenska. Elisabeth var lite bättre än hon var innan hon kom in. Vad dom skulle göra med henne visste hon inte än. Men Clary Nyberg sa att det var gallsten. Hon låg där i alla fall och läste tidningen, så fort vi vände ryggen till. Så för ögonblicket var det nog inte så kritiskt. Min andra vän däremot, som har cancer, tycks närma sej målet allt mer. Och i dag bad vi att Herren skulle sända en av sina "mångtusende vagnar" att hämta sin trötta vän. Snart, snart!

Så ska ni väl må så gott och ha så roligt ni kan. Ebba är något bättre, men det går mycket sakt. Alla tre hälsa vi er så hjärtligt, tycker

Dulga