

Hellen Rinell
637 Shinzaike
H I M E J I S
Japan.

Nr 195.

Göteborg den 14 nov. 1963.

Käraste min lillasyster!

Den 4 ds fick jag tvenne brev från dej och ett från flickorna i Californien. Det tack som tillkommer dej må du ha. Bums ville jag svarat på ditt p-brev. Men det har blivit precis omöjligt för mej. Nr 195 heter det som jag nu försöker s vara på.

En hel vecka har jag haft det så bekymmersamt. Åkesson ringde i torsdags och bad mej komma till kyrkan i morron, den 15 kl. 14, då det hålles presskonferens med anledning av Linnékyrkans 60-årsjubileum. Jag sa honom att jag kan inte finna någon motivering för att jag skall komma dit. Jag var ju ett barn på 14 år, då kyrkan invigdes och minns ju inte så mycket av det som då och strax därefter hände. Så har jag så gott som hela tiden letat i alla möjliga samlingar för att möjligen hitta några gamla trycksaker eller annat som skulle kunna vara av värde i sammanhanget. Inte har jag hittat mycket mer än några gamla adres skalendrar. Men nu har jag gett upp. Elisabeth Gustafsson också kallad! Jag vill mycket hellre skriva några rader till dej, då jag också ger upp böne-mötet i kväll, som jag alltid brukar vara på, dels för att jag är trött och dels för att det är sådant busväder och har varit hela dan med storm och regn. Då skall jag börja med att säga att jag talade med Ingeborg Samuelsson för en stund sedan och hon sa att ännu hade inte Oscars artikel varit synlig i Svenska Journalen. Maja hade varit förkyld över en månad och var inte så bra än. Skall man efterlysa artikeln?

I går var jag hos Hulthéns i Arkaden och hämtade mina glasögon. Nya glas i de gamla bågarna kostade 95:- kr. Reparation av ett par andra kr. 5:- = 100:- Men så sa optikern också att mina ögon är 10 år bättre än de flestas vid min ålder. Och det var ju också värt en hel del. Jag vann netto kr. 80:- på en obligation i okt. Så det passade ju faktiskt riktigt bra.

Einar Magnussons Gerda dog den 8 ds. Och på lördag ska hon begravas. Och jag skall vara med. Har just nu pratat lite med Einar och han tycker nog att det är skönt att Gerda har kämpat ut. Men det är så tomt, sa han. Han har under alla dessa år skänkt henne så mycken omsorg och kärlek, så han har säkert ingenting att ångra. Och deras båda söner med familjer har ju varit änglar. Gerda har nyligen fyllt 75 år och har väl nästan varit sjuk så länge dom har varit gifta, mellan 40 och 50 år. Jag brukade ibland läsa lite och kanske bedja, då jag var hos dom. Och hon var alltid så gripen. Jag vet inte hur du känner det, om du tycker att du är så pass bekant med Einar, så att du vill skriva några rader till honom. Du har ju annars så lätt för att dela folks sorger och bekymmer. Skulle det falla dej in, så är sdr. Smörbollsgatan 2 C, Göteborg H.

Det var förfärligt det du berättar om från Norrmalm. Joel måste väl vara sjuk inte bara i benen, då han kan sätta igång ~~saxsaxfä~~ med nåt som närmast liknar en katastrof. Och så hoppar en kanske god förkunnare av för att han inte orkar fortsätta under sådana förhållanden. Stackars honom och Joel och lilla Ruth och hela församlingen! Men det var ju väldigt intressant att få veta hur det ligger till. Vi säger inget om saken utan om vi får det från annat håll, jag menar om det blir allmänt känt. Vart har Margareta tagit vägen? Stackare! Det är nog bra att munnen på dej går, för du säger ju inga fula ord. Men det onda du har i denna talande mun, låter inte så bra. Det kan inte jämföras med blåsor i munnen? Inga-Lisa har sänt f. n.. Och Aina brukar ha det nu och då mycket svårt. Nu hade fått tag i nånting som hjälpt henne och som jag hoppas klarar av det för Inga-Lisa också. Jag har just stuckit ner receptet i hennes brevlåda. Om jag visste att det vore något för dej, så skulle jag skicka några tabletter flyg i morron. Jag kan ju skriva av receptet här. Fås på apotek utan läkarerecept. R E D O X O N. 10 tabl. kr. 4:75, Huvudsakligast C-vitamin. Man tar 1 tablett varje dag upplöst i ett helt glas vatten. Aina sa i dag att det lättat väldigt efter 2 dagar. Och det förefaller ju att det var detta som gjort det. Men man vet ju inte säkert om det ändå vände på sej. Någon annan

sköterska hade sagt, då hon fick höra det, att det kände hon väl till. Om man tar $\frac{1}{2}$ tablett i $\frac{1}{2}$ glas vatten varje dag, så är det bra för det allmänna hälsotillståndet. Men man får aldrig ta mer än en i förra fallet och $\frac{1}{2}$ i senare.

Det var en förtjusande historia du berättar om eran söndagsskolläraryrinn: Och du har varit på deras bröllop.

Det skulle då en hunn s itta och elda under en gryta ute för att gäster ska få badvatten. Nä, nu går det för långt! Låt dom elda själva!

Hur du över huvud taget orkar med alla dessa gäster, begriper jag inte. Om nu en annan skulle ta sej för att resa till Uppsala och hälsa på sin syster, så måtte man inbe behöva känna att man kommer till besvär, för då får hon ju a liddeles för lite att göra. Inte sant? Så jag kommer nog på biljett 67 som visserligen är begränsad till de tider då det är som ledigast på järnvägarna. Men så åker vi som är över 67 också på halv biljett. Det gör ju ni båda då också för resten, så då kanske man aldrig får nån ro!!!

I går ringde jag Mirjam Lantz för att få veta hur det är med Aina. Du kan ringa och prata med henne själv, för hon är hemma sedan den 5 ds. Och det gjorde jag. Hon låter ju pigg, men hon sa själv att hon är förstas mycket svag och mager. Mirjam sa att hennes fötter och ben svjullnar väldigt. Men doktorn hade sagt att det är en helt naturlig reaktion efter detta långa sängläge och all annat. Och det påstås ju att hennes hjärta är bra. En del av såret är öppet ännu och Mirjam kommer och lägger om det varje dag, sa Aina själv. Hon kan gå så pass i trappor så hon går ibland ner till Mirjam och äter å-så. Annars bor hon ju hos Karin, Alefs flicka. Eller om dom har var sin lägenhet, men Karins telefon Jag vet inte. Aina tror i alla fall att Gud vill att hon ska bli frisk, så hon kan fara ut och ta vid då Lisa och David far hem?!? Ja, bara Gud vet det. Men hon lever faktiskt på den tanken. Annars skulle hon säkert sacka ihop. På onsdag börjar vi vårt 60-årsjubileum, kyrkans alltså, inte församlingens. Den når ungefär samtidigt pensionsåldern. Och festligheterna avslutas söndagen den 24. - Nu bara de käraste hälsningar till er båda åtte

Mirjam