

Helleh Rinell
637 Shinzaike
H I M E J I.
Japan.

210
Göteborg den 15 juni 1964.

Min älskade Lillasyster!

Varför ska så mycket tråkigt drabba dej, du som näddrig gör det svårt för någon. Det kan man verkligen fråga sej. I dag har jag fått ditt brev av den 10 ds. Tack ska du ha att du skrev just nu. Du måste göra det, då sänt här händer, som du beskriver. Kl. är snart 12 och jag har bara avslutat ett brev till David som ska nå honom i Leo. Jag började på det i förrgår. Kl. 14 ska jag vara på Sahlgrenska och hälsa på en vän. Därefter far jag direkt hem och skriver färdigt deppa opus. Så det går också i dag.

Jag är så förvånad och så lessen! Hur är allt detta möjligt? Jag menar nog att du är alldeles för medgörlig. Säg bara till dom att nu delar vi upp jobbet för jag orkar intemed det ensam. Trodde dom att du skulle opponera dej, då dom tänkte erbjuda sej att diska var sin dag? Eller var sin gång? Hur kan dessa bussiga flickor ha det så sej emellan? Och hur har dom det inombords? Om man tänkt på sa ken, så har man ju förvånats över att dessa två så olika människor gått ihop så bra. Jo, pyttisan gjorde dom det! Jag skulle önska att ni fick fara hem bums!!! Men det går ju bara inte, så varför ska man orda om det? Gerdie har jag nog känt ~~att~~ men aldrig kommit nära. Men jag har tänkt som så att hon tycker väl inte att det är roligt att ha närmare kontakt med gamla människor. Och det är kanske förstäligt. Hjördis däremot verkar ju så from och snäll. Att hon är så hetlevrad, som hon själv säger anade jag inte. Hade hon varit ensam, så hade hon nog betett sej på ett annat sätt. Tror du inte det? Det kan nog vara så att Hjördis får lyda order bara och inte kan bryta mot kamraten.

Hur det ska gå med G. och Th. det funderar jag i högsta grad på. Jag känner ju inte heller th så mycket. Men att hon har bestämda åsikter och håller på dom, det har jag ju förstätt. Också hon kan göra en lite lessen ibland, då hon alltså är ensam om att ha r ä t t i?!?! Hjälp oss, brukar David säga, då han står inför något hopplöst. När kommer några fler nya missionärer ut?

Nu tycker jag ju att du ska ta ett samtal med dom och tala om för dom att så här bär man sej inte åt om man gör anspråk på att vara en kristen och om man därtill har bekänt att man vill satsa livet för en gudagiven uppgift. Jag har ju inte så stora förhoppningar om att du gör det. Men jag tycker ju att det är alldeles nödvändigt.

Ska Th. bo tillsammans med er 4 i sommar? Och när ska ni iväg och vart? Jag tycker att du behöver en människa utom dom båda. Ta och dela upp arbetet mellan er helt brutalt utan att så där snällt fråga eller, som du gör, falla undan. Och så att göra anspråk på att vara dom första överallt och uppmärksammas vid alla de tillfällen. Håkan är väl en gosse för sej. Men han är ju ute för ett uppdrag och kan väl inte hålla på och dalta med dom. Om dom nu kommer att fullgöra sitt uppdrag i Japan, så kommer dom nog mer är en gång att få uppleva att dom är "luft". Inte sant?

Jag ska bara tala med David om detta om jag får en chans. Men jag undrar om du har har något emot att jag låter Signe - syster Signe alltså - få del av det. Hon är väl den utom Hj. som känner G. bäst. Och S. hade mycket med G. att göra innan hon blev klar på sin kallelse. Om du inte vill det, så gör jag det inte. Du kan ju svara mej på det. Till Åkesson begär jag inte att få säga nåt, för han skulle ta det väldigt hårt. Och till våra flickor säger jag heller inget. Dom blir liksom bara arga. Det skulle vara det att särskilt Ebba skulle få något annat än sej själv att tänka på. Men jag säger alltså inget. I brev av den 10-12 ds, som gick i fredags har jag berättat om Ebbas undersökningar å sänt. Lilla Hella! Om jag vore i din närhet, så att jag kunde hjälpa dej på något sätt Du får inte hålla på sänt här, som är tråkigt, utan du måste skriva av dej det till din storasyster. Vi får väl tillsammans tala med Gud om saken, då det inte ser ut som om människor kan klara det. Nu ska jag gå ner med detta brev, så att det säkert går i dag. I dag har vi en Japansk afton i TV. Den börjar kl. 18 och presenterar åtta program. Håller på till 22.40 med avbrott bara för Aktuellt. Nu omsluter dej min kärlek och alla mina tankar, du min enda lilla syster.

Helleh Rinell

[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is scattered across the page and does not form any recognizable words or sentences.]