

Förtjänst stavar jag egentligen så, fastän du fick ett K.
i brev 209.

Hellen Rinell
637 Shinzaike
HIMEJI.
Japan.

Nr 211.

Göteborg den 26 juni 1964.

Käraste lilla Hella!

I förrgår, alltså den 19 ds, kom portföljen. Det var ju en stilig och inventiös sak. Och jag skall förvara den intill - ja, vad intill. Jag undrar om vi inte gratulerar David på min födelsedag. Den 22 är på onsdag och f. o. m. fredag em. är Olle ledig. Semestern börjar den 27. Han är fri alla lördagar och söndagar. På lördag morron sätter hela sällskapet sej i bilen nr 60020 och siktar på någonstans i Älvdalen. Vet ingen adress ännu. Skriver du brev till Davids födelsedag eller ska det bara ligga ett kort i portföljen och vad skall det i så fall stå på det?

Du fick slutuppgörelsen med röjningsfirman i brev 209. Men först i dag har det blivit klart att dom är helt fria. Ebba ringde att hon skrivit på något papper om det. Den 1 juli står det på papparet.

Kan hälsa från Royseman. Han var här i går en liten stund medan han väntade på Eva, som skulle hämtas hos hårfrisörskan lite senare. Han är ju skrotsamlare av rang, din son. Han fick väl något när han var hos möstrarna och röjde och lite grannskräp får han någon gång här också. Allt förvaras i källaren, dit Eva inte har någon nyckel. Där är han ensam herre på täppan. Och han ser så lycklig ut, då han får tag i nåt skräp som han kan förvara där för kommande behov. Varken han eller någon annan vet var eller när, antar jag.

Ni har väl fått Vepan kanske före detta brev och vet att Gideon Wigg är död. 52 år var han. Var med på konferensen och på SBUF i Sjövik också. Om Iris Engboms död har väl Gerda skrivit. Hon skrev till mej om det. På onsdag, den 1 juli, skall Ture Königsons pappa begravas. Han dog visst hastigt. Du kände nog inte honom, men mamman Judith kommer du kanske ihåg? Hon är nu ensam och fyller 75 i höst.

Apropå 75, så fyllde Sigrid Sahlin, så många år den 18 ds och jag och några till uppvaktade. Detta gäller alltså Elias Sahlins hustru, hon somsliter ut sej på att vårda och sköta sin snart 90-åriga och sjuke man. Att hon håller, det är en gåta. Men det går minst en dag i sänder. Och Gud är god!

Den 20 - den nya tidens midsommardag - fyllde Hildur Johansson på Gårda 75 år. Du känner henne nog inte, men jag har gått till henne i många år. Hon har något ryggont och benont, som inget kan göras vid. Mest ligger hon på sin kökssoffa. Hon kan nämligen inte sitta på en stol eller soffa mer än högst den allra minsta lilla stund. Minst 7 år har hon väl haft det så där.

Ska väl också tala om att jag själv mår bra. Går till doktor Wirseen och får en spruta en gång i månaden. Och så vitt jag förstår kommer det att hålla mitt blod vid goda värden. Tar alltså ingen medicin längre. Och nu då allt elände beträffande Ebbas sjukdom och affärerna är över, så ska vi ha så skoj som helst. Eller vad tycker du?

Förmodar att ni snart skall börja semestern. Det skall bli skönt för dej, då jag förmodar att ungdomarna tar huvudparten av hushållsjobbet! De gör dom väl? I em. skulle flickorna fara till Stenared och stanna tills på måndag, tror jag. Det är så skönt att dom kommit sej för och orkar med det. Dom är ute och går eller far till stan och handlar nästan varje dag. Så det blir nog bra med dom så småningom.

Konferenssöndagen predikade Herbert Johnson hos oss. Han hade varit på konferensen till o. m. lördag. Så tog han med sej hem en pastor från Östtyskland, som också var konferensdeltagare. Jag antar att han ville ge honom lite god mat och förströelse och vila. Han var med i kyrkan också. Framförde en hälsning och sa att han skulle önskat få vara med om en gudstjänst i Stora Kyrkan och se den fullsatt. Jojo! Sämt har vi inte på sommaren uti Sveriges storstäder. Vi håller till i Lilla salen och är några tiotal. I går kväll hade vi bönetjänstens samling. Under sommaren har vi den på torsdagskvällarna och tar emot folks bekymmer pr tel. kl. 19. Mötet 19.30. Vi var nio själar, men vi hade en mycket god stund. Sådana uppdrag engagerar en på ett bra och trevligt sätt. Jag är så tacksam att få vara med i sammanhanget. Det är ett otal människor

som är sjuka eller olyckliga eller bådadera. Familjer anmäler att dom inte kan klara upp sin situation. En klen hustru, som är kristen, har en icke troende man som också är sjuk, nervsjuk tror jag, och som ställer större krav på henne rörande hemmets skötsel och sånt än hon orkar med. Ja, det är så mycket. Den 20 ds flög Lisa och David från Leo till Rom. I dag är dom i Florence. Den 27 Gemma - 28 Nice - 29 Lyon - 30 Dijon. Från Rom och hit med buss. Därifrån med tåg. 1/7 Colmar - 3 Nancy - 4 Reims - 5 Bryssel - 9 Utrecht. Där hälsar dom på Greta Kist i Zeist. 13 Köpenhamn och den 14 slår dom ner på Arlanda. Då är Ollefamiljen där och tar emot och tar dom antägligen med sej direkt hem till Borås. Precis när jag satt denna punkt ringde Olle och sa att han tänkte komma hit i morron och hämta en gammal vagn, som han fått hemma och ett bord som står på min vind och villk till Borås. Vagnen kände Roy igen. Det är den där skrinan som barna hade på landet, när dom var små och som vi väl hade grejorna i när vi gick till badet på Björkö eller Landvetter. Kommer du ihåg. Den tog flickorna undan vid röjningen. Den stod på en vind.

Då följer jag med dej till Hindås och hälsar på Fina Henriksson, som du väl minns, Hella? Åkesson har föreslagit att han och jag skulle bila dit någon gång. Men han hinner ju aldrig. I morron bitti far Olle först ut till flickorna i stugan, där han väl är vid 9-tiden. Omkring kl. 13 beräknar han vara hos mej och äta lite mat. Och så far vi till Hindås och han fortsätter hem till Borås under det att mig tag tåget hem. Jag har en hel del gamla böcker, som Fina ska få om hon nu har sina goda ögon så bevarade att hon läser, vilket hon så mycket och gärna gör.

I går var jag och hälsade på Karin Ahlborn på Vasa. Ingrid var också där. Det har varit illa med Karin i vår. Hon var så klen att hon fick blodöverföring och dropp av något slag. Men jag vet inte vad det egentligen handla om. Men hon är mycket bättre nu även om hon över huvud taget blivit sämre med tiden.

Nu en hjärtlig hälsning till den församling, som bor i ditt hus och alldeles särskilt till min lillasyster ätte

Omiga