

Hellen Rinell
637 Shinzaike
H I M E J I.
Japan.

Göteborg den 26 augusti 1964.

Nr 216.

Käraste lilla Hella!

Det var kanske fel att skicka mina båda senaste brev 215 A & B. till Himeji. Men jag trodde att ni skulle vara tillväka där vid den tiden. Hur som helst, så aka du få några rader igen. Det är snart kväll och det blir väl inget brev färdigt i dag.

Den 7 de var jag hos Alma Gustafsson, Vegagatan 30, Göteborg SV med hennes pension, som jag brukar hämta. Hon orkar nämligen inte gå ut numera. Hon bad mej då att lämna kr. 50:- till församlingen, kr. 50:- skulle skickas till Slaviska Missionen. Dessutom fick jag kr. 50:- att tillställa dej för missionen i Japan. Till något av ert ungdomsarbete. Du får själv utse "offret!" Det var väl rart! Beloppet är insatt på din bok.

I går kom kr. 15:- från Olivia Ramkvist till din födelsedag med ett brev. Hon s krev att hon skulle ringa. Det var klart att jag ringde i stället och erkände det. Hon har ju också skrivit till dej om saken. De 15:- sätter jag in, samtidigt som jag tar ut kr. 41:- varmed jag betalt eran HEMFÖRSÄKRING.

I dag har Ludde och jag varit i stan och handlat. Gissa vad? En rock till MIG. Egentligen regnkappa, men av hög kvalitet fodrad. Den kan jag ha vinter och som-mer. Till den ändan hade jag med mej min s idenjacka för att få en kappa som också den fick plats i. Det fick jag också. Dessutom tyckte damen hos Meeths att jackan var så vacker. Sidenhalsduken, som jag fick av Gerda och Egron på 70-årsdagen, var dom också förtjusta i, folket. Där gick kr. 213:75 av mina födelsedagspengar. Du ska få se dem, då du kommer hem. Om du ändå kom i nästa vecka!!! Och hade Oscar med dej förstås!

Äpropå Slaviska Missionen, så vet ni väl att Elis Düring är död. Den 12 juni lätade han ankar. Förmodar att ni kände honom. Hans medarbetare under sista tiden var Ingmar Martinsson, Elsa Pi:s äldste son, tror jag. Du minns kanske att han var väl ledare för den verksamhet bland den undre världens ungdom, som som bedrevs i Betels källare för en del år sen. Nu blir han kanske Elis Dürings efterträdare. Jag vet dock inget om det.

Åtta dar i måndags - den 17 alltså - ringde David Olle kl. 11 från Karlskoga och sa att Lisa och David och han var på väg till Vällersvik och tänkte äta nånting hos mej kl. halv 3 eller däromkring, för att sedan fortsätta till V. Dom kom oeh åt en enkel middag bestående av renköttbullar och potatis och glass och kaffe. Då vi höll på med kaffet kom Ånessons upp för att i förbifarten hälsa på Lisa och David. Och drack kaffe. Därefter avreste båda sällskapen I Vällersvik hade distriktföreståndarna möte. Och på tisdagskvällen höll David ett föredrag för dom. Olle for hem till Borås sedan han skjutsat föräldrarna till V. Onsdag em. for han dit igen för att nästa morron hämta dom f.v.b. till Karlskoga och Älvdalen. Hos Ainas syster i K. hade dom lämnat henne och barna på nervägen. Dom s tannade där tills Olle tagit föräldraparet till Uppsala från Älvdalen. I söndags kom dom visst hem. Just nu har jag pratat med Aina. Dom står alla bra. Eva har börjat sitt andra läsår i skolan. David ringde från Borås på onsdagen. Jag frågade honom om han hade talat bra? Ja, blev svaret. Sex bad hade han fått från måndag kväll till onsdag morron. Det sista kl. 5 då. Kl. 6 lämnade dom V. Gonatt me sej!

Kl. är 12 den 28 augusti. Ja, så slinker dagarna iväg. Och man hinner knappt nånting.

I går hade jag bl. a. följande historia från David. "Jag har varit hos folk tandvården vården i Sala Backars distrikt. Överläkaren där var mycket tillmötesgående och behandlar mitt fall som akut. Annars är väntetiden 3 år!! Jag var där i går och fick käken fotograferad. V a r i alla tänderna utan att ha eller haft väsk i dom. Inga nya proteser än utan reparation av de gamla. I dag drogs en tand ut. På torsdag ska jag dit igen. Alltså blir jag klar ganska snart. Fint! Gerda och Egron bjöd på lunch i dag och i söndags var vi hos Bylins på middag. Allt väl. Vi bor hos Anna-Brittas till den 1.sept. Hon och barnen är på Råd-mansö men kommer hem i morron. Eskilssons, de yngre, flyttar i slutet av den här här veckan till Karin och Enar!"

Detta påminner om hans tvillingssystemers var-historier förr i världen!!! Men det här verkar ju lindrigare t. v. åtminstone. David hade tappat en tand. Det var väl det som gjorde att han genast uppsökte tandläkaren. Jaså, han har inte tackat för väskan än. Den 3/9 ska dom möta M:styrelsen på Sjövik. Den 20 och troligen den 19, är det välkomstmöte i Linneakyrkan. Då kommer Ohm ner. Det tycker vi inte var alldeles nödvändigt. Men "det var den enda söndagen han var ledig" Jag känner ju inte den karlen, men jag tycker att gossen förefaller så illa tvärsäker på allting. Och jag funderar ibland på hur det ska gå med honom och missionsföreståndaren? Kanske går det bra. Han lär vara 34 år som Olle.

I går kom också ditt brev nr 216 A+B och C, alltså 3 aerogram. Tack ska du ha. Tänk att livet kan bli så bittert efter mer än 40 år i jobbet för ett par gamla missionärer! I natt sa jag till min Gud om Oscar och Hella: "Ska du inte göra någonting innan dom tar alldeles slut?" Han svarade inte på min fråga. Jag beder också alltid för dom andra. För du dagbok? Är breven din enda dagbok

så se till att du säger mej a l l t. Det gör mej inte bara ont om du är helt uppriktig och meddelssam mot mej. Det är också väldigt bra att ha dessa brev om saker och ting i detta sammanhang skulle komma att tas upp en gång i framtiden. Du måste säga mej a l l t !!! Inte har jag varit sjuk, inte. Men jag hade så mycket om mej efter födelsedagen, så jag hann inte att skriva som jag ville. Nog skrev jag på brevet till dij i Sjövik. Stod det inte "Denlga" ? Jag vill minnas att jag skrev så och det kunde inte vara på något annat brev än ditt. Jag skrev f. ö. på alla. Läs du på lite bättre!!!! Att ta hand om din 70-årsdag kan jag nog inte åta mej. Vid det laget springer jag nog inte så lätt. Och så har jag ju alldeles nyss firat min 80-årsdag! Ska du ge Karin Ahlbom något, så bör du nog inte vänta tills ni kommer hem. Åtskilliga förändringar tyder nog på att hon kanske inte har så lång tid kvar. Men man vet ju aldrig. Däremot kan jag köpa blommor eller kanske hellre något gott och ta med till henne. Och det kan faktiskt räcka. Om en stund ska jag gå till doktorn och få en spruta, som jag får en gång varje månad. Och jag tar med mej detta brev till posten. Återkommer nästan med detsamma. *Jmlae*