

Hellen Rinell
637 Shinzaike
H I M E J I.
Japan.

Nr 218.

Göteborg den 7 sept. 1964.

Kära min Lillasyster!

Ja, nu ska jag försöka igen med en liten epistel. Tänk att Dodo ringde till Roy den 30/8 kl. 4.40 på morron för att gratulera honom på födelsedagen! Det var ju hemskt roligt för dom och för oss också. Royseman ringde hit samma dag. Dodo är ju frisk nu och jobbar på en förlossningsavdelning. Hon är då ja, vad ska man säga att hon är? Så duktig och orkar därtill allting, tycks det. Så väl att hon blev frisk. Det lät så tråkigt efter operationen. Men man måste ju undra hur länge denne Bud ska stydera? Blir han aldrig färdig att försörja sin familj? Jag tycker att det är hårt att Dodo ska jobba så hårt utom hemmet och därtill sköta sin familj.

På församlingsmötet i torsdags, den 3 ds, hade Åkesson med sej ett brev från er för att framföra en hälsning. Det är ju annars ett privat brev. Där var ju också en hälsning från Gerdie och Hjärdis antecknad. SÅDÅSÅ!

Söndagen den 20 ds ska det bli något slags välkomstmöte för Lisa och David. Egentligen är det församlingen kalas. Men Sven Ohm kommer också. Han ska då predika på förm. och eftermiddagen och lördagskvällen blir Lisas och Davids. Den dagen fyller Margit Sjöberg 65 år och hon ska ha kyrkkaffe på folkskolläraernas kårlokaler vid Aschebergsgatan, så det blir väl mycke folk. I går kom Åkesson till mej i kyrkan och sa att dom har tänkt sej att ordna en middag någonstans - kanske på Margareta - och bjuda Lisa och David och Sven Ohm. Om några av oss andra vill vara med så är vi välkomna, men vi får betala vad det kostar. Ebba och Ludde och jag ska anmäla oss. Och så blir det väl några till. David kommer troligen att stanna i föräldrahemmet några dar för att hälsa på sina släktinger och andra gamla här i församlingen. Jag vet inte om Lisa har börjat läsa. Har hon gjort det så får hon väl tillbaka omedelbart. Den 20 är det ju valsönda och dom får vara med och rösta!!! I fredags var jag på torget och köpte 5 kg. lingon och kokade. Det var egentligen för mycket, men dom var så granna, stora och torra. Och förpackningen var på 5 kg. Jag har ju chansen att få ge bort en del om det inte går åt. Kr. 3:60 pr kg. kostade dom. Ni har ju inget sånt förstår jag. Och det är förs tås synn. Men ni har ju en hel del annat. Och nu ska jag till att grädda plättar till middag. Och till dom får jag alltså nya lingon. Nu är kl. halv fem och kl. 19 ska jag vara i kyrkan på symöte. Jag gör ju egentligen ingen nytta där. Men dom är så vänliga att dom tycker att det är bra om jag kommer ändå. Det kan ju tänkas att där finna en människa som inte blir riktigt så ensam om jag sitter där och pratar med henne.

Den 2 ds skrev jag till Gerda och bifogade kr. 10:- i blomstercheckar till rosor åt Åke. Du menade kanske blomsterförmedlingen, men vi har ibland dåliga erfarenheter av dom. Och så slipper man ju deras kostnader, som väl går till ett par trek kronor. Och så får man säkert friska blommor. Att det skulle vara rosor poängterade jag starkt för Gerda. Så det blev nog bra. Jag tror det var i måndags, som Margareta Lindqvist ringde och sa att när dom nu kommit hem och tittat i VP. ordentligt, så hade dom upptäckt att jag haft en högtidsdag och dom ville så gärna skicka mej en blomma, hon och Olga Ville veta om jag var hemma. Ja, i morron är jag säkert hemma till kl. 11. Halv 8 ringde hon igen och sa att Josef kommer upp med blomman då han far till skolan, så du får slänga på dej en rock så du kan öppna för honom. 8.40 var Josef här med 3 långskaftade härliga gula rosor och en plastpåse fylld med 1 kg. plommon från deras trädgård, förstår jag. Påsen var ihopknuten med en vacker grön rosett. Det var allt för rart av dom. Jag ringde visserligen till Olga också och tackade, men jag kom inte att fråga hur hon hade det. Hon är väl alltfört villrådig om hur hon ska ha det, stanna här eller återvända. L:s har ju 2 villor. I den lilla bodde ju deras dotter och måg förr. Nu bor Olga i den kåken. Jag ska väl försöka få hit dom vid något tillfälle.

I dag är det den 8/9. Jag har varit och hälsat på flickorna Johansson en stund och pratat med dom. För det fick jag köttbullar och potatis m.m.

I söndags var Ebba och Ludde i kyrkan för första gången på kanske 1 år, jag vet inte. Ebba var så nervös, så hon sa att det kändes precis som när hon skulle gå till doktorn. Men det gick bra. Ebba har nog dåliga nerver. Annars är hon riktigt duktig. Om henne säger Ludde: Hon äter så mycket, så jag tror att hon äter mej ur huset. Det låter ju bra. Inte sant?

Inga-Lisa har köpt sej bil. Det har jag kanske inte talat om förut. Men här är så fullt med bilar i denna stad, så det är nästan omöjligt att få någonstans att parkera dom. Ibland får hon ställa den långt hemifrån, fastän hon behövde ha den alldeles utanför dörren. Hon har nämligen ont i en fot.

Nu överöses vi med valpropaganda. Fyra folkpartister till i 2:dra Kammaren bryter enpartiväldet, det socialdemokratiska förstas. Så har vi Levi Pethrus Kristligt Demokratiska Partiet som ställer upp med egna listor i 18 valdistr. Folkskollärare John Jacobsson jobbar för det vilka i detta parti. Det ska många röster till för att dom ska få något enda mandat i Riksdagen. Men det är klart att dom kan göra illa vid de gamla partierna om dom lyckas övertala några av

dess medlemmar. I Göteborg gäller det om Thorvald Källstad ska kunna hålla sej kvar. Och han är en duktig och hårt jobbande riksdagsman. Rektor vid Metodisternas Teol. Skola här i Gbg, som du väl vet. Vi har 103 bekännande kristna riksdagsmän, som, så gott dom kan söker genomsyra partierna. Och vi är väldigt rädda om dom. En hel del kyrkfolk, präster och andra, sympatiserar med L.P. Men säkert är partiet en olycka. Spännande skall det i alla fall bli att se hur det går den 20 ds.

Den 10/9. I går kväll var jag och hörde Stanley Jones. Det är en fantastisk gammal man. 80 år men vital som det värsta. Det är S.M.F:s pastorskonferens som kallat honom hit till Gbg. Han har väl varit i Sverige en tid. De offentliga mötena - 2 kvällar alltså - har dom fått låna Smyrnapkyrkan. Betlehemskyrkan är ju riven, så dom får ta sej fram så gott dom kan på andra håll. Det har varit ca 300 pastorer här, mest från Västra Sverige antar jag. Göteborgs pastorerna har förstas varit med.

Jag tänkte att ett brev från Hella skulle nalkas min hydda, men det lax inte. De allra käraste hälsningar till er båda ätte

Dick