

Hellen Rinell
637 Shinzaike
H I M E J I.
Japan.

Nr 219.

Göteborg den 26 sept. 1964.

Käraste min lillasyster!

Den 17 ds resp. den 18 fick jag dina brev nr 217-218. Tack ska du ha! Jag hade nog önskat skriva svar förr, men det har inte varit lätt att få tid till det. För det första så kom Lisa och David på fredagen i förra veckan. Åkesson och jag mötte dom 14.45 och han skjutsade oss hem och åt middag med oss. Flickorna bjöd på lever och melon. Och en hel del grönsaker, till Lisas fröjd. David, som knappt har några hårstriper var nere hos frisören och klippte sej och det kostade kr. 7:--. Det är ju egentligen förfärligt. Lisa brukar klippa sin man och det får hon nog göra i fortsättningen, om det går. På lördagskvällen hade dom det första mötet. Det var en ungdomssamling. Och det påstods att det var så intressant och roligt. Sven Ohm mötte ju upp här. På söndag förm. hade David ett inledande anförande då han anknöt till Valdagen. Sedan predikade den unge mannen. Han är i Olles ålder, alltså 34 år. Han predikade bra sa dom. Jag var inte med på förm, då jag inte var riktigt bra. Från kyrkan gick dom till Margit Sjöbergs körkaffe, där jag inte heller var med. Men kl. 15.30 mötte jag upp på Margareta. Där fick vi en väldigt go och fin middag med 3 st. sandwich och kalvstek och sparrissoppa - före steken förstas - och glass och kaffe. Jag mådde inte helt bra, men jgg mådde inte ill a heller utan konsumerade vad som bjöds. Var och en betalade för sej utom Lisa och David och Ohm. För oss andra gick det till kr. 17:-- pr person. Men trevligt var det. Följande var med: Åkessons, Jonsons, Ivar Lindahls, Margit Sjöberg, Lolly och Evert Larsson, Lindahls dotter och måg, som du väl gissar, John Ericssons, John Jakobsons, Märta och Gösta Kuhlin samt Ebba och Ludde och jag. Åke överlämnade en bok från församlingen och Ohm också en på söndagen från samfundet. Det var väl närmast med anledning av födelsedagen. Lisa fick blommor båda gångerna. På kvällen var det ett välbesökt och intressant möte. Gossen Urban Bothzén, som varit i Kongo i 2 år som lärare skulle framföra en hälsning. Den tog 15 min. tyvärr och sa just ingenting. Så hade Ohm ett långt tal om dessa båda gamla missionärer. Dom satt där båda och såg ut som om det kvittade. Mötet började kl. 19.30 och 20.30 fick dom ordet och talade väl närmaade en halv timma var. Lisa m å s t e ju fara hem måndag morron 7.35 eller när det var. David är kvar än. Och tänkte fara till Borås tisdag em. och till Stockholm torsdag och hem till Uppsala fredag för att på lördag fira sin hustrus födelsedag. I torsdags hade vi en strålande sommandag. Och David och flickorna for till Stenared och hade en fin dag. Under denna dag ringde pastor Carl Olofsson och ville ha tag i David. O. är ju i Västerвик. Men dom hade uppbyggelsekonferens i Oscarshamn med Hagberg, Norrköping som talare. Han kunde dock i sista minuten inte komma. Hans hustru var allvarligt sjuk en dotter lika så och H. själv skulle in på sjukhus. David försökte neka men dom tyckte att at skulle hjälpa dom. Och han for i morse och kommer tillbaka måndag. Annars hade han och jag planerat några besök hos våra gamla och sjuka. Han var ensam hos Elias Sahlins och Judith Persson samt hos sin gamle chef från Kulan, Johnsson. Det varvisst på onsdagen och på em. var vi hos flickorna Johansson. Måndagskvällen var han på syföreningen och lät utsätta sej för frågor och besvarade dom. Det gällde vardagslivet så där i allmänhet. Och dom tyckte att det var roligt. Nu på måndag ska jag bjuda på syföreningskaffet. Du undrar förstas vad det är fatt med mej, som låter bara så där halvskaplig. Jo, jag har haft ont i min vänstra sida vid midjan, mycket ont och hätterna värst. I torsdags den 24 kom äntligen min doktor hem från semester och jag fick komma dit första dagen. Han undersökte och funderade länge och kom till att det kunde vara bältros. Det är inte helt konstaterat än, men det är troligen så. Vi väntar på lite utslag. Och dom kommer väl endera dagen. Och så får man lära sej att tacka för "rosorna vid vägen". Även bältros:or. Jag vet att det kan bli mycket plågsamt och mycket långsamt. Men det kan visst ibland passera lite lindrigare. Det är ju bara att hoppas och sen ta det som det blir. Jag har ju aldrig haft någon sjukdom som utlöst smärta och varför skulle jag undgå allt. Jag är ju ändå så tacksam för ett långt liv utan någon egentlig sjukdom efter ungdomsåren. Så det blir hog bra.

Jag har talat med David om dina bekymmer för era saker och sagt att Lisa inte får röra dom. Och han har förstås accepterat. Dessutom vet David allt om dina bekymmer, men under tysthetslöfte. Han är ju högst förvånad, men det har kommit så mycket i vägen, så vi har inte hunnit prata igenom det. På måndag em. hoppas jag vi får en stund, då vi också ska göra upp våra affärer och jag skall överlämna räkenskaper och andra papper till honom. Nu har flickorna fått sitt och hyrt sej ett eget bankfack. När nu David hämtat deras, så har jag bara ~~ett~~ erat kvar. Och 1966 är jag helt min egen!!! David och Jag var också hos Alma Gustafsson. Och då lämnade hon mej ytterligare Kr. 25:- till Japan. Så sa hon att hon har alltid varit så fästad vi Kongo, men, sa hon, "jag tycker dom bär sej så dumt åt, så nu har jag övergått till Japan!" Där fick Davidikongo! Beloppet är alltså insatt på din bok. Konferensen i Karuizava, var det det svenska missionärernas? Jag hoppas verkligen att du slipper ett sånt konferensbesvär till innan du kommer hem. Usch då!!! Och de andra missionerna ungdomar tycks ju inte vara mycket bättre än våra.

Det var väl att ni försäkrat er om ensamrätt till sommarbostaden nästa sommar. Jag uhrdrar om inte en kyss på kinden av G. efter allt som hänt skulle kännas som en förädares kyss? Men du tog naturligtvis vänligt emot den och det gjorde du rätt i. Men därtill går åt en hel del av Guds nåd. För resten kunde jag ju också tala om att Ebba och Ludde och David var hos Märta och Gösta på middag i går och hade så trevligt, sa dom. Jag hade själv främmande på em. Lisbeth och Werner Thörnqvist och deras 11-årige son var här och därtill syster Signe. Du kanske minns dom om jag säger att hon sitter i rullstol efter polio för 9 år sen. Och dom har aldrig varit hos mej förut. Vem är Maj-Britt Skoog, som ska gifta sej med Harry Lindqvist? Är han änkeman? Om jag kan få tag i Sv.J. och dina "förfs" artiklar, så ska du få dom. Det var ett bra besked Oscar gav sin vän om G:s bil. Halleluja! Stackars Thor och hennes huvudvärk! Om hon nu också måste resa hem, vad blir det då av vår japan-mission? - Tack ska du ha för Anna J:s aerogram. Helleminstyver! Nu ska jag gå ner med detta brev sedan jag stoppat in de mängder av hälsningar!

allt om alla

David