

Hellen Rinell
637 Shinzaike
H I M E J I.
Japan.

Nr 230.

Göteborg den 11 jan. 1965.

Älskade min lillasyster!

Den 3 ds skrev jag mitt brev nr 229 till dej. Dagen efter skrev jag ett långt brev till Dodo också, med anledning av deras julhälsning och berättade allt om vår jul, precis som jag gjorde till dej. Ebba och Ludde var hos doktorn. Och jag sa till Dodo att jag tror att jag väntar att avsluta detta brev tills i dom kommer från doktorn, så får vi reda på vad han sa. Det låg till nästa dag. Den 5 alltså. Då kom ett brev från Dodo som sa att hon tänkte ringa oss den 16 januari kl. 21 omkring. Du kan tro att vi blev häpnade och glada. Hon ville ha omgående svar på om vi kunde vara samlade och ta emot tel. från Californien. Skriv opp att vi är på plats den kvällen. Även om vi ska vänta hela natten, så ska det bli så roligt sååå. Om vi också får räkna med att du inte är riktigt klok, som kostar på så mycket för att få prata med de gamla mostrarna, skrev jag till Dodo.

Beträffande Ebba, så hade hennes blodtryck gått ner till 240 från 255 förra gången. Mellan dessa båda läkarbesök hände det sej att som Ebba stod och pratade med mej i tel. förr hon handläst till golvet med mikrofonen under sej mot vänstra sidan av bröstet, som lite illa tilltygat. Nu förklarade doktorn att det var en vanlig svimning troligen därav att hon reste sej hastigt för att gå till tel. Han hade inget sagt om den försiktigheten. Men nu vet vi det. Annars hände inget särskilt. Armar och ben höll. Och Ebba har ju ständig vakt av Ludde, så hon kan ju ta det hur försiktigt som helst. Och då hon nu medicinerar skall väl blodtrycket jättna ut sej åtskilligt mer.

Medan jag kommer ihåg det, ska jag hälsa från Alma Gustafsson. Hon blev så glad för den lilla fina portmonän. Och jag skulle nu alldeles säkert hälsa dej och tacka, vilket härmed av tvenne hjärtan varder gjort.

Ernst Jonson ligger där fortfarande i det närmaste likadan. Han är ju så klen att dom kan inte röntga honom. Men en av läkarna hade sagt här om dan att hjärnan är nog ganska illa skadad. Han har kunnat le ~~någon~~ någon gång och sagt ja vid något eller några tillfällen. Antingen han nu blir bättre eller lämnar denna tillvaro, så blir nog Mirjam väldigt ensam. Deras tre barn, som nu är vuxna och väldigt praktiga och rara, följer i alla fall inte sina föräldrar på vägen till livet. Ingen av dom. Och det har alltid varit tungt för dom. I går hade Inga-Lisa bjudning för Tyra Andersson 85 år samt Amanda och Astrid Sahlin och mej. Dom tre förstnämnda hämtade hon i sin bil och skjutsade hem dom. Också. Amanda är 86 år och jag är 75 minst. Kl. 15 började vi och kl 18 fortsatte jag till Härlandatrakten, där vi har en medlem, Alice Andersson, som du inte känner. Men hon fyllde ändå 70 år. Hon är klen och är aldrig med i kyrkan. Och när hon orkade lite mer var just inte med då heller. Men nu var hon förstas mycket glad för uppvaktningen från församlingen och oss andra.

Den 13 ds ska jag gå till Ragnhild Andersson, som också fyller 70 år. Jag blev närmare bekant med henne, då hon låg på Lillhagens sjukhus, alldeles i botten med sina nerver. Sedan ganska länge är hon frisk och kry och förtjudande rar. Hon är med i församlingen så mycket hon kan. Hon har en dotter som jobbar för att hennes man sitter sjuk sedan många år tillbaka, tror jag, och hon får ha tillsyn till deras flicka. Hon är norska och då hon varit hemma i Oslo har jag fått hälsningar från min vän Rakel Ivers-en, som du väl känner?

Så tack för ditt brev nr 227 av den 31/12 kom i fredags den 8. När du vinner de 25.000:- vet jag inte. Det beloppet och en hel del mindre utlottas varje år bland dom som föregående år ökat sitt bankinnehav i en speciell bok med 500:-. Självt får jag nog ge upp i år, för jag behöver mina pengar. Man det är ju så enkelt att ha man i en bok, så kan man ta ut där och sätta in i lönesparandet. Så det kostar ju ingenting. Man har samma ränta. I dag kom det en försändelse med film från Elisabet Axelsson. Men jag kan inte hämta den i dag. Vi ha ett förfärligt väder med yrsnö och regn så jag vågar inte gå utom dörren och är helt förbjuden av Ebba och Ludde. Jag var inte ute i lördags heller, fastän det då inte var så besvärligt. Jag är rädd om mina gamla ben för det kan vara bra att ha dom en tid framöver.

Jo då, jag har ditt foto av 1963 och jag skickar det till Hedvall i dag, om jag kan få något bud till posten. Annars lämnar jag ner det till Inga-Lisa, så får hon ta det med sej i morron bitti och lägga på det i Mölndal tillsammans med detta brev. Och kanske något mer. Antecknar dato för dopet. Skriver brev. Så har du också ett onormalt blodtryck. Men jag förstår inte vad 90/170 betyder 170-175 brukar jag ha. Och det är ju fint. Men vad betyder 90? Jag menar förstås 170 eller 175. En sänka på 17 år ju lite hög men inte alls oroväckande antar jag. --- - - - Du döptes den 23/3 1913 i Gbg II. Står i porträttkatalogen. Stackars Thora, som är så pass klen. Det blir väl också rätt ensamt för henne. Det känns ju på ett annat sätt, då man är sjuk. Hur kan Hjördis bära sej åt så att hon sitter och pratar när du jobbar för dom. Och hon därtill vet att Gerdie är sjuk, om hon nu annars skulle göra nåt. På tal om julskinka så fick jag av Aina och Olle 1 kg. skinka, fasligt gooo. Flickorna fick väl ungefär likadant. Var och en ~~stak~~ tillagad för sej. Jag kan inte riktigt medå det där att inte få något erkännande på de båda blom-

stercheckar jag skickade Gerda till blommor åt Åke. Jag fick för resten ett julkort från Hermanssons. Kan checkarna ha förkommit? Kan inte jag få fråga Gerda? Checkerna går över hela landet. Om du inte frågat så skulle man kunna tänka att Åke, som kanske mest filosoferar tappat bort det hela. Om du inte vill så får det väl vara med kravet på erkännande. Jag har ju i alla fall tagit ut beloppet av dej!!! Tack så hjärtligt!

De 50:- kr. som jag skickade till Stina tog en förfärlig tid för att komma fram. Först sätte dom in beloppet Rättshjälpsanstaltens konto. Dom ringde till mej och vände sej sen till Postgirot och fick det rättat.

I dag hade jag brev från Emilie Bertelson. Hon fyllde 80 i okt. "Under helgen har jag vittnat på mötena 4-5 gånger. - - - Jag har blivit så gammal. Svårast är det när jag skall gå. Om vintern äro vägarna mera halkiga. - Jag åker alltid med spark, så kan jag inte falla så lätt! 15 gr. kallt hade dom en natt. Så är det bara de tusende hälsningar som du får dela med Oscar och med Thora om du ha förbindelse med henne. Det menar

Omka