

Hellen Rinell
637 Shinzaike
H I M E J I.
Japan.

Nr 234.

Göteborg den 27 febr. 1965.

Älskade min lillasyster!

Nu har jag ett hel liten bunt brev att besvara. Det beror givetvis på att då jag skrev sist hade jag inget brev att besvara. Det första nr 231 kom den 18 ds, nr 232 och 233 fick jag den 22 ds. Tack ska du ha!

Härmed översänder jag flickornas cirkulärskrivelse. Var så god! Jag tycker nog att den är väldigt litet sägande. Att ha varit i Japan i 7 mån. eller 6 och inte ha mer att förtälja. Det måste också vara en påfrestning att efteråt upptäcka - förmodar att dom gjort det - att man citerat Jes. 9:6 ofullständigt. H A N är ju också E V I G F A D E R. Inte sant? Så skriver man om Hellen och Oscar Rinell, de två vänner som vi antagligen kommer att "avlös om några år. Jasså, skulle jag vilja säga!!! Nu kanske en sån där manglad sak går som X-band men jag tar det för säkerhets skull så här.

Du undrar vilka scener vi såg med er på. Ja, det var inte lätt att redogöra för. Om jag från början räknat med att återge det, så kanske jag kunnat anteckna något. Men då hade jag förstås förlorat det där spontana intrycket, som är så värdefullt. Det var flera bilder på Oscar omgiven av skolungdomar eller tjänstemän och var det var för folk. Väldigt bra. Ja, han åkte ju cykel också emellanåt. Rosorna ja, dom var förtjusande! En fin bild var också den där Hell tar emot 3 japanska damer i sitt hem, då dom där små och smärta japanskorna, klädda i sina förnämliga komono, bugade så elegant. Och den tjocka Hella gjorde det så gott hon kunde. Det var mer på Hella, men jag kommer inte ihåg vad det var. Flickorna var tydligen på kalas någonstans och satt mitt emot värdfolket, eller om det var gäster, bugande i sittande ställning. På dom var det också något mer, men jag har glömt det. Gerda kunde väl berätta det. Hon har ju sett den flera gånger, eftersom honnär ute och reser med den. Visst kände vi sången, som Dodos barn sjöng, bara vi fick sansat oss. Jesus älskarmig jag vet En av våra gamla söndagsskolsånger.

Nej, Olles håller väl inte riktigt på att flytta ännu. Men dom får nog ofta fara ut och se till bygget, dvs. se till att dom jobbar, dom som ska göra det. Men Olle har varit sjuk ett tag och barna med i något slags influensa eller kanske vanlig förkylning. Men nu mår dom bra. Nu hoppas dom på 1 april, men ingen vet ännu.

Så roligt att du kunde avsätta så mycken tid och hjälpa din vän, som låg på sjukhus.

Ja, det är förfäligt vad mycke sjukdomar dom har i den Ljungqvist-Rinellska-Hermanssonska släkten. Stackars Elsa! Vilka bördor dom måste bära.

Det sista i det första brevet gäller Oscars pension. Vad 3.675:- inclusive tillägg är för något förstår jag inte riktigt. Det måste handla om pensionen från samfundet? Folkpensionen är f. n. 320:- pr månad vilket blir 3.840:-. Jag antar att det menat 3.850:- för man får alltid några kronors utjämning vad årets slut, i stället för att dela upp 10:- kr. på 12 mån. Från 1 juli i år får vi lite mer. Du kan gott fråga Uppsala och säga att så och så får Oscar i folkpension f. n. Skulle samfundspensionen stanna vid så lite, så får ni väl båda lika mycket?

Tänk att Gerda inte haft klart för sej att hon varit dövd på ena örat! Gunnar Westin har väl varit det genom livet, antar jag. Men det märks minsann. Han måste ju jämt sitta med ena handen kring örat, för att kunna uppfatta vad man säger om man sitter på fel sida.

Gerda Liberg dog den 19 ds och skall jordfästas av Åkesson på måndag den 1/3. Hon var 91 år gammal. Den 25 ds befordrades C.G. Lundin till Härligheten, 96 år gammal. Det stod en notis i Gbgs-Posten i dag om det.

Så går vi till brev nr232. Min duk är 130x130cm. och servietterna 50x50 cm. vitt linne från Almedals Försäljningsmagasin. Jag skulle väl tro att en duk till nattvardsbordet skall vara avlång på något sätt. Eller hur? Om du låter mej veta hur stor den ska vara, så kanske vi kan hitta någon lämplig. Jag tycker att det skulle vara roligt att få skänka en sådan till Himeji Center. Detta utan diskussion annat än om formatet. Har ni bågare eller individuella kalkar? - Jag skall ta reda på vad duk och servietter och grytlappar och allt kostar. Nej, du är då inte lik den långa. Hon trillar både nu och då och annars också, men inte buck-



No 934-277668

lar hon till sej så där som du gör!!! Taaat lugnt! JUKON-salva ska jag skicka med i något patetet.

Det var fantastiskt! Kostar kopian av filmen 35.000:- kr.?

Beda ringde mej här om dan, då hon hade fått ditt brev. Och vart så glad sååå. När jag skickade pengarna till Stockholm, så bad jag dom att Beda skulle få ett personligt brev därifrån. Jag sa att om missionsföreståndaren är hemma, så kunde ju han få uppdraget. Beda fick också brev från Erik Ruden. Och hon tyckte att det var så roligt att få dessa båda brev. Högsbo Sjukhus är ett mycket förnämt och bra sjukhus. Det är före detta LV VI ett militär-sjukhus alltså. Moderniserat och fint och så trevligt på allt sätt. Dom håller på att resa ett eller flera höghus där ute också, så det blir väldigt stort med tiden. Enelund vet inte mycket om livet. Han är alldeles väck. Fyllde 80 år i början av året. Moberg vet nog inte heller så mycket. Han svarar ju på tilltal, men dom vet inte hur han har det. Båda är ju uppe. Nej, Ernst har inte lämnat oss. Men jag hörde att i förrgår hade han varit så dålig igen och Mirjam var så lessen, sa Åkesson. Ja, han har en fruktaffär en gros. Dom har sålt ut lagret och stängt kontoret och betalat hyran för några månader framåt för att avvakta om det kan ordna sej på något sätt. Så kan troligen inte ske. Nu har han legat så i 2 mån. Jag skulle inte tro att Ernst kommer sej igen, fastän Mirjam försöker hoppas. Inte tror jag att det kan bli så långsamt heller. Men det vet man ju inte. Det vore hemskt om han skulle få ligga så i flera år, vilket händer ibland. Mirjam Jonsons adress är: Ånggårdsgatan 42, Göteborg SV. Jag vet inte om du ska skriva nu eller om du ska vänta ett tag. Men om du skriver, så måste du hoppas med henne.

Jag harvundrat vart Ogunis tagit vägen, för jag har inte hört talas om dom på länge. Det var ju alldeles förtjusande att få en så förnämlig kimono, som hennes bruddräkt! Det är ju allt för generöst och vänligt. Varför är dom så snälla mot dej tro? Det är ju alldeles klart att Dodo ska ha den, om hennes mamma skulle lämna denna tillvaro före henne. Det ska du säga till Dodo också, vilket jag antar att du gjort. Det bara förvånar mej att du kan ha den, du som har ett så pass regält format.

I morron ska jag ha "stor" middag för Ebba och Ludde och Helga. Dom ska få fläskkotlett och persikor med vispad grädd. Kotletterna får Ludde steka, för att dom ska bli riktigt goa. I onsdags var Mia Hellström och Margareta Freij hos mej mellan kl. 16.30 och 19. Greta hade tjänstgjort på Lasarettet i Mölndal ett tag efter sin sjukdom. Men så blev hon sjuk igen och var ännu sjukskriven. Mia bodde hos Greta men skulle resa hem i dag. Sedan ska hon till Värld kongresen i USA. Och stannar kanske där någon tid och tjänar in respengarna, kunde jag förstå Greta hyr t. v. ett rum hos sin yngsta syster Nian, som bor i deras gamla föräldrahem. Med si familj. Här om dan talade jag med Femi - Carl Erik Freijs mamma, som är Grejas äldsta syster och hon/sa att Greta fått plats som avdelningssköterska på Lasarettet. Nu förstod jag att hon tjänstgjorde på någon kronikeravdelning, vilket ju är mera troligt. Inte kan den som stått utanför den egentliga sjukvården hoppa in på ett larasett så där uten vidare. Dom får ju komplettera alldeles väldigt. Men om hon säger att hon har avdelningssköterskeplats, så accepter det bara. Jag vet ju ingenting bara tror. Jag tyckte att Greta såg väldigt tanig och klen ut. Men vi talade ju inte alls om hennes ställning utanför församlingen å sånt.

Blommorna fick Eva i mitten på denna vecka. Dom kostade 10:- kr. och hon fick en bukett till samma pris av oss. Hon ringde i går och tackade och verkade pigg. Men hon orkar inte så mycket än. Sjukskriven till den 14/3, tror jag Roy sa. Mamma Ester har visst varit hos henne rätt mycket sen hon kom hem. Ja, det är då för väl att den saken är ordnad och hon är fri från så mycket inneboende ont.

Hur många gånger har jag inte sagt att det heter inte m e d e c i n utan m e d i c i n ?!!! Inga-Lisa Eriksson har flyttat ifrån mej. Det har jag kanske sagt. Men hon håller på med en del reparationer i sin nya - egentligen gamla - lägenhet och har legat hos mej i 2 nätter. Vi har flyttat ut soffsitsen och lagt den på golvet i köket. Och där har hon sovit gott. Så har vi haft var sitt rum. Det var så roligt att ha henne här. Men dom håller på med bokslut i Fässberg, så hon har inte kommit hem förr än närmare kl. 23 båda kvällarna. Ja, så var det väl knappast något mer för i dag än de allra käraste hälsningar till er båda. I morron när jag går till kyrkan lägger jag på detta brev. Vi har i dag haft snö och storm och väglaget passar mej så dåligt. Hoppas det blir mera användbart i morron.

Inga

11

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..