

Hellen Rinell
637 Shinzaike
H I M E J I.
Japan.

Nr 236.

Göteborg den 26 mars 1965.

Älskade min lillasyster!

Tack ska du ha för brev av den 17 ds, som jag fick den 22. Det var nr 235. Just nu är jag färdig med 3 st. paket att i morron bitti avsändas till dej. Tror att jag ska specificera tullnoterna här nedan. Men på svenska.

Allt är skickat Small package - Gift - R E K.

1 st. Linneduk	handfällad	46:-	
6 " Servietter till d:o	D:o	47:-	/7:85 pr st./
1 " Bordduk, bomull	Helgas gåva	11:-	
1 " Linneduk till Nattvardsbordet		27:-	/ min gåva/
6 " Tabletter, små, bomull		3:90	/ 65 öre pr st./
4 " D:o " Linne		3:80	/ 95 " " " /
3 par Grytlappar		9:-	/ 3:- pr st./
11 " D:o		33:-	/ ev. 3:50 pr par
2 st. Hjärtan att lägga i linneskåpet	eller till nåldynor.		Vet inte vad såna kostar
1 tub. Jukonsalva /det enda som debiteras Hella/		3:30	

Så kanske lite förklaringar. Linneduken med servietter vann jag på en försäljning för några år sedan tillsammans med en massa annat på Diakonfruarnas försäljning - kyrkans fruar. Det är min gåva till försäljningen i Himeji. Hoppas att duken till nattvardsbordet passar! Om inte så får ni sälja den och skaffa er en annan. 10 små tabletter har jag köpt på en realisation. Tog inte reda på vad dom kostat förut. Hjärtana har jag fått av en sjuk vän i Mariestad. Har kallat dom för nåldynor på tulldeklarationen.

Att den första duken är handfällav ökade priset med 8:- kr. Annars 38:-. Serv. också mycket dyrare handfällade. Minns inte vad dom skulle kostat annars. Priserna har jag fått i Almedals Försäljningsmagasin, där jag köpte den andra duken. Helga sa att kr. 3:50 för grytlapparna är nog billigt. Pr par förstås. Då va baddan vad pengar den där Oscar har fått! Det är nog ATP. Allmänna Tjänstepensionen. Står det inte på försändelsen vilken tid den omfattar? Dom där siffrorna säger mej ingenting. Är det inte enklast att be Gerda ta reda på vad ni vill veta om alla dessa pengar? Hon som bop på ort och ställe. Huvudsaken är ju annars a t t dom har kommit. Intex sant? I dag skulle jag ha rest till Borås på Sverges Ekumeniska Kvinnoråds årsmöte. Men jag har gett upp. Där finns ingen frikyrklig talare mer än Linnéa Hörlen som leder en morronandakt. Dom hade bett Joel Sörenson komma, men han tackade nej. Och då undrar man om det inte finns någon mer frikyrkoman än Joel i detta land?

Jag kom att titta på siffrorna till "Utbetalningen av-ser 6304 - 6503" Ska det inte vara 6304 - 6305? I så fall kan det ju handla om de båda första åren 63-64? Eller 63-65? Ja, jag vet inte. Det klarnar väl så småningom. Jg fick faktiskt ett personligt brev från Hjordis den 18 ds. Det var ett vanligt och rätt trevligt brev. Men så skriver hon så här: "Har du kanske hört nyheten? Det kommer att bli dopförrättning igen i Himeji. En flicka anmälde sej till dop i söndags och Fujiwara tror att det finns åtminstone två ungdomar till som är på väg. De har redan talat med honom om dop men inte bestämt sej ännu. Det är underbart att se hur Gud verkar. Den flickan som döptes i samband med tvåårshögtiden har tagit med sina föräldrar till kyrkan. Mamman har varit där åtminstone två gånger och det är rörande att se hur flickan hjälper sin mamma tillrätta med att hitta psalmer och bibelställen. Vi har ju mest ungdomar på mötens, men det vore underbart om också medelålders och äldre funne vägen till Kristus!"

Jag tänkte ju närmast på att ungdomarna talar i första hand med Fujiwara om dessa ting? Det kanske dom gör. Eller skulle Oscar och ni ställas åt sidan då hon inte nämner er i sammanhanget? I ditt senaste brev stod det ju att två var anmälda. Ja, hur det nu är med det ena och det andra, så är det i alla fall

underbart att unga människor kommer till församlingen.

Jag skall ordna med flickornas adress, så att Kontakt går direkt till dom. Så till väskan! Jag tyckte först att du frågade mej om jgg ville ha en sammetsväska väska. Ja, tänkte jag, de var inte så dumt. Jag behöver en liten svart väska sill min svarta klänning, en sån där som man har med sej och lägger vid sitt kuvert på bordet eller över huvud taget bär i handen på vilket kalas som helst Men nu var det ju inte alls en sammetsväska utan en sommarväska. Och sammet eller svart siden har ni väl inte där österut? Ska väl titta på flickornas. Och återkomma.

I tisdags hade sällskapet Nåd och Sanning årsmöte. John Jakobsson och jag utsågs till att gå till Ernst Jonson med en hälsning och blomma. I dag på middagen hämtade John mej och vi var hos Ernst en liten stund. Jag måste säga att jag blev så överraskad att han såg så pigg ut. Munnen hade kommit i nästan rätt läge. Han log sitt förtjusande varma och soliga leende och var tydligen glad att se oss. Det var väldigt roligt att se honom. Det var ju ett väldigt framsteg

sen jag såg honom sist. Det var den 7 febr. då David var här på Y.M:s dag. Men - och det är ett tråkigt men - Ernsts bror har här om dan talat med överläkaren. Och han sa att hans hjärta är väldigt dåligt. Men vi hoppas, sa han. John pratade ju med Ernst kanske lite för mycket. Jag sa bara till honom att vi tänker på honom varje dag och vi blir så glada för varje gång vi får veta at att han blivit lite, lite bättre. Då kom tårarna i ögonen. Mirjam blir ju så glad om någon som sett honom tycker att det ser lite hoppfullt ut. Så du kan gärna skriva några rader till Mirjam och hjälpa henne att se det lite hoppfullt. För det gör hon. Om du inte redan gjort det. Nu avvecklar dom affären. Jaså, Gerdie skall lägga beslag på Lindahls lägenhet. För det första går det inte och för det andra så tror jag nog inte att Gerdie är nöjd med den. För en stund sedan ringde Roy och sa att han fått bandet från Strutz. Han hade inget att spela upp det på f. n. och trodde inte att det var så mycket som gällde dom. Han kommer hit med det endera dagen. Så var det bara de allra käraste hälsningar ätte oss alla tre genom

Omberg