

Hellen Rinell
637 Shinzaike
H I M E J I.
Japan.

Nr 239.

Göteborg den 17 maj 1965.

Dyraste min lillasyster!

I höst flyttar Åkessons till Sundsvall. Vi ha fått "sorg på sorg" Ernst Jonson sjuk och troligen ur räkningen. Spångbergs ha flyttat och Åkessons packar snart för Sundsvall. Först tyckte jag att det såg förtvivlat ut. Jag var orolig natt och dag. Sov stundtals på nätterna bara. Det kändes förfärligt. Men så plötsligt i onsdags 8 dar blev jag plötsligt helt lugn och började tänka. Då fann jag hur oerhört självisk jag var och troligen många med mej. Och så kom jag/därtill att dessa människor, som vi innerligt älska, borde vi unna allt ~~det~~ bäst det bästa dom kan få. Och nu har jag det så. Må dom trivas och må det gå dom och deras nya församling väl. Sju år i Göteborgs II kanske räcker.

När jag talade om detta för Alma Gustafsson tyckte juhon att det var tråkigt. Så sa ~~han~~ ungefär så här: Varför kan han inte stanna? Han har khaft ett hårt jobb här. Arbeta får han väl göra vart han kommer. Varför kan han inte stanna? Truvé var ju i Tabernaklet i 42 år! Efter någon minut fortsatte hon: Det viktiga gaste är förstas att han är där Gud vill ha honom.

Hos Ernst Jonson var jag i torsdags. Han låg faktiskt och läste tidningen. Men inte vet jag om han fick någon behållning därav. Jag förstod ju att han blev glad att få se mej eller se en av sina vänner. Inte vet jag om han kunde säga vad jag hette. 4½ månader har vännen Ernst legat så. Någotbättre än från början är det ju förstas. Men det är inte länge sej dom ringde efter Mirjam och hon fick kasta sej i en taxi. Men när hon kom dit var anfallet på retur. Staccars Mirjam! Vaxenda dag åker eller går hon ut till Högsbo. På em. går barnen dit. Hur länge skall dom orka? Det är inte så länge sen han ville komma hem. Det är ju uteslutet. Men bara det att han ligger och funderar på det är ju en oerhörd påfrestning för familjen och särskilt för Mirjam. I går var kören där och sjöng för Erstan och för Simon Moberg och för Hulda Lindqvist. Den sistnämnda en av de våra i det närmaste 80 år. Jag besökte, som sagt, alla tre i torsdags.

Så var det pengar! Folkpension 320:- Riksförsäkringsverket kr. 62:- och LMF kr. 100:- sommargåva. Tydligen blir det ett plus med kr. 62:- i månaden för Oscar. Det var väl inte dumt? De båda första beloppen satte jag in på den blå boken och hundralappen på den gröna - vinstboken!?!?

F.N. innehåller den blå boken kr. 6.520:70 och den gröna kr. 5.657:66 vilket du kan slå ihop till kr. 12.178:36.

Du kanske redan vet att Lisa och David fått lägenhet i Eriksberg, som dom anser vara det finaste av Uppsala. Så där så! Dom har fått satsa rätt mycket i fastigheten förstas jag, men däremot fått en skaplig hyra. Och det är ju som en gåva, även om det kostar mycket pengar. Nu är det ju fråga om vad ni får för folk i eran lägenhet. Det är klart att det inte är den lyckligaste tiden att få uthyrt på sommaren. Men jag hoppas att det går bra. Så har dom fått något att bo i under juli månad något stycke från Olles. I juni ska dom gästa barna ett par veckor eller vad det var. Det skulle inte varit roligt om dom inte hade fått någon lägenhet då ni kom hem.

Har du för resten något förslag till pastor i Gbgs II? Jag har inget. Någon gång ibland går jag upp till Sofia Johansson. Hon är rätt klen, fastän hon är ju uppe men orkar just inget göra. Med disken hjälper hon till ibland. Hon orkar inte upp för trapporna i kyrkan. Hon bor ju så nära Smyrna och går dit ibland, för där behöver man ju inte gå i trappor. Fosterlandsstiftelsens kyrka är ju också lätt att komma in i. Men mest är hon hemma. Anna börjar väl också känna sej trött. Men hon tar sej upp för kyrktrapporna och verkar trip-pa så lätt. Hon har ju fyllt 90, Vivi är 84 i höst och Asta är väl 75-80 tror jag.

I dag är det regningt och grått hela dan. I går var det kallt och passade precis att ge sej ut i vinterdress, vilket jag gjorde. I em. kl. 18 har

Syfföreningen utfärd och jag har anmält mej att följa med. Annars är jag inte aktiv medlem i detta sällskap. Vi åker buss till Smyrnagården. Det är Smyrnaförsamlingens pensionat, som lär ligga någonstans mellan Västra Bodarna och Alingsås. Och där påstås vara mycket vackert. Trevligt säger dom som har bott där och go mat har dom. Vi ska väl dricka kaffe antar jag. Ebba och Ludde håller på att söka sej något slags sommarvistelse. I går var dom i Gråbo, men kom för sent. Dom vill ju gärna bo vid Västgötabanan, då dom har så nära till Olskrokens station. Mej lockar inte sånt. I år tänker jag vara hemma hela sommaren med undantag av såna här små utflykter, som jag följer med på.

På tal om flickornas väskor så fick jag ju veta att dom har beställt dessa. Att jag blev så förskräckt berodde på att jag trodde att det skulle vara gåvor från er. Jag borde ju också nämnt att jag fick kr. 100:- av dom för väskorna och har satt in dom på banken. Dom är alltså med i slutbeloppet, som jag

I marginalen: I går predikade Arvid Eriksson på Gårda hos oss. Å. var borta. John Jacobsson ledde mötet. Så såg jag att John gick och bad E. att uttala välsignelsen. Ja, så var det med det.

angivit här ovan.

I lördags em. hade jag "kalas" här för 4 damer, som tillhör församlingen men som vi aldrig ser där. Och för att göra det extra trevligt för dom bjöd jag Anna Gustafsson. De 2 var fruvar var för sej. De andra 2 vårdar en supig bror och en hund. Dom frågade om dom fick ta hunden med sej. Visst fick dom det. Annars hade dom nog inte kommit. Det daltas förfärligt med denne vovve. Han är så bry över ryggen av allt gott som dom stoppar i honom. Sådana som dom här båda sista sitter i alla fall där hemma på sina högtidsdagar och väntar att pastorn ska komma och uppvakta på deras 60-årsdagar eller vad det är för något, fastän man knappast ser dom mellan dessa tillfällen och knappt känner igen dom. Jag har varit med Åkesson där 2 gånger. Vilket fattigt liv dessa människor för! Men dom är snälla och vänliga och jag hoppas gudfruktiga. Nu kommer det nog snart ett brev ätte Hella! Det tror med de käraste hälsningar till er båda

Seulga