

Hellen Rinell  
637 Shinzaike  
H I M E J I.  
Japan.

Nr 941

Göteborg den 3 aug. 1965.

Min älskade lillasyster!

Detta brev skulle egentligen varit iväg i går, då det var din födelsedag. Nu kommer det ju inte förr än "dagen efter" Men det är lika hjärtligt menat. Du ska ha ett hjärtligt tack för de 66 år som du varit en så rar syster och de senaste 48 åren lillasyster. Jag fröjdas över att nästa år så här dags kan jag gratulera dej pr telefon. Inte så mycket mer än ett halvår till så är ni på hemväg. Vilken nåd!

Visst fick jag en stor påse blådruvor från Oscar och dej. Jag fick välja mellan sånna och blommor. Jag vet inte varför jag inte kom att nämna det i brevet från Sävsjö. Jag hade nog inte kommit så långt i mina redogörelser för vilka som varit hos mej och vad dom hade med sej. Den 30/5 kom Ebba och Ludde med en jättebukett från Mirjam och Stenungsön. Det var vilda blommor och andra. Den hade på förm. stått på flygeln i kyrkan. Den 31 kom Ingeborg och Maja med vindruvor och konfekt. Den dagen fick jag doktors löfte att för första gången åka i rullstol ut på toil. Underbart! En stor blombukett kom den 1/6 från Astrid och Anna Berglöv, ett par gamla och klena vänner. Köpte mej 1 par kryck-käppar för kr. 32:- Det visste du förut!!! Den 11/6 sa doktorn att mitt brott låg så fint till enligt röntgen. Ebba och Ludde och Sigrid Sahlin kom till mej Sigrid - Elias hustru - Hade 3 långskaftade rosor med sej. Väldigt vackra och kostade säkert minst kr. 10:-- Därtill fick jag ett brev från Hella!!! På kvällen kl. 19.30 kom en underbar bukett från Ruth Bothzén. Den 14 kom Karin Larsson med en vacker krukväxt och Ingeborg och Maja med frukt och karameller. Den 15 brev från Syster Signe med en blomstercheck på kr. 10:-- som jag var mycket tacksam för. Stella kom med 1 ros.på förm. Så kom Maj-Britt Åkesson och Agnes Nordin med gottor och blommor. Agnes är styvmor till Berit Nordin, missionärs-kandidat. Minns inte om hon går till Japan eller Kongo. Den 16 fick jag en pampig bukett från Thyra Andersson. Ebba och Ludde kom med brev från David, Hella och Dodo samt 3 kort - ej foton - från Holmquistarna. På kvällen kom Alva Johansson - Gun Källstogens mamma - med 3 vackra rosor. Samtidigt kom Roy en stund. Flickorna hade också med sej ett paket som kommit flyg från Dodo och innehöll 1 vit skål med violer. Förtjusande sött. Den hade jag mycken glädje av En av dom dagerna på kvällen kom Karin Håkansson och hade med sej en påse, som innehöll en stor portion jordgubbar, grädde och socker, samt tallrik av papp och en sked. Det var så trevligt påhittat. Jag ställde det i kylan och åt det nästa dags lunch. Den 18 kom Lisa Widlund med en bukett av många små rosor. Signe Andersson var också uppe den kvällen. Fick blådruvor från Olivia Moberg. Från Elisabet Axelson fike jag ett kort och kr. 5-, som jag stoppade i plånboken i stället för att köpa blommor. Från Matilda Persson fick jag ett kort. Jag hade ju glömt hennes 80-årsdag, tyvärr. 21/6 fick jag en stor och vacker bukett från Karin Durchback och Alice Sjöström. Inte långt efteråt dog Karin helt hastigt 57 år gammal. Anna Olsson - Hildur Johanssons på Gårda åldringsvård - kom med gåvor från dom båda. Astrid Karlson och Marie - 9 år ? - kom och gav mej "Troshjärtar och original" Inga-Lisa kom med en fin chokladask från sej och sin kamrat Berit Arvastsson. 23/6 Ebba och Ludde hade brev från Gerda med sej m.m. Kort från Eva Colldén kom direkt till sjukhuset. 25/6 Stora och vackra buketter från Alice Andersson en 70-årig och klen kvinniska samt från Berta och Herbert Jacobson. I den sistnämnda fanns nattviolor som tillsammans med reseda var mammas speciella älsklingsblommor. Christina Magnusson - barnmorska på Sahlgr. - kom med en vacker bukett rosor. 26/6 kom Märta Juhlin-Gustafsson med man och en vän från Borås, Gerda Pettersson, samt blommor. 27/6 Mirjam hade en jättebukett med skögsblommor, vill jag minnas, Edith Lindahl hade en stor kartong gottor. Den 28/6 som var minnsista dag på Ortopeden kom David upp på middagen. Senare kom han och Ebba och Ludde med mitt bagage. Att ambulansen nästa morron kl. 9 förde mej till Sävsjö visste du förut. Nästa morron hade jag brev från Hella och kort från Margit Sjöberg, som var i Uppsala då. Samma dag jag lämnade S. hade jag ditt senaste brev.

Ja, detta var väl rätt tjatigt det hela. Men dels vill du gärna ha detaljer och så har jag berättelsen nedskriven om jag vill återgå till den någon gång. Jag tror att det var i torsdags som Eva och Roy kom upp en stund och hade med sej 3 st. de underbaraste eldsvåderöda rosor. Nu ligger dom i en skål med vatten avskurna från skaften. Runt om adiantum, som också stått sej. Dom är så vackra I söndags em. kom Åke och Maj-Britt Åkesson och deras 9-årige Ulf samt en fru, som dom tagit med sej för att hon var så ensam. Det var väldigt roligt! Under de 4 veckor jag var i Sävsjö var det sommarväder 1 vecka. I går på Nannys begravningsdag var det önskeväder. I dag ösregn det. Ludde har gått till ett torg i Olskroken för att köpa fiök för dom och mej. Sedan kommer dom hit och handlar andra saker åt mej. Ja, mina systrar har sannerligen fått att göra. Dom som vet det säger att augusti skall bli lika regndiger som juli. Och lika kall. I morron ska Olivia Moberg begravas. Det kanske du inte vet. Hon dog i torsdags. Lasse, som bor hemma, fick på morron höra något ljud från hennes sovrum. Troligen dog hon just då. Ambulans till Sahlgrenska, där detta konstaterades.

X  
Åkesson hade alltså 2 parentationer i söndags. Han talade ju så vackernt att man hade väl frusit om man fått vara med. Du vet att Nanny dog under ett telefonsamtal. Å. sa därom: Men så kom det rikstelefon ovanifrån, som bröt samtalet. Om Olivia sa han bl. a. att hon var så vacker. Det var ju så att man mötte hela hennes själ i hennes strålande ansikte. Hon har inte varit i kyrkan på flera år men hon levde ändå mitt i församlingen. Och hur noga och geherös hon var med sina vecko- och andra offer. Hon samlade t. ex. de kollektpengar, som hon hade givit dit om hon varit med. Likaså de spårvagnspengar som skulle ha gått åt. En gång på året skickade hon med mej eller någon annan k. 150:- till syförening en. Vilket ansvar! Vi skapade i början av året ett löftesoffer för avlöning åt vår ungdomspastor. Hennes kom visst till församlingskassan pr post efter hennes död. Hade vi 100 sådana av våra 380 medl. skulle vi ha det välordnat på allt sätt. - Så ska jag väl säga att jag mår egentligen väldigt bra och går bra om jag gör ett undantag för min mage som är lite i olag just nu. Men det går väl över. Bara vi fick lite bättre väder skulle jag gå ut och gå lite i sällskap med mina systrar. Och på söndag är jag nog i kyrkan. De tusende hälsningar till er båda ätte

Per Lantz