

Hellen Rinell
637 Shinzaike
H I M E J I.
Japan.

Nr 242.

Göteborg den 11 aug. 1965.

Käraste min lillasyster!

Våra senaste brev möttes tydligen på vägen. Jag skrev den 3 ds och ditt kom den 7. Tack ska du ha. Så skönt att Oscar fått en chans att spela tennis och hålla sina 70-åriga leder i funktion. Dessutom det utomordentliga nöjet. Han han duktiga motspelare?

Att inte Hella har lärt sej att när man reser bort skall man vara beredd på vinter- eller sommarväder vilken årstid som helst!!!??? Det är jag. Eller det har jag lärt mej.

I måndags var jag ute och promenerade en bra stund med Ebba och Ludde. I dag likasom i går ha vi också vackert väder. Annars har det inte varit gott om så dant. Av 4 veckor i Sävsjö hade jag en vacker.

Tänk att man kan åta sej att bli sekr. på engelska! Det är ju minst sagt inte klokt. Oscar skulle väl inte behöva tacka nej, men han har ju så ohejdat stora krav på sej själv.

Du ska tro att jag är lycklig att vara i mitt lilla hem igen. I söndags var jag i kyrkan. Astrid och Helge Karlson - Nics Helge du vet - kom och hämtade mej, då dom också skulle till kyrkan den gången. Annars har dom ju mest varit i Kortedala-kyrkan, där dom tillhör accosiativt. Från kyrkan följde jag med dom hem och åt middag. Dom har nämligen skaffat sej ett radhus i Lindome. Förtjusande trevligt har dom. SÅskjutsade dom hem mej vid 18-tiden för att sedan fortsätta till Centralen och hämta sina stora flickor - 14 år - som varit på juniorläger. Det är en älsklig familj och gudfruktig och verksam. På min födelsedag fick jag brev från Dagny och John Berg. Dom är så uppmärksamma. Då fick jag veta att John varit sjukskriven hela sommaren. Blodtryck 210 och jag vet inte allt vad han har. Dom var då i Uddevalla-trakten. Märta Swedberg ligger på Bethelhemmet för en propp på hjärnan, så Dagny skulle resa hem ensam och se om hon var så pass att hon kunde ta hem henne till sej. Matilda har varit på B-hemmet och hjälpt till med Märta varje dag.

Eftersom jag glömde Matildas 80-årsdag så ringde jag henne. Det är fantastiskt så bra hon står sej och vad hon orkar! Av henne fick jag veta att Theodor ~~Swa~~ Swedberg hastigt avlidit tisdag eller onsdag i förra veckan. Om jag fattade henne rätt så hade han eller dom varit i Rodesia och varit hemma ett par dar då detta hände. Vad människor dör hastigt!

Till Matilda ska jag skriva ett brev och skicka en pengsom försenad födelsedagsgåva någon vacker dag.

På tal om gåvor så kan du tro att jag haft mycken glädje av min nya sidenjacka och schalen, som du tillverkade på Akademiska, om jag minns rätt, när jag i Sävsjö satt ute på en hall. De flesta dagarna var det ju inte varmt. Men vi satt väl där en stund ändå ibland. Och vad jackan beundrades!

I dag har det blivit den 12 aug. Och jag minns att det är Alef Lantz födelsedag. 71 år. I går förm. fick jag duka av allt vad brevskrivningsattiraljer heter. Och i stället duka fram kaffe. Frideborg Lundskog-Jansson kom och en liten stund senare Stella Andreasson. Frideborg är vår gamla Emma Janssons svägerska och ha mycken omsorg om Emma. Dessutom var hon skolkamrat till våran Ruth. Dom tyckte att jag var så duktig sååå. Och roligt var det att jag kom. Lite senare kom Ebba och Ludde, överlastade med mat å sånt till mej. I dag är det en av sommarens vackra och varma dagar och dom har farit till Wrångö. Dom hade med sej ett brev från Dodo till mej. Hon är väl för rar, som skriver till sin gamla moster. Vilken otäck sak Bernie har haft! Hoppas att allt går bra. Mätte nu bara Dodo hålla. Samtidigt med B:s sjukdom hade hon ju hans syster med familj som gäster. Och så vaket och sin egen familj. Hon önskade sej en semester på månen! Hon är förunderlig flickbarnet att kunna hålla humöret uppe under allt. Åtminstone då hon skriver brev mitt i natten på sjukhuset. Någon i familjen måste ju jobba. Ungarna blir hungriga då och då!!!

Just nu strax efter halv 14 ringde Olivia Ramkvist. Och nu ska jag först berätta om henne. Långfredagen föll hon hemma i sin lägenhet och bröt vänstra armen. Har legat på lasarettet 1 mån. Därefter på något konvalesenthem i Adolfsberg ~~xxxxx~~ i 2 månader och sist på ett annat hem, där hon fått behandlingar, vilket hon var så glad för, i 1 månad tillsammans 4 mån. Hon var så lessen att hon inte kunnat skriva. Alla hennes dåliga leder har ju blivit sämre efter allt detta liggande. Men sedan i fredags - tror jag det var - är hon hemma. När hon sa att hon nyss kommit hem frågade jag om hon varit i Varberg? Nä, vet du inte att jag har varit sjuk? Nej, vet du att jag har varit sjuk? Ja, det visste hon. Jag tror att det var i Laxå hon varit sista månaden. Hon är ju fantastisk denna Olivia, som inte tappar sugen. Hon sa att hon den sista månaden ätit i matsalen och gått till bordet och hämtat sin mat själv. Hon hade fått så bra massage och andra behandlingar där. Så lite om pengar! Tänk att jag skrev till dej den 17 maj och den 20 hamnade jag på sjukhuset. Sedan har följande hänt. Den 11/6 betalade jag Riksföreningen med kr. 102:85 för f. å. Oscars folkpension för juni var 358:- och för juli

kr. 370:-. Den 28/6 satte vi in Helga Johannessons 150:- och i dag ha avierna för augusti kommit. En annan får ju bara 339:- Men den där asiaten kan lägga sej till med 370:- Nu finns det en uppgift på pensionsanvisningen att tilläggs-pensionen utgör kr. 372:- pr år, vilket gör 39:- pr månad. = 31:- Bra!!! Vi hämtar väl alla våra pensioner i början av nästa vecka och placerar dom. Jag vet inte om jag sa i förra brevet att vi kallat Göte Sohlberg från Ebenezer. Ännu vet vi väl inget om hur han ställer sej till detta. Gittan Sahlin har kommit hem från Calif. Och i kväll ska jag och några till förstå jag till Sävedalen och välkomna henne. Hon sköter hemmet för en fru och Gittan får då alldeles gratis en 1:sta klass flygfärd till Oslo, då dom håller till. Gittan får ledigt 5 dagar för att hälsa på de sina. Sedan återvänder hon till Oslo och så småningom till Calif. Damen är troende och mycket förmögen säjs det. Flickan har tydligen fått det bra. Amanda är naturligtvis glad att få hem sin tös om också bara för några dar. - Så var det slut från tt för i dag
Millioner hälsningar ätte
Inga

Inga-Lisa hämtar mej med sin bil kl. 19,