

Hellen Rinell  
637 Shinzaike  
H I M E J I.  
Japan.

Nr 244.

Göteborg den 27 aug. 1965.

Hella-barnet mitt!

I dag är det 1 månad sen jag kom hem från Sävsjö. Å de ä roligt att vara hemma må du tro.

En annan som har kommit hem är Karin Ahlbom. Mennhon har gått hem till sin Gud. Och därför vill vi av allt hjärta tacka honom. Jag minns att redan i våras var hon klen och låg på enskilt rum, egentligen isoleringsrum. Och dom var inte angelägna om besök. Hon orkade tydligen inte. Det var i förrgår den 25 ds, som hon löstes från de bojor hon varit slagen i sedan 28 år. På Vasa Sjukhus har hon legat i nära 9 år. Hon skulle fylla 59 i höst och gick in strax efter sin 50-årsdag. Begravningen äger rum den 1 sept. kl. 12.15. På Kvibergs Kyrkogård. Det är visst den 7:de parentationen på ett par månader, som blir nu på söndag. Dödsannonsen såg ut så här: KARIN AHLBOM vår älskade 15/11 1906 - 24/8 1965 har i dag gått hem till Gud efter en mångårig sjukdom. Lidandet bar hon med stort hjältemod och vi minnas henne med glädje. I vår sorg deltaga släkt och vänner. Gbg den 25 aug. 1965. Annie - Greta och Anders - Ingrid och Gustaf - Birgit och Olle - Kalle och Margareta - Gunvor och Lennart - Ingrid Pettersson Dom där 50:- kr. som Roy eller Eva skulle ha för något utlägg som dom haft för dej gjorde jag i ordning med detsamma. Vi har nya och så tråkiga 50-lapper så man vill gärna bli av med dem. Jag skrev väl om att både Eva och Roy var här och att dom hade så vackra rosor med sej. Men jag glömde väl att säga att dom inte ville ha några 50:- kr. Jag tror att jag sa till Roy att då skriver du till mamma om det. Eftersom du frågat efter hm det blev ordnat, så har väl varken jag eller Roy skrivit därom. Förlåt så mycket!

Söndagen den 29/8 kl. 12.15. Jag har hört en predikan av Oscar Rundblom från Västerås Domkyrka. Så har jag druckit kaffe för andra gången i dag. Och nu är jag här. I lunchkot kl. 12.30 får vi en rapport från de amerikanska rymdfararna Och lite senare tas dom ner från rymden. Det är ju fantastiskt vad dom rör med mycket. - Att jag inte var i kyrkan i dag berodde på ett förfärligt ösregn. I fredags var Roy här med en osthyvel, som jag bad honom köpa, då han nästa gång for till Danmark. Så kom jag att fråga om dom var hemma på jubileumsdagen 31/8. Jodå, det var dom. Släktkalaset skulle dom ha hos Lindows den 4 tror jag. Men på tisdagen skulle dom ha Ester och Elsa på mat, som han sa. Vill du komma med då. Ja tack, sa jag. I går ringde han och bestämde tiden till 16.30 och frågade efter Ebba och Ludde, som inte var inne. I dag ringde dom till Roy, men då var där ingen hemma.

Nu är austronaterna upphämtade ur vattnet. Jag hade suttit med min lilla radio i knäet och somnat, då det verkligen hände. Ringde då till Ludde och fick besked Ni vet väl lika mycket som ni om detta, antar jag.

I morron ska jag beställa en stor bukett eller en fin - jag vet inte vad det blir - till Karin Ahlboms begravning, som blir på onsdag på Kvibergs Kyrkogård. Som sagt var. Vi tar med Oscar och dej i den buketten, vad det nu kan kosta. Den 5 septävs. nästa söndag har vi välkomstmöte för Åke Wallén, vår ungdomspastor och för vår nye vaktmästare.

Avskedsmötena för familjen Åkesson kommer att hållas den 25-26 sept. Jag vet att David har skrivit till dej, så du vet allt om honom och dom. Tänk, så fint det gick. Bernie har visst kommit hem för andra gången. Hoppas att allt är bra.

I dag är det den 30/8. Oj, oj, oj! Nu fick jag ett brev från Hella, det 247:de. Jagv trodde väl inte att jag skulle få nåt brev från dej förr än efter din hemkomst till Himeji. Tack så hjärtligt!

Jag har just beställt en bukett av gula rosor med något litet blått inslag - jag vet inte vad dom heter - till Karin Ahlboms grav. Det blir säkert vackert. I allmänhet skickar vi inte blommor till församlingsmedlemmar och sånt folk utan vi ger gåvor till församlingens minnesfond eller något annat. Men ibland

gör man så här. Ahlbommarna - undantagandes Annie - har nog inte förståelse för våra synpunkter. På kortet skrev jag "Med tack för din vänskap och ditt goda föredöme i prøvosam tid! Och så era och våra namn. Så fick jag hälsningen till Margit Sjöberg, som jag vidarebefordrar i dag. Jag hörde att Ivar fått brev från David. Ävenledes. I dag har jag varit på posten och betalat eran hemförsäkring kr. 41:-. Nästa gång betalar du den själv. Tänk om igen vad tiden g å å å r! Ja, jag går alltså omkring och handlar och ibland far jag också ner till stan. Alldeles ensamma jag och min käpp. Om jag skulle låta detta brev ligga tills efter Roys födelsedag? Det gör jag. Nej, jag ångrar mej. Jag ser att du frågar om en del i dagsbrevet. Dom enda som jag vet om som fyller den 22/7 utom jag själv är Gunnar Sahlin och Edith Rinell. Inte Alef alltså. Han fyller på Klara-dagen. Mammans namnsdag Visst går jag bra. De sista 12 dagarna på Sävsjö gick jag också med bara en käpp. Till alla läkares och alla andras förvåning och till min glädje. Kruzet

är att jag måste ha käppen i vänster hand för att avlasta höger ben. Doktorn i S. sa att jag måste ha käppen även när jag går inne. Det hade jag i 3 veckor. Men nu går jag utan stöd inne. Precis som före benbrottet. På eget initiativ köpte jag ju mej en käpp i april f. å. då det känns tryggare eftersom jag har lite balansfel. Det är bara det att jag går lite försiktigare nu. På fredag ska jag till Ortopeden för att ta avsked - eller vad det kan kallas - där. Tänk att Gerdie och Oscar har kommit till ett så gott "samarbete" och vunnit lagrar å sånt. Det är ju en viss ljusning. Inte sant? Har jag inte talat om att jag fick 4 långskaftade röda rosor från Nic och Liss på födelsedagen. Och från Astrid och Helge Karlsson och Astrids föräldrar och syster en pampig bukett med 10 rosor och div. annat. Det var faktiskt roligt. Därtill en hel del post. Också det så roligt! Så ska ni väl må så gott och ha så roligt ni kan under ytterligare 6 mån. och sen ska ni ha roligt jämt!!! De tusende hälsningar ätte

*Bulpa*