

Hellen Rinell  
637 Shinzaike  
H I M E J I.  
Japan.

Nr 246.

Göteborg den 13 sept. 1965.

Käraste min lillasyster!

Hur ska det bli, då det inte kommer några brev från dej? Det undrar jag. Det är ju nästan den enda korrespondens jag har. Det är i varje fall inte så mycke därutöver. I dag kom det av den 10 ds - 3 dagar på vägen - som ska ha nr 249 och inte 248, som du menar. Jag har ändrat numret. Nu är det rätt. Ja, vi undrar nog ibland, då vi hör om dessa tyfoner som drar fram över Japan, om dom i någon utsträckning drabbar er. Det låter kusligt. Jag kan knappst stå på bena om det stormar lite mer än vanligt uppe på denna höjd. Men jag stannar ju inne om jag vet om det. Så då så. Jag tycker att ni ska avbeställa alla tyfoner när ni ska över till Californien! Vad menas med 7 missionärer med  $3\frac{1}{2}$  barn? Är det någon ofödd, som du räknar med? Medan jag kommer ihåg det så ska jag säga att Roy visade på födelsedagen en slips, som han fått. Jag såg den faktiskt inte på nära håll. Ja, det är ett ämne till mycken tacksamhet att Karin har befordrats till härligheten. Det är alldeles fel det du säger att jag har tagit hand om Karin. Jag har varit väldigt lite hos henne för hon har varje besöksdag haft besök av sina syskon eller Pettsson. Men jag har däremot gärna gått dit när det passat. I dag har det blivit I D A -dagen! Och hur hjärtligt vill jag inte gratulera våran lilla Ida. Den 14 sept. alltså. Kl. är mer än 18 och jag har varit på Vasa Sjukhus och därefter handlat lite. Middag har jag också ätit. Den bestod av risgrynsgröt kl. 16. Och nu har jag druckit kaffe och satt i mej 3 smörgåsar av mitt fullkornsbröd med sill. Du ska tro att det var gott. Brödet var varmt då jag hämtade det i em. Och just nu har jag talat med Eva för att tacka för ett kort, som jag fick i dag med en blomster uppsats från 40-årsdagen. Det var så vackert och roligt. Roy har hållit på och jobbat för det vilda med städning och disk och jag vet inte allt vad han sysslat med inför öppnandet av Bar Pigalle i morron. Så länge har dom hållit på med reparationen. Ännu var han alltså inte hemkommen då kl. är 18. Eva sa att Roy behövde den ledighet han haft nu. Men när den började bli för lång så blev det långsamt och han längtade efter arbete. I går hade han varit på DAGENS HUSHÅLL och jobbat. Där är konditorierna med i år. På 13 år som vi har varit bekanta, sa Eva, har han faktiskt inte haft en riktig semester. Den längsta var 12 dagar något år när dom visst var utomlands. I söndags var Aron här och talade i Linnéa på förm. Men hans egentliga ärende var att tala vid frikyrkorörelsens slottskogsmöte kl. 16. Detta hölls emellertid i Smyrna-kyrkan på grund av dåligt väder. I kyrkan var jag på förmiddagen Sedan var Helga och jag hos Ebba och Ludde på middag. Därifrån for vi till Domkyrkan där DEN KRISTNA ENHETENS ÅR startade kl. 1930. Kyrkan var packad med folk av alla kyrkoslag. Talare var Biskop Manfred Björkqvist, denne strålande gamle man med en fyllig och fast röst och klara tankar. Baptisternas sånkörer under Nils Bengtsson och metodisternas under någon annan skötte om sången. Källstad höll samlings- och välkomsttal och Gunnar Lindblad ledde i bön. Dessutom tjänstgjorde domprosten Conny Edlund. Och det var i sanning ett gott möte. Biskopen syntes varken eller hördes i detta sammanhang. Beträffande branden i Bar Pigalle så kan jag inte tro att Roy förlorar något på den. Dom hade säkert riskförsäkrat för sådana och andra olyckor. Detta eftersom du undrar. Det skulle nog inte gå att dra in på personalens löner!!! Beträffande Österberg så hörde jag här om dagen att han skulle bli resepredikant eller vad han skulle bli. Då undrar man ju lite vad som står på. Tänk att han ställt till med en historia i Stockholm också! Och så neka till eländet, då det blivit uppenbart. Är karlen klok? Att under dessa förhållanden

medveten om att församlingen ville bli av med honom redan i våras bara säja att han vill gärna fira sin 60-årsdag i församlingen anser jag var höjden av fräckhet. Stackars församling och vänner. Om den gamle och fine Georg Hammarström ännu följer med det hela - vilket jag förmodar att han gör - så måtte det göra detta gamla hjärta ont. Utan fläck och tadel tjänade han väl denna församling i 36 år, om jag minns rätt. Och så detta kalas! Hur kunde kaffet räcka till 290 då församlingen bara bjudat 50? Stackars Ö. och Gun! Så är det den 15 folkpensionens dag. Men jag hämtar inte i dag. Nästa gång jag skriver och jag har tagit ut för mina utlägg och satt in denna dags pension ska du få veta precis hur mycket pengar ni har på böckerna. Vi ha haft pensionärsträff i kyrkan kl. 12, den sista som Åkesson är med på. Nu är det snart det sista allting för honom och för oss. Sohlberg har inte svarat, så vitt jag vet, men från Stockholm har det sagts att han nog inte kommer. Vad det nu ska bli av det hela? Ruben Nilsson var inställd på Nils Kahlroth. Det hörde jag då han skjutsade mej hem från Dom-

kyrkan i söndags kväll. Jag har hört någon mer nämna honom. Självt vet jag ingenting och tror ingenting. Jag känner ju inte den generation det nu är fråga om. Och jag vet inte alls vad den stora predikantkommittén tänker. Detta om Kahlroth ska du inte föra vidare om jag inte säger något mer därom. K. har väl tjänstledigt ett tag för han skall ju kуска omkring och introducera om den nya sångboken. I kväll är han i Tabernaklet för att samla alla Gbgs-baptisterna där. Det blir väl mest sångare och sångledare och andra slags ledare. Flickorna är kanske informerade om pastorsfrågan. "Min andliga fader" och Elna Lindahl å sanna kanske låter det sippra ut. Ebba och Ludde går inte på pensionärsträffar och var alltså inte med i dag heller. På kvällarna kan man ju försvara dom med att dom inte orkar då. Men kl. 12! Jag tycker att det är särskilt tråkigt för folk tror nog att dom håller sej för unga för sant. Sanna finns, men jag tycker att det är så tråkigt att att mina systrar skall få en sån klick på sej. Dom tycker bara att "det är väl för dom som tycker att det är roligt!" Ack ja!

Så de käraste hälsningar till er båda från

*Smilga*