

Hellen Rinell
637 Shinzaike
H I M E J I.

Nr 248.

Göteborg den 10 okt. 1965.

Kära lilla Hella!

Efter förmiddagspredikan i dag hade vi extra församlingsmöte. Då beslöt vi att kalla Sven Gunnar Österberg från Viby till pastor. Han är 37 år gammal, har hustru och fyra barn. Vi kallar nämligen alltid pastorer som har 4 barn! Jag tror att det är ett gott val. Jag tror att det kan säjas om honom som om Barnabas att "han är en god man!" Under sin semistid var han jul-predigant hos oss. Vi hoppas att han kommer. Ni känner honom kanske. Han är son till Gunnar Österberg; som var i Borlänge ett tag. Nu är han visst i Gustafsberg, sa någon. Edvin och Sven är alltså farbröder till honom. Och det kan väl ingen hjälpa. I varje fall inte han eller vi.

Så göres det en insamling till Gunnar Westins 75-årsdag. Man föreslog från vår församling kr. 200:- eller så. Då det talats med honom om saken har han sagt att skulle det komma pengar från en bredare front, så skänker han beloppet till Betelseminariet. Och det kan man ju förstå.

I morse tänkte jag att när jag kom från kyrkan skulle jag sätta mej och skriva till Hella. Nej, det blev inte just så. Elisabeth Gustafsson hade ringt och och bett mej rapportera från församlingsmötet. Hon var så trött i dag, så hon orkade inte ut. Varför jag ringde till henne och berättade. Sedan satt jag på potäterna och när dom var färdiga så åt jag upp dom tillsammans med sill och grädde med peppar i. Efterrätt: Filmjolk med en skvätt grädde och lingon och kalaspuffar, om du nu vet vad detta sista är för något. Annars ska jag tala om det för dej, då du kommer hem. Men gott var det.

I kyrkan fick vi veta att Gösta och Majken Damberg's flicka - kanske 10 år - blivit påkörd av en bil och medvetlös förts till barnsjukhuset i går. Föräldrarna är på utrikes resa. Ett telegram har väl nu nått dom någonstans. Har dom bilen med sej, vilket är troligt, så måste dom ju ha den med sej hem och kan inte flyga. Å, vad det gör mej ont om dom! Utom flickan har dom en pojke, något äldre. Dom har inte bilen med sej utan flyger.

Nu ska jag höra Bo Giertz i radio från Falun. Det gör jag liggande på sängen Den 11 okt. I dag kom ditt efterlängttade brev nr 251. Och jag tackar såååå hjärtligt. Jag for in till Gurli Eklöf och köpte dina 2 par pads. Så sa jag till henne att jag skulle köpa Salubrin Fot creme för torra fötter. Nej, sa Gukli, gör inte det. Du ska köpa Idomin-salva. Vilken är mycket bättre. Och spray är inte alls bra. Det blir så torrt. Hon talade med en av sina medarbetare och hon sa likadant. Borzita fotsalva är också bra. Från dom gick jag till Helga, som sa likadant, och förordade, också denna feta salva. Gukli sa, vilket du ju själv kan förstå, att du ska smörja in dom och dra någon tunn mjuk strumpa eller något annat på dej, då du lägger dej. Då jag av ditt brev kunde förstå att du byggde bara på Salubrins egen annons i Året Rundt, så har jag tagit mej friheten att köpa Idomin-salva. Jag köpte en tub på 50 gram, som jag skickar flyg. När jag får veta vad du anser om medikamentet och om du tycker att det är bra, så ska jag skicka 1 glasburk, som ~~är~~ innehåller mycket mer och blir procentuellt billigare. Du har väl inte talat med dr Oguni om saken? Har ni ingenting i den här vägen i Japan, som ni kan få på lägarerecept ens? Ja, om jag nu har gjort rätt eller fel, så skickar jag tuben och spads i morron. Glasburken skickar jag då som småpaket. Du skriver så ottydligt om försändelsen, så jag vet inte riktigt hur du menar. Paket, som tar flera månader, skickar vi väl aldrig, utan att det gäller stora saker. Det finns också en N I V E A - U L T R A, som ska vara bra. Med röd rand över asken, sa dom.

Alma Gustafsson har inte hört någonting om sin ev. flyttning. Men det är klart klart att hon är orolig, då hon inte kan göra något åt det själv. Det är inte lätt att vara gammal och ensam.

På tal om pastorsfrågan, så vet jag inte vilka dom tänkt på. Backa Birger Eriksson tänkte jag själv på från början. Men så for ju han till Amerika.

Inte för att jag känner BBE alls. Vet inte om jag ens träffat honom. Men jag har intryck av att han är en bra karl och att jag inget skulle ha emot att få honom till pastor. Nu är det ju så att vi som sysslar med 4:de kvartseket känner inte den generation, som det nu är fråga om. Vår ungdomspastor tycker vi redan mycket om. Han är kanske inte så överbegävad. Hans hustru är nog toppen i den familjen. Men Folke Wahlén är god och intresserad av sitt arbete. Och vi är väldigt glada att äga honom. Samtidigt med ditt brev i dag kom folkpensionsanvisningarna. Vi har fått lite "påökt" igen denna månad. Oscar får alltså kr. 386:--, som jag hämtar efter den 15 ds. Och bankplacerar. Det var ju bra att vi inte behöver sända några pengar härifrån. Det är väl för tidigt att fråga om ni kommer till Torslanda eller till Arlanda? För resten kanske såna plan inte går ner på Torslanda? När du i nästa brev skriver om hur ni vill ha det med tidningar skall jag tala med Riksföreningen om hur ni kan få det. Skulle gjort det i förmiddags men glömde av saken.

På onsdag eller torsdag ska flickorna och jag gå till Libanons försäljning och dricka kaffe. Men vårt egentliga ärende är att höra Thore Gullberg, som sköter om både tal och sång båda dagarna. 2 gånger pr dag. Jag ska också tacka honom för hans framträdanden i Radi och TV. Han gör det så förtjusande och vackert. Den gångna veckan har han haft andakterna kl. 5.50 på morron. 10 mån. Ibland har han familjen med såj i TV. Avslutar i morron detta brev. Den 12 okt. Sedan jag skrev sist har faktiskt en hel del hänt. Er vän Gösta Göttestam avled ju hastigt den 4 ds. Det vet ni förstås. Naemi Carlberg, som du kanske inte minns; bröt lika hastigt upp från denna tillvaro den 27/9. Hon bodde tillsammans med Ester, som är anställd på Svenska Liv. I många år har hon varit bruten på grund av reumatisk värk. Men har gått där hemma och lagat mat å sånt. Den här dagen ringde Ester hem som vanligt men fick inget svar. Ringde då till någon granne och bad denne gå in och se hur det var. Hon fann Naemi på balkongen - död. Jag vet inte men kanske hon gått dit ut för att dricka kaffe. Och så - - -. Naemi var så fin och rar och ödmjuk i sitt lidande. De tusende hälsningar

Dundaga