

Hellen Rinell
637. Shinzaike
H I M E J I.
Japan.

Nr 249.

Göteborg den 22 okt. 1965.

Älskade lillasyster!

Vilket brev i går, så spännande! Tänk om ni kom härneråt näbstans! Det vore ingen gräns på det underbara. Ack, så roligt! Jag har inte fattat med Roy än. Ville inte ta risken att han kanske inte fått ditt brev. Just nu kl. halv 6 försökte jag utan att få svar. Men det kanske inte är så enkelt att ordna. Fastän jag tycker att när ni har en så fin lägenhet, skulle det inte vara omöjligt med ett byte. Blomqvist är 77 år och bygger inte längre. Du påminner om att han skaffade oss en lägenhet för snart 40 år sen. Ja, de var då då. Det var ju väl att du kunde acceptera mitt salveköp. Hoppas det hjälper dej. Tuben du fick kostade 2:50 och portot ingenting. Det fick du i stället för det kaffe jag bjöd Ebba och Ludde på i Folkets Hus på Libanons försäljning. Det kostade lika mycket. Nästa gång får du betala. Men jag har inte kunnat ordna med ny sändning i dag. Jag har varit på röntgen och hos doktorn på Ortopeden, vilket tog 5 timmar i anspråk. Och i morron förmiddag kommer Olle och hämtar alla fastrarna för att dom ska komma till Bendela och fira Karins 1-årsdag, vilken inträffar den 26. Vi ska alltså stanna där tills på tisdag. Och det ska bli livat. Det är också det enda ställe som Ebba och Ludde tycker att det är roligt att fara till. Annars gillar dom inte att vara tillsammans med folk. Så då så! När vi kommer hem ska jag skicka salvorna småpaket vanligt I går em. då jag kom hem från Johanssons, Viktoriagatan, låg ditt brev här på hallgolvet och därjämte en anvisning på kr. 100:- utgörande julpengar från L.M.F. Vassego! Dom har jag i dag satt in på banken. Dambergers Katarina tycks återvända till livet. Det hände lördagen den 9:de. På söndag fick föräldrarna veta det men kunde inte få något plan hem förr än på onsdag och kom vid 11-12-tiden på natten. På tal om salvorna så är det nog inte bra att använda 2 sorter på en gång, misstänker jag? Men jag skickar Jukon också, förstås. På tal om Österbergarna, så är det Sven, som har lite blandat mjöl i påsen. Också.

Nu ringde jag igen till Roy och träffade först Eva. Sedan talade jag med Roy. Eva kommer att svara på ditt brev, sa Royseman. Nu får du skriva lite mer om hur vi ska försöka ordna det hela. Det blir förstås Roy som tar hand om saken. Det var bra gjort av dej, sa jag till gossen. Det tyckte han också.

Professor Sin Itiro Tomonaga delar Nobelpriset i fysik med två amerikaner. Kemipriset fick Harvard-professorn alldeles för sej själv. Han lär vara något alldeles fantastiskt. Litteraturpriset gick ju till en ryss, högst förtjänt, säjs det. Sånt här är ganska intressant även om man inte begriper det. Roligt att japanerna är med i svängen på detta sätt, Likaså ryssarna. För att komma tillbaka till Uppsala-Göteborg så har ni väl en ganska billig hyra i Uppsala? Ni får nog också tala om för Roy detta och vad ni anser att ni orkar betala. Det vore ju hemskt om hyran blev så hög att den blev betungande för er. Nu har vi ju lite tid att resonera fram och tillbaka. Kommer erat "flyttlass" över Göteborg, så att man kan hejda det här om så behövs? Det går väl innan ni lämnar Japan. Tänk att det är bara 4 månader kvar!!!

Jag skulle kanske nämnt att det var siata gången jag var på röntgen och hos doktor Rydell på Ortopeden för mitt benbrott. Slutfört alltså. Men så har jag mina gamla knän, som just inte blir bättre av att man bryter ett ben! Det högra har gjort mej lite bekymmer. ~~Jag kan också~~ När jag går inträder plötsligt ibland ett kramptillstånd i knävecket, underifrån alltså. Benet viker sej och jag är nära att falla omkull. Men om jag kan hålla mej stående går det över på 1 minut eller 2. Och jag kan fortsätta. Men tänk om det skulle inträffa, då jag är mitt ute i trafiken, tvärs över en gata t. ex. Jag frågade doktorn när jag var hos honom den 3 sept, och då föreslog han att jag skulle skaffa ett

elastiskt knästöd, vilket jag gjorde. En stickad sak alltså. Men det räckte inte. Och nu sa han. Nu har vi en mycket bra sak. Det är ett par skenor osv. Ett sådant ska ni få. Det är en väldigt klumpig grej, men känns bra. Och jag tror att den kommer att rädda mina ben och livet å så. Därtill sa jag att jag behöver en sån där kniptång, som man kan ta upp föremål på golvet med. Det ska ni också få sa han. Jag har nämligen svårt att nå golvet, då jag ska ta upp dina brev på hallgolvet. Och så tar dom ju nästan slut, när jag fåt min kniptång!!! Dessa saker betalar jag ingenting för. Den förstnämnda kostar kronor 103:--. Vad den andra går till vet jag inte ännu. Ska hämta den, då jag kommer hem från Borås.

Ännu har jag inte hört av något svar från Österberg. Om det kommit vet jag inte. På söndag skulle jag egentligen varit hos Astrid Berglöv, som då fyller 75 år. Du känner henne nog inte. Men det är hon som alltid har så många och så fulla sparbössor för missionen. Både hon och hennes syster, som tillhör Saron, är ganska klena, men så trogna i sin gärning.

För resten så bor jag inte i Gbg Ö utan i Gbg S. Söder alltså! Ebba och Ludde har också sökt in på ålderdomshem nu. Och här om dan var det en ung dam från Ålderdomshemsbyrån hemma och pratade med dom och undrade bl.a. om dom ville ha gemensamt rum eller var sitt. Dom ville naturligtvis ha 2 rum när man kan få det så. I förrgår var jag hos flickorna Johansson. Sofia fyllde 85 år den 7 ds, men hon ville inte ha någon uppvaktning, så jag var inte där då. Nu hade jag en blomma med mej. Medan jag var där ringde jag till Å-byrån och bad att dom skulle skicka 3 ansökningsblanketter med dubletter till Johanssons. Dom borde naturligtvis gjort detta för länge sen men folk kommer sejt inte för.

Kommer ni in på Baptisternas nya ålderdomshem om ni behöver det? Annars har vi väldigt fina hem här i Gbg. Välkomna! Så de tudende hälsningar ätte

ersulph