

Hellen Rinell
637 Shinzaike
H I M E J I.
Japan.

Nr 253.

Göteborg den 14 dec. 1965.

Kära lella Hella!

Mitt brev av den 8 ds skulle ha nr 252, fastän det inte kommit dit. Och nu är jag här igen! Jag har likasom bara e n sak att skriva om. Sedan dröjer det kanske några dag innan fortsättning följer. Jag var i söndags hos Alma Gustafsson. Och så sa hon: "Jag skulle vilja ge 200:- kr. till Japan också. Kongo fick ju 200 här om dan! Dom pengarna får jag om ett par dar, då Ebba och Ludde hämtat hennes pension. Men jag tyckte att jag ville skriva till dej genast, eftersom du har så kort tid på dej uti Japan. Jag sa till henne att jag skriver genast och fick bekräftat att jag fattat saken rätt. Ibland undrar man hur det skall gå för missionen när såna hä här gamla verkliga missionsvänner försvinner med sina stora gåvor? Alma är ganska skröplig och orkar just ingenting. Men hon går upp varje dag och tillbringar väl en del av den ovamuppå sin bädd, som står öppen jämt. För några veckor sen fick jag se i Göteborgs-Posten ett stort foto på ett par gamla damer på ett nytt ålderdomshem i Lödöse hade påhälsning av landshövding Mats Lämne. Döm om min häpnad då den ena var vår gamla vän Gerda Jansson. Minns du henne? Kaptén Janssons hulda maka? Och jag blev så glad. Gerda har haft ett mödosamt liv och jobbat hårt. Och så komma in på ett så förnämligt hem! Det kostar 1 3/4 million att uppföra. Och där är plats för 33 pensionärer. Var och en har sitt rum och allt är förstäs högst modernt. Ja, det är dom väl unt.

Dan 15 dec. 1965. Om en stund kommer Ebba och Ludde hit med Almas 200:- kr. Och då ska vi dricka kaffe och äta smörgåsar i mängd. Jag har gaktiskt inget mer att skriva om, så jag tror att jag sänder dessa rader som dom är. Jag har nämligen en chans att få iväg brevet med flickorna. Annars är här halt, så jag vågar mej inte ut. I måndags var jag hos doktorn och fick en spruta. Då fortsatte jag till stan och gick några ärenden. Rsten skulle jag göra "i morron" I morron, det var i går, var det mycken snö. På kvällen regn på denna och sedan på natten flera grader kallt. Då går man inte ut med så buckliga ben som jag har. I dag är det väldigt grant väder men kallt och halt. Ebba och Ludde vill säkert ha med en mängd hälsningar, som jag nu stoppar i innan dom kommer och förseglar brevet. Men dessförinnan de allra käraste hälsningar till er båda också ätte

Sindya

