

Hellen Rinell  
637 Shinzaike  
H I M E J I.  
Japan.

257  
Nr 247.

Göteborg den 25 jan. 1966.

Älskade lilla Hella!

Tack ska du ha för brev till Ebba och Ludde i dag! Hur innerligt hoppas vi inte att även detta brev "jobspost" förintas i en härlig seger. Du vet att så blev det med båtbiljetterna. Brevet kom i dag så precis till vår bönestjänst och vi tog med vårän älskade Oscar bland våra bönemännen. Mellan 11 och 12 samlas vi kring nådens tron. Men vi kommer var och en från sitt håll. Några samlas i hemmet och vi ringer några srycken till varandra och talar om vilka bönemännen vi samlas kring just denna dag. Alma Gustafsson var den första vi hade. Så kom ditt brev och Oscar inringades och den tredje var en lärarinna från Karlstad, som heter Lydia Nilsson och tillhör församlingen där. Jag var och hälsade på henne i fredags och i går opererades hon för en tumör på hjärnan. Så hade vi några tacksägelseämnena. Det var från människor som fått hjälp av Gud och där vi fått vara med och bedja.

Nu är det ju några dar sen du skrev och vi hoppas innerligt att innan vi hann rycka in så hade Herren svarat på era böner. Eftersom det kan vara så att Han svarar förr än vi bedja. Jag kände det så förunderligt tryggt sedan jag bedit för Oscar en stund. Jag vet att man inte alltid har rätt att "bygga" på känslor. Men man är ju så tacksam också för känslorna. Och nog hade dom rätt den här gången?!?! Ja a, tack och lov! Så känner jag det i alla fall. Alma har varit så dålig en längre tid. I måndags, den 17 ds, kom hon till Sahlgrenska. Hon hade kommit så långt att hon ville det själv. Hjärtat är tydligen mycket dåligt. Hennes ben var som stockar. Och på 2 dygn fick dom ur henne så mycket vatten att hon lättade 4,4 kg. Hon blev ju genast mycket bättre. Det är klart att hon är klen men tycker jag att det är skönt att ha fått hjälp. Nu är det visst fråga om att hon ska komma hem i slutet av denna vecka, hur det nu ska gå. Nu har hon i alla fall provat på hur det är att vara omhändertagen och trivts bra med det.

I förmiddags ringde Olga Eriksson. Hon hade nämligen hört från bönestjärnen att Oscar var sjuk. Det var visst genom pastor Gerhardt, som hon känner. Hon hade varit inbjuden till Alingsås på församlingens 70-års högtid tror jag det var i lördags och söndags. Martin var ju pastor där i sin tidiga ungdom. Och det tyckte hon nog var ~~en~~ roligt. Annars undrar jag om Olga har så roligt? I dag fick jag med posten Evas och Roys julkort. På hans order lämnade jag mitt till Aina och Olle, då vi var där. Detta är faktiskt större än de andra väldigt vackert. Han ska komma upp någon dag och hämta de pengar han lagt ut för mej till gumman Nilssons 80-årsdag. Jag nämnde att pappa var ju lite dålig, vilket han visste genom brev från mamma. Men han trodde han också att det skulle nog snart gå över. Ske alltså!

Det var väl i går morse, som jag skulle ta fram ett paket med små filter, som man använder när man brygger kaffe, du vet? Jag fick nämligen 3 såna paket av Aina och Olle i julen 1 år sen alltså 1964. Dom sa att dom förköpt sej. Och därför delade dom med sej. I paketet har jag gjort slut på under året. Så bröt jag upp ett nytt och fann i detta - 1 par strumpor!!! Fina elasta tjocka Jag ringde upp Aina och sa att nog visste jag att dom var mer eller mindre tokiga, men att dom var så galna anade jag inte. Aina kom inte ihåg historien. Men Olle gör det nog. Så nu har jag ett par nya strumpor, som jag kan uppträda i då ni kommer hem!!!

Jag har just ringt in ett telegram till Agnes Nordin, som i morron fyller 60 år.

Nu får det väl vara slut för i dag. Men eftersom jag inte har något postbud i dag får ju episteln ligga över och kanske jag får något att tillägga i morron. Nu ska jag titta på TV och så ska jag bada och tvätta håret och sen sova gott. Det ska väl ni båda också göra.

Den 28 jan. 1966. Här har ingenting hänt. Och nu kommer Ebba och Ludde hit och tar mej med till banken och posten för att hämta handlingar, blanketter mm. för deklarationen. Och hämta mina pensioner samt betala hyra m.m. Då kan jag få chansen att lägga på brevet. Jag får nämligen inte gå ut ensam och vågar det knappast heller.

Jag har för mej att jag skrivit till dej om hur mycket ni har inestående i banken. Men jag får inte tag i det. Det gällde kanske i så fall endast 1 bok. Den 14 ds satte jag in Oscars pension och då antecknades räntan samtidigt. Räntan i den lilla boken får jag först i dag och jag vill avsluta brevet innan jag går till banken. Alltså: Stora boken kr. 9.972:09 och lilla boken kr. 5.957:88, vilket tillsammans utgör kr. 15.929:75. Tillk. rta omkr. 200:-

Vad vi undrar och frågar och oroar oss för er. Hur ska det männe gå? Jag brukar säga till min Gud som så: Herre hjälp oss! Låt något ske så att Oscar och Hellen och vi alla få uppleva så där påtagligt din kärleksfulla

omsorg om dina kära utslitna vänner och tjänare! Mätte Han tillföra er båda all den kraft ni behöver för att hamna här hemma hos oss! Sen får ni vila, vila, vila! Åh, vad det ska bli roligt!

I GP i dag står det om en 3-rumslägenhet ~~xxxx~~ i Göteborg som önskas bli utbytt mot en liknande i Uppsala. Den i Gbg säjs ligga i närheten av slottskogen. Slottskogen är ju stor, så man vet inte ännu mer än så. Jag ringde Roy, som ännu inte sett GP och han skulle ringa när han kom hem. Nu får du inte säga till Roy att jag har skrivit om det utan invänta hans brev om saken. Jag sa bara att det fanns en sådan annons i dag. Kanske ringer han mej, då han talat med dom. Annars är det ju bra bara han vet om det. I början av nästa vecka kan vi kanske ha ett par rader från dej. Jag blev förvånad att dr Oguni inte kan ta en sänka? Berör det på hans utbildning? Men är inte han utbildad i USA? för resten.

Nu ska jag klistra ihop det här brevet för om en stund kommer flickorna. Så beder vi alla tre och hoppas och väntar på goda meddelanden. Och hälsar er så kärt.

*Im Lora*