

Hellen Rinell
637 Shinzaike
H I M E J I.
Japan.

Nr 259.

Göteborg den 7 febr. 1966.

Käraste lilla Hella!

Visst ska brevet heta 257, som du menar. Nr 258 har du väl nästan fått i dag eller får du i morron. Och här kommer 259!

Så ska du ha tack för brev nr 257, som jag satt nr på. Hur tacksamma är vi inte att te att Oscar är så bra. Gud är i sanning god. Annars är Oscar väl så pass sliten, så man kunde ju vänta sej vad som helst. Och att du håller är väl allt för dtort. Ja, ~~må ni~~ leva!

Tänk att det är bara ~~5-8~~ veckor till den 10 mars. Tiden går i alla fall!

Kl. är 13 och för en liten stund sedan ringde Hulda Larsson från Gårda, som jag brukar hjälpa lite med bokslutet i Byggnadsföreningen. Hon kommer kl. 15.30. Alltså kan jag få ~~ihåg~~ brevet i dag tillsammans med ett par som ligger här förut. Det ena är till Gerda. Hon skrev till mej och talade om Mattis olycksfall så snart det hänt. Och samma dag skrev jag till Mattis med adr. Södersjukhuset avd. 24. Astrid Jäder ringde här om dan, då hon var i vår stad för något reportage. Och hon sa att Gerda skulle vara hos dom som på onsdag. I går ringde Martin Jansson och hälsade på mej, vilket jag tyckte var väldigt roligt. Han har varit i Tabernaklet på Y-M-dagen. Och han ringde från Ernestams, där han troligen åt middag.

Ja, Roy ska få pengar när han behöver dom. Ännu har jag inget hört.

Ebba och Ludde har båda lagt sej till med något slags förkylning med mycken hosta. Ludde var något bättre i dag men Ebba har just börjat. Jag har inget sånt!!!

Jag har väl förut berättat om att Berit Nordins föräldrar flyttat hit från Kiruna för ett år sen eller vad det kan vara. Jag pratade med henne -Agnes - i tel. för en stund sedan. Och vi talade om er och särskilt om Oscars sjukdom och att han var bättre. Hon känner er ju inte så mycket. Men så da hon: Ja, vi har ju ändå följt dom genom livet. Och jag har ett litet foto, klippt ut en tidning, på en liten baby eller om han var något större. Och det är deras son. Du ska få se det när du kommer hit. Dom är så förtjusande människor, så ni kommer säkert att bli goa vänner med dom. Han är Byggnadsingenjör vi S.J. och är ju borta ganska mycket. Men någon dag framöver hämtar dom mej och ,jag skall vara hos Agnes en hel dag. Agnes fyllde 60 år här om dan.

För resten hade vi diakonval i torsdags! Och Harald Nordin blev en av de 5 nya. Jag blev så glad såå. Du känner kanske inte dom andra heller. Annars blev det följande: Robin Widman, Bernt Lernberg. Kjell Persson och Sven André reasson. Faktiskt bra namn, fastän jag inte har varit med och gafflat.

Av Roy hörde jag att Åke är sjuk igen. Och Lally var heller inte så bra.

Vad det gör en ont om dessa präktiga ungdomar att dom ska ha det så besvärligt med sin hälsa.

Jag har just ringt till Almas brorsons hustru för att fråga hur det var och om Alma är kvar på sjukhuset. Engen hemma. Men troligen är hon kvar och det är ju för väl. Hoppas hon stannar så länge hon får vara där. Jag hade här om dan ett långt samtal med Mirjam. Och hon menar ju att Ernst blir lite bättre och bättre efter som tiden går. Om hon har rätt vet jag inte.

Ja, det här blir väl inte mer. Nu ska jag laga middag och sedan ta emot Hulda Millioner kära hälsningar från oss alla tre ~~ätt~~ till två genom

Milga

