

Hellen Rinell  
637 Shinzaike  
H I M E J I.  
Japan.

Nr 260.

Göteborg den 18 febr. 1966.

Käraste min lillasyster!

I dag har jag skrivit ett brev till Mattis - det andra - sen hon bröt sin lärbenshals. Hade några rader från Gerda i dag. I förrgår skulle Mattis få komma hem. Det har ju gått fort för henne. Eller också har dom så ont om platser, så hon är hemskickad. Nu hoppas jag att Edsättrahemmet blir ett bra konvalescenthem för henne och att hon får all den hjälp hon behöver för att lära sej gå.

Du kanske minns att Ester Börjesson bor tillsammans med en gammal lärarinna. Gerda Amberntsson heter hon. Gerda bröt lärbenshalsen för någon tid sen och har legat på Sahlgrenska. Nu ligger hon på Vasa Sjukhus och i sängen bredvid ligger Ester. Jag vet inte om Gerda har varit hemma någon tid eller hon kom direkt från Sahlgrenska till Vasa. I alla fall är Ester så pass utsliten genom att hjälpa och passa sin vän, så hon har också sökt in på Vasa för att vila upp sej. Och dom är båda så tacksamma att dom fått det så här. Sanna människor kan vara tacksamma. Men andra gnyr och grinar och kritiserar allting. Dom ligger på ett rum för 3, så det är nog så bra. Jag har i alla fall i dag skrivit ett litet brev till dom också, då jag inte kan komma till dom. Dom är så rara sååå.

Det var Ingegerd som satte mej på spåret.

I går var Lotta här och s tädade åt mej. Min åldringsvård har nämligen övergett mej. Och i Lottas sällskap var jag ute en halvtimme. Solen flödade och det kändes värmt i luften. En sån promenad har jag inte haft på mer än 3 mån. Det var också som en gåva från Himmelen. Annars har vi ju haft så sträng vinter. Och har det än. 15-20 grader på nätterna. Dom sa i radio i går eller i dag att det ser ut som om Stockholm skulle få den hårdaste vinter på 200 år om febr. höll på så här. Dom har haft mycket kallare än vi.

Till båda dom jag skrivit till i dag har jag sagt ungefär som så: Nu har jag satt igång att längta efter Oscar och Hellen. För nu tycker jag att det börjar löna sej. I dag om 3 veckor är ni på väg. Halleluja! Vi längtar för det vilda! Jag hade nämligen några rader från Gerda i dag. Hon skrev om Matilda och om Ruth, sin syster. Ruth har tydligen haft mycket hårda behandlingar under lång tid. Men professorn hade sagt att tumören försvunnit. Tänk så underbart!

I dag fyller Kerstin 7 år. Jag har just talat med henne i telefon. Hon har haft en sån där förkylningshistoria och varit i skolan för första gången i dag.

Anne Marie fyllde 3 den 12 ds. 3 dar i morron ska Aina och alla barna fara till mormor och morfar och stanna där under skolornas sportlovsvecka, som inträffar veckan efter den kommande. För ett tag sen hade dom s å kallt i Borås, så dom måste gå upp ett par gånger på natten och ha igång bilen, för att inte den skulle frysa sönder. Ett par nätter vet jag att dom hade 34 gr. kallt. Så har dom ju ett garage, som bara är halvfärdigt och inte användbart. Jobbarna gick från garaget och till andra byggen. Och när dom då kom igen, så var det så kallt att dom inte kunde fortsätta utan det står och bilen står ute och fryser. Du kanske kommer ihåg Bengt Jansson? Han med träbenet. Nu hade han väl en riktig protes antar jag. I början på förra veckan föll han ner mitt under arbetet och dog. En propp gjorde slut på den käre Bengt. Vi är ledsna för vi tyckte så mycket om Bengt. 61-år var han. Stackars Märta. Hon blir nog rätt ensam.

I dag har Mirjam hämtat hem Ernst på allvar. Läkarna hade föreslagit det. Hur hon ska orka med det förstär inte jag och ingen annan heller antar jag. Just N U inbjöd i radio Åkebisop Gunnar Hultgren Eder till Kyrkans Världsråds möte i Uppsala 1968 - jag tror att han sa den 4 - 24/7. Detta hade han inhämtat vid något möte i Geneve, varifrån han kommit i dag, tror jag. Alltså: V ä l k o m n a! Datuå för Generalkonferensen här ovan är kanske fel. Men det kan vi kanske återkomma till 1968.

Här i Gbg jobbar vi annars hårt. Tisdagen den 15 ds skulle alla svenska pensionärer hämta sina pensioner. Vid 5-tiden på morron skulle en transport av ungefär 1 million kr. i kontanter forslas upp efter Göta-älvdalen till post-

kontoren där för detta ändamål. Uppdraget att ställa om att pengarna kom fram i rätt tid innan kontoren öppnade var anförtrott åt en yngling på 19 år. I stället för att sköta uppdraget, som han skulle, försvann han med säcken om innehöll kr. 918.500:- försvann han med dom, vart visste ingen. Man visste ju vem pojken var och så småningom att han hade en medhjälpare på 31 år. I går förm. greps den äldste i Karlstad och ett par timmar senare 19-åringen utanför Växiö. Båda hade en massa pengar i bilarna, men ännu fattas 700.000:- I går tog sej 2 män under expeditionstid in i Svenska Handelsbankens kontor i Malmö och haffade åt sej 79.000:- kr. Den ene hotade med 2 pistoler och den andre med ån. Ingen människa döda des för personalen har order att i ett sådant fall bara lämna ifrån sej pengarna. Människoliv är mera värda än pengar menar man. Dessa båda går ännu fria. Och det är ju ruskigt. Nu får ni väl säga som David någon gång då han kommit hem att dom var faktiskt rädda för att fara hem till Sverige, för dom visste att här gick så många smittosamma sjukdomar. Det gör det nu också, men dom är lindriga och på retur.

Ni skulle ju kunna frukta för att komma hem till detta förbrytaresamhälle!!! Men var inte rädda. Vi ska nog beskydda er! I dag lördag ringde Ebba och sa att dom tänkte komma och hälsa på mej i morron Ludde hade visserligen drabbats av något illamående. Men dom hoppades att det skulle vara över i morron. Dom har väl inte varit här på 3-4 veckor skulle jag tro. Dom har varit dåliga och det har varit så kallt. Ja, nu har jag visst inga fler förbryterehistorier att ge dej, då det får väl vara slut för i dag. Alma är kvar på Sahlgrenska kunde jag ju också säga. Och det är då för väl. För i de gamla husen fryser både va tten- och gasrör och allt annat som är nödvändigt för att kunna bo där. Några hus från Almas har allt detta hänt. Å här sitter jag och längtar efter Oscar och Hella! Och hälsar dom kärt

*Anders*