

Hellen Rinell  
c/o Holmquist  
17118 Index street  
GRANADA HILLS  
Calif. U.S.A.

Nr 265.

Göteborg den 25 april 1966.

Hella Lella!

Tack ska du ha för brev av den 21 ds, som kom i dag. Och för brev till flickorna här om dan.

Vilka nyheter! Vilken 70-årsgåva till morfar och mormor! Tre barnbarn i Guds församling! Det är väl nåd utöver nåd. Jag ringde i dag till Elisabet Axelson och berättade det. Och hon blev förstas också så glad. Hon verkade rätt pigg tyckte jag. Men det är någ inte så värst med henne förstod jag. Jag ringde också Olivia Ramkvist och berättade om dopförrättningen. Hon har det inte lätt.

I går fyllde Ludde 69 år. Jag for med till dom och drack körkaffe och stannade de sedan på middag bestående av fläskkotlett och glass. Det var gott och roligt. Dom tog Helga med sej också. Men hon stannade bara på kaffe, för hon skulle få främmande på em. Hon hade haft lite svårt att sitta på kyrkans träbänkar. Men det blir väl också bättre med tiden. Här om dan träffade jag Helga mitt i stan mitt på dan. Då tror man ju att det spökar. Men hon är allt mycket lycklig att vara fri och att hon är så bra som hon är. Nu är hon kvitt affären och allt. Folkpensionär har hon varit 1 år snart.

Bor alla amerikanare i Californien? Det har gått mej förbi att Gunilla Rudén är gift. Eller haf jag glömt det. Dessutom hade jag nog för mej att hon skulle bli engelsman.. Om du kommer ihåg det så hälsa henne och Inga-Lisa Alrik från mej. Om nu dom över huvud taget kommer ihåg mej. Och så Margareta! Så roligt för dom här hemma att hon och hennes man kommer hem i sommar. Varför kommer inte Dodo med alla sina baptister???

Pastor Mattsson var på Alma Gustafssons begravning i fredags. Ingen från vårt håll var bjuden. Och statskyrkoprästen på ställetv jordfäste henne. Men han hade haft så trevligt och ätit middag - tror jag det var - på Lökeberga pensionat. Dom sa till honom att dom hade väntat att också jag skulle varit med. Varför sa dom inte ett ord om det då? Jag var ju erbjuden att få åka med Mattsson, men jag tyckte att det kunde bli knepigt om man skulle gå något stycke på kyrkogården. Ja, det är verkligen skönt att Alma hunnit hamn!

Denna Dodo, som är så lik sin mamma i duktighet på alla områden, kunde hon i alla fall inte låtit henne vara ensam om sina varbildningar!!!

Tänk att Edith verkar gammal och så tafatt. Här kan ju alla sköterskor allting tycker jag. Stella har fyllt 60 år och är pensionerad. Men hon har ju alla möjliga kurser och sånt, som hon nu lever på jämte pensionen. Lever på är väl nästan fel. Reser på, ska man nog säga. Det ska bli ett resande!!! Stella är ju duktig som aldrig det. Men gammal har hon blivit och tjock. Just nu ringde jag Johanssons och dom hälsar er så gott. Sofia sa: Hälsa dom så mycke, mycke mycke!

Jag skulle väl rätta till en sak från förra brevet. Josef Gustafsson var inte från Borås utan från Västerås. Det var ju inte så viktigt, men rätt ska vara rätt.

Jag frågade Roy här om dan, då jag pratade med honom, om han hade någon lägenhet. Ingen annan än den med 5.000:- kr. insats. Så frågade jag då vad den innehöll. ~~Barn~~ Jag har skrivit till mamma om den, sa han. Den är 79 kvmtr Alltså 10 kvmtr större än Uppsala-lägenheten. Ligger i 3:dje vån. i ett hus som är bara 3 våningar. Det låter ju väldigt bra, tycker jag. Du kanske hajar till för att den ligger i Mölndal. Jag ville ju helst att ni skulle bo i någon av Gbgs utkanter. Men det har sej nog inte så lätt. Roy sa att den som har lägenheten skall till Uppsala för forskningar. Mölndal är ju väldigt stort nu och växer med en väldig fart. Huset ligger inte i Mölndals centrum utan vid Tolterpsvägen och Jungfruplatsen. Där är också ett köpcentrum, så du får

nära till affärerna. Skulle du när du jämnat ut dej vara pigg på att vaka en eller annan natt, så är det så nära till Lasarettet, om jag fattat saken rätt. Men det får allt i så fall dröja ett tag. Roy är ju så glad åt detta om det går i lås. För dom får så nära till er. På några minuter är dom där. Man åker inte alls den vägen som man for till mitt kontor.

Jag tycker nog att det är hårt att ni skall satsa 5.000:- på lägenheten. 339:- pr månad dessutom. Det är nog ganska billigt. Hyrorna är hemska här. Jag talade om det för Aina här om dan. Och hon tyckte att det var väldigt förmånligt. Dom har ju bott i sån här insatslägenhet tidigare. På det allra nyaste området här i stan kostar 4-rummare - tror jag det är - 800:- i mån. Då är det garage till förstås. Men hu, såna priser! Jag får inte heller så långt till er.

Jag minns inte om jag talat om att jag för några veckor sen svarade på en annons, som stod i Svenska Veckotidning - S.M.F:s Rikstidning. Det var någon som ville hyra ut 2 rum och kök i Gbgs närhet till äldre troende makar.

Man kunde inte nå dom, för det var svar till tidningens kontor. Men jag har inte hört av dom. Inte vet jag något om lägenheten heller. Den var kanske för liten och det stod inget om att den var modern. Annars lät det bra.

Det sista jag hörde om eran fraktvar att den skulle komma i onsdags den 20. Men jag har inget hört sedan.

Jag vet ju att ni har så pass pengar som till lägenheten. Men jag antar att ni skulle behöva dom och hjälpa till med lite då och då. Jag vet inte hur stor pensionen är. Kr. 1.000:- skulle jag nog kunna åstadkomma genom att sälja några aktier eller belåna dom. Ja, det får vi väl tala om då vi träffas.

Fastän man längtar och väntar går tiden ändå ganska fort. 7 veckor kvar. I dag är det för resten våran farfars födelsedag. Men jag minns inte hans årtal.

Så de käraste hälsningar till er alla. Tidningar går i dag.

*Dulga*