

Hellen Rinell
c/o Eric Rinell
R R 1 Box 50
Oak Grove
T E R R E H A U T E
Indiana.

Nr 268.

Göteborg den 17 maj 1968.

Käraste lilla Hella!

Tack för brevet till flickorna i dag. Dom har varit här med det och jag har talat med Roy. Han säger att allt är klart. Och det bekymmer Erik haft - om det nu varit något - det klarade upp sej då han ringde till Karl. Om detta visste jag ingenting.

Att jag underlät att skicka brevet till Karl var ju därför att man kanske kunde riskera att Erik blivit stucken om han skulle ordna saken och vi kom med detta förslag. Man vet ju inte hur känslig a dom är. Och flyttsaker går väl frött genom tullen? Roy vart ju också väldigt tillfreds då jag sa att vi får nog låta svärfar ordna det hela. Och Oscar får ju skriva på det där papperet då ni kommer hem. Ja, man vet inte när man gör rätt eller gålet, då man ska ordna sånt här.

Roy sa att dom höll på att författa en ny annons, som vi kanske inte sätter in förr än måndag eller tisdag i nästa vecka. Nu har vi Kristi Himmelfärdsdag och på fredag och lördag och söndag är väl folk borta någonstans. Han bad mej här om dan att jag skulle skriva en annons. Men jag sa att det kunde dom säkert mycket bättre om dom slår sina kloka huvuden ihop. Ja, jag kanske ska anlita Eva. Det gjorde jag inte förra gången, sa han.

Så ska du ha tack för brev av den 10 ds, som jag fick i går. Och nu har du förstås fått nr 267 av den 11-13 ds. Då vet du alltså allt om lägenheten. Stackars lilla Hella, som ska dras med en häftig diarré. Det är hemskt otäckt även om man inte har några smärtor. Det tar ju all kraft av en. Hoppas att du blivit riktigt bra nu!

Jag tror att jag sticker ner med detta lilla brev nu, så att det någ dej hos Eric.

Den 20:de disputerar Eric Bylin och då är där väldigt kalas, har David sagt. Kanske får du några rader till Mathéus eller ombord.

De tusende hälsningar till tvenne från trenne genom

Rinell

