

Hellen Rinell
c/o Ulmstedt
Lilla Svansjön
F J Å R Å S.

Göteborg den 6 juli 1966.

Dyraste min lillasyster!

Tack ska du ha för brev i dag! I går översände jag - eftersände heter det visst - ett Chicago-brev till Oscar under adress Martinsson, Lilla Svansjön, Fjärås. Det har ni förstås fått.

Nej, jag ska inte ha tillbaka Svenska Journalen ej heller någon av de andra tidningar eller tidskrifterna. Inte heller chokladen. Böckerna möjligen!!!! Jaså, Roy äter choklad. Det trodde jag knappast. Han som umgås så mycket med sötsaker.

Jag visste inte om ni hade Dag Hammarskjölds V Å G M Å R K E N. Annars tycker jag att det ska vara något för Oscar att bita i. Sv. Journalen har jag haft gratis under det gångna halvåret. Så då så. Jag prenumererar inte på en sån dyr sak.

När du ska ta ut pengarna på boken du har, så får du räkna med att du får satsa en liten peng på uttaget, då det troligen är 6 mån. uppsägning på den. Man får ut det ändå om man vill, men dom gör ett litet avdrag. Om du hinner denna vägen, så kan jag gå med dej ner i mån bank. Glöm inte passet!!!

De 600:- kromorna som du fick av mej har jag inte tagit ut på din bok. Jag tog på min. Och det är ingen brådska med det. Men om du vill kan du ju ta ut dom på den bok du har, när du tar ut insatsen till lägenheten. Ja, det är inte så noga vilket. I dag har Ebba och Ludde varit här med vetebröd, som dom bakat åt mej samt 1 ltr jordgubbar, som dom köpt på ett bra ställe.

I morron kl. 14 skall jag vara på Lydia Blomqvists begravningsakt i S:t Olofs kapell på Kvibergs Kyrkogård. Därefter är vi inbjudna till Margareta på middag eller vad det ska bli för nåt. I lördags var jag på en annan väns begravning. Jag är knappast på några andra festligheter än begravningar nu för tiden.

På lördag ska jag inte på bröllop. Men jag ska telegrafera till brudparet. Det är Mirjams och Ernsts äldsta flicka - 24 år - som då ska gifta sej. Jag känner inte brudgummen och vet inget om honom. Men jag hoppas innerligt att ungdomarna blir lyckliga. I söndags hade de tre baptistförsamlingarna gemensam gudstjänst i Linnékyrkan. Ingve Lindblom predikade underbart. Så hade vi vår nattvarasstund. Därifrån åkte Syster Signe och jag till flickorna Johansson för att egentligen hälsa på Sofia, som vi brukar kalla Vivi. Hon är mycket klen. Nu satt hon uppe påklädd. Det gör hon väl mest någon tid av dagen. Men då jag var där Månsommandagens em. låg hon. Det är henne hjärta som är mest illa däran. Svår andnöd. Dessutom värk ibland åtminstone. 86 år blir hon i höst. Anna 92. Asta vet jag inte. Men hon är nog 80 minst. Vivi skulle var så tacksam att få lämna denna svgheternas värld. Men det är ju som bekant inte valfri. Lindblom berättade i söndags att han varit på Göteborgs Sjukhem och hälsat på en medlem. Hon hade en kamrat på rummet. Denna var 92 år gammal. Hade varit sjuk i 45 år. Av dessa hade hon tillbgagt 31 på detta sjukhem. Hon har i många år bett Herren att han skulle hjälpa henne. De senare åren har hennes bön gällt att hon skulle få flytta till den värld där ingen lider mer. Men han tar inte hem mej heller, sa hon. Ja, tänk så många och långa år!

Nästa söndag samlas baptisterna på Gårds i Elinkapellet. Då predikar våran ungdomspastor Folke Wahlén.

Kära då! Det här håller ju på att bli ett l å n g t brev. Det var väl inte meningen. Nu mängder av kära hälsningar till mina tvenne kära ätte Ebba och Ludde och

Hellen

Faint section header or title in the upper middle part of the page.

Main body of faint, illegible text covering most of the page.

